

2022

‘Beltrum is Beltrum niet zonder de kerk’

Henk te Bogt is sinds oktober 2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk met het parochiecentrum. “Twee prachtige gebouwen die we voor het nageslacht moeten behouden”, vertelt hij vol overtuiging. “Oude gebouwen zijn interessant, ze herbergen een historie en hebben iets te vertellen.”

Waarom hij ‘ja’ zei toen hij vorig jaar werd benaderd om de taak van Jan Hoffman over te nemen? “Ik ben werkzaam in de bouw dus bekend met de materie, heb een zwak voor oude gebouwen en daarnaast ben ik begaan met de historie van Beltrum. Zonder de bouw van de kerk was Beltrum niet geworden wat het nu is. De kerk als gebouw is ook niet meer weg te denken uit Beltrum, het is de blikvanger van Beltrum.” Dan is de beslissing snel gemaakt.

Monumentale gebouwen

Zijn taak binnen de locatieraad is het onderhoud van het onroerend goed. Dat betreft in grote lijnen de kerk met het voormalige parochiecentrum. Het zijn monumentale panden wat inhoudt dat je gebonden bent aan richtlijnen. Monumentenwacht maakt hiervoor een periodiek onderhoudsplan waarmee de onderhoudskosten voor een langere periode inzichtelijk worden.



Er is altijd wel wat

Na een inwerkperiode heeft Henk te Bogt al goed zicht, wat er op zijn pad komt. Het belangrijkste is om deze prachtige gebouwen in stand te houden. “Met oude gebouwen is er altijd wel wat, weet Te Bogt. “Nu blijkt de kapconstructie van het voormalige parochiecentrum aangetast te zijn door een schimmel. Daar gaan we dit jaar mee aan slag.”

Kijken naar verduurzaming

Verder wordt er binnen de locatieraad gekeken naar mogelijkheden om te verduurzamen. De energiekosten zijn, zeker nu, enorm hoog. Dan denk je al snel aan zonnepanelen. Henk te Bogt is daar geen voorstander van omdat hij het op een karakteristiek pand als een kerk niet passend vindt. “Eerst maar eens kijken naar andere mogelijkheden van verduurzamen”, zegt hij.

Kerkbalans belangrijk

“Omdat de kerk en de voormalige pastorie monumentale panden zijn, kunnen we voor het onderhoud een beroep doen op ver-



schillende subsidieregelingen. Daarmee redden we het niet om alle kosten voor het onderhoud te dekken. Om de kerk in goede staat te behouden, is er ook een bijdrage van de gemeenschap nodig. Dat is altijd zo geweest en dat zal zo blijven.” De opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarom ook broodnodig voor het onderhoud van de kerk.

Actie Kerkbalans in maart

Vanwege de corona-maatregelen hebben we als Beltrumse locatieraad dit jaar opnieuw besloten de Actie Kerkbalans te verplaatsen. Daarom ontving u niet in januari, maar nu pas de deelnameformulieren. In de week van 21 t/m 25 maart komen we de formulieren weer huis-aan-huis bij u ophalen. Legt u het ingevulde formulier alvast klaar?



De deuren open houden

De afgelopen jaren waren door de corona-maatregelen lastig voor iedereen. Dat gold ook voor de Beltrumse kerk. De mogelijkheden om elkaar te ontmoeten waren beperkt. Veel vrijwilligers, van de koperpoetsgroep tot de koorleden, hebben het contact gemist. We hebben als locatieraad geprobeerd om zo goed en zo kwaad als dat ging **geprobeerd** de deuren van de kerk open te houden. Met dank aan vele vrijwilligers hebben we het beste ervan gemaakt. Op deze pagina's vindt u daar een aantal voor- beelden van.

De betrokkenheid van Beltrummers met onze kerk, en in het bijzonder van de vrijwilligers, geeft een gevoel van trots dat wij het hier toch maar mooi voor elkaar boksen. Waar in plaatsen om ons heen de deuren noodgedwongen (moeten) sluiten, hebben we in Beltrum gelukkig nog een vitale kerk.

Dat vraagt om waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die de Beltrumse kerk rijk is. Zoals nu weer rondom de Actie Kerkbalans. Maar het vraagt ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde kerk. Daarom doen we ook nu weer een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Ik hoop dat we op u mogen rekenen. Want zo houden we deuren van onze Beltrumse kerk open.

*Namens de locatieraad Beltrum,
Harry Geverinck, voorzitter*





MET DE INZET VAN..



..HEEL VEEL VRIJWILLIGERS



**EEN VISITIKAARTJE
VOOR BELTRUM**





Kerkbijdrage belangrijkste inkomstenbron

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerk. Met de inkomsten kunnen we de kosten betalen om letterlijk de deuren van de kerk open te houden. In 2020 bedroegen de kosten zo'n 120.000 euro. Dit komt neer op ongeveer 125 euro voor elke parochiaan ouder dan 21 jaar. De verdeling van inkomsten en uitgaven ziet er als volgt uit.



Kerkbalans voor iedereen vanaf 21 jaar

Iedereen die is ingeschreven bij de Beltrumse kerk is lid van de 'club'. Bij lid zijn hoort ook dat je bijdraagt in de kosten. Bij de kerk is dat niet anders. Daarom vragen we iedereen die lid is van onze kerk vanaf een leeftijd 21 jaar de 'contributie' te voldoen en deel te nemen aan Actie Kerkbalans.

Met een 'periodieke gift' kun u uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting

Als u kiest voor een periodieke gift in plaats van elk jaar een bijdrage te geven, mag u dit bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting zonder drempelwaarde. Bij een periodieke gift zegt u toe minimaal vijf jaar lang jaarlijks hetzelfde bedrag te schenken. U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de Locatieraad Beltrum. Wilt u ook van deze mogelijkheid gebruik maken of u wilt er meer over weten? Neem dan contact op met budgethouder Marcel Helmers (0544 – 48 24 00).



De nalatenschap van pastor Hendrik Scholten

In mei 2021 overleed onze oud-pastor Hendrik Scholten. Hij was geliefd in Beltrum en voor hem was er niets beters dan Beltrum. Het onderhoud van het kerkgebouw had bij hem een hoge prioriteit. Bij zijn 40-jarig priesterjubiläum schonk hij een 12-armige kroonluchter aan de parochie Beltrum. Sinds eind vorig jaar hangt de kroonluchter, na een afwezigheid tijdens de restauratie, weer in 'zijn' kerk.

