



Parochie
HH. Paulus
en Ludger
Oost-Achterhoek



Echo
Beltrum

*Contactblad voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming*

**Jaargang 58, nummer 4
5 februari 2022**

Periode: zaterdag 5 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022



De deuren gaan weer open. U bent weer welkom.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen er weer vieringen worden gehouden in onze kerk; ook 's avonds. Uiteraard houden we ons wel aan de geldende regels (anderhalve meter afstand en mondkapje bij verplaatsing).

Kerkberichten

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 5 februari t/m vrijdag 11 februari 2022

Vijfde zondag door het jaar (Jaar C)

Weekend lezingen:

Jesaja 6,1-2a.3-8

Lucas 5,1-11

*Jezus zei tegen Simon: Wees niet bang.
Voortaan zul je mensen vangen (Lc. 5,10).*



Zaterdag 5 februari en zondag 6 februari

Geen viering

Woensdag 9 februari

Geen viering

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 12 februari t/m vrijdag 18 februari 2022

Zesde zondag door het jaar (Jaar C)

Weekend lezingen:

Jeremia 17,5-8

Lucas 6,17.20-26

*Jezus zei: Zalig die nu weent,
want gij zult lachen (Lc. 6,21).*



Zaterdag 12 februari

19.00 u. in de kerk Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor H. de Jong

Koor: Dames- en Herenkoor

Misintenties:

Herman Dreierink; Marie Hoitink-Brinke; Frans Hoitink; Pastor Scholten;
Agnes Bleumink-te Bogt; Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek.

Woensdag 16 februari

09.30 u. in de kerk Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:

Wilma Ballast-Mombarg (jgd.); Wim Cornelissen.

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 19 februari t/m vrijdag 25 februari 2022

Zevende zondag door het jaar (Jaar C)

Weekend lezingen:

1 Samuel 26,2+7-9+12-13+22-23

Lucas 6,27-38

*Jezus zei: Als iemand je op de ene wang slaat,
keer hem dan ook de ander toe (Lc. 6,28).*



Zaterdag 19 februari

19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Werkgroep
Koor: Dames- en Herenkoor

Misintenties:

Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek; Fons Wolterinck (jgd.);
Rikie Wolterinck-Engelberts; Theo Ribbers; overleden familie Beunk-
Hoitink.

Woensdag 23 februari

Geen viering in Beltrum

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 26 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Achtste zondag door het jaar (Jaar C)

Weekend lezingen:

Sirach 27,4-7

Lucas 6,39-45

Jezus zei: Een boom herken je aan de vruchten (Lc. 6,44).



Zondag 27 februari

09.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. werkster Carla Roetgerink
Koor: Dames- en Herenkoor

Misintenties:

Overleden familie Orriëns-Everink; uit dankbaarheid; overleden familie te Brake-Broens; Herman ten Have en overleden familie; Annie Roerdink-Harbers; Jan Stapelbroek.

Woensdag 2 maart (Aswoensdag)

19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Past. werkster Carla Roetgerink
Koor: Kiddoesj

Misintenties:

Overleden ouders Ballast-Luttikholt; Jan, Theo en Wilma; Annie Ernst-Baks; Jan Stapelbroek (namens mensen van de gang).

Vieringen Parochie

Za 5 feb 14:30 Eibergen Doopviering Diaken C. Peters
Zo 6 feb 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Zo 6 feb 10:30 Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters
Di 8 feb 09:00 Groenlo Ochtendgebed Werkgroep
Di 8 feb 09:00 Neede Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Wo 9 feb 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep
Do 10 feb 09:00 Rietmolen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Vr 11 feb 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

**Za 12 feb 19:00 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong**

Zo 13 feb 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Zo 13 feb 10:00 Lievelede Woord- en communieviering
Werkgroep
Zo 13 feb 10:30 Neede Woord- en communieviering
Werkgroep
Di 15 feb 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

**Wo 16 feb 09:30 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H. de Jong**

Do 17 feb 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Vr 18 feb 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

**Za 19 feb 19:00 Beltrum Woord- en communieviering
Werkgroep**

Za 19 feb 19:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Zo 20 feb 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Di 22 feb 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong
Wo 23 feb 19:00 Groenlo Overige vieringen Werkgroep
Vr 25 feb 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

**Zo 27 feb 09:00 Beltrum Woord- en communieviering
Past. werk. C. Roetgerink**

Zo 27 feb 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

Zo 27 feb 10:30 Rietmolen Woord- en communieviering
Werkgroep

Di 1 mrt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

Wo 2 mrt 09:30 Groenlo Eucharistieviering/Aswoensdag
Pastoor H. de Jong en Diaken C. Peters

Wo 2 mrt 16:00 Groenlo Eucharistieviering/Aswoensdag
Pastoor H. de Jong en past. werk. C.
Roetgerink

**Wo 2 mrt 19:00 Beltrum Woord- en communieviering
Aswoensdag
Past. werk. C. Roetgerink**

Wo 2 mrt 19:00 Lievelede Woord- en gebedsviering/Aswoensdag

Do 3 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering/Aswoensdag
Pastoor H. de Jong

Vr 4 mrt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

Zo 6 mrt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H. de Jong

Zo 6 mrt 10:00 Lievelede Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Zo 6 mrt 10:30 Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters

Za/Zo 5/6 mrt Beltrum Geen viering

DE TROUW VAN MARIA

Ik brand een kaars voor Maria omdat zij ons hoop geeft in het donker van de pandemie, in de beperkingen van een gesloten wereld. Als iemand ons de weg naar het Licht kan wijzen, is zij het. Op de pelgrimsweg van ons leven loopt zij voorop, schreef een monnik me eind vorig jaar. Zij heeft nergens om gevraagd, zeker niet om een onverklaarbare zwangerschap. Ze begrijpt lang niet alles, maar ze aanvaardt haar lot en weet dat het niet om haar gaat, maar om Christus. Ze is trouw aan haar opdracht, de eerste die in Christus gelooft, de laatste die er ook zal zijn bij het kruis. Er is moed voor nodig om het uit te houden in de onzekerheid en de verwarring na de boodschap van de engel, maar ook om erbij te blijven in het lijden, tot aan het lege graf toe.

Maria leert ons dat tranen niet het laatste woord hebben. Dat is aan de liefde. Soms zijn tranen nodig om scherper te zien hoe de weg van jouw leven is. Lijden kan een doorgang zijn naar een dieper verstaan van je leven. Daar kom je niet zomaar, daar heb je zusters voor nodig. Elisabeth, die ook zwanger is. Maria Magdalena, op het einde van het leven van Christus. In die zusterschap bloeit de liefde voor Christus. Geduld is de vrucht van de liefde, geduld om ruimte te maken voor de ander, geduld om ondanks de beproevingen te leven met mildheid en vertrouwen. Maria leeft het allemaal voor aan mensen van onze tijd. In moed en dienstbaarheid, in aanvaarding en vertrouwen, in geduld en liefde, in zusterschap en moederschap.

Laten we in deze moeilijke tijden net als Maria onszelf uit handen geven en juist zo dichterbij onszelf, de ander en Christus komen. Door in stilte je weg te gaan, trouw aan Christus. Met open handen, die doen wat er gevraagd wordt en die de vingers kunnen sluiten voor een gebed. De onbaatzuchtige trouw van Maria geeft vertrouwen, als opmaat naar de vastentijd.

- Leo Fijen

Locatie Mededelingen

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2022

Vanwege de coronamaatregelen wordt het dopen met de ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: secretariaat@paulus-ludger.nl. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.paulus-ludger.nl.



OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de collecte in januari is € 12,50.

EXTRA COLLECTE

In het weekend van 12 en 13 februari is er weer een extra collecte. Deze keer voor het Parochiële Caritas Instelling. U kunt ook overmaken op IBAN NL76RABO0119580772 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo of op IBAN NL32 RABO0336160836 t.n.v. PCI St. Ludger te Lichtenvoorde.

TAIZÉ VIERING



Op woensdag 9 februari en 23 februari zijn er Taizé vieringen in de Oude Calixtus in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom. Deze viering is net als alle andere vieringen onder voorbehoud.

MISINTENTIES

De aangevraagde misintenties van december en januari zullen de eerstkomende vieringen worden voorgelezen.



Locatie nieuws

LOOP BINNEN

Tenzij anders vermeld hoeft u zich niet van tevoren aan te melden of te reserveren om de reguliere weekend- en doordeweekse vieringen in onze parochie bij te wonen. Wél zijn we gehouden aan de anderhalve meter afstand. Onze kerkgebouwen zijn dermate ruim, dat e.e.a. mogelijk is. Indien nodig, wordt er bij de deur geteld, zodat het maximaal toegestane aantal plaatsen niet worden overschreden.

LOOP BINNEN

—

RESERVEREN IS NIET NODIG

ASWOENSDAG

Op 2 maart Aswoensdag is er 's morgens geen viering. Op deze dag zet de voorganger met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Het herinnert je eraan dat aan alles een einde komt. "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" Maar as is ook heel vruchtbaar, dus staat het ook voor nieuw leven.



VERSLAG BIJENKOMST LOCATIERAAD BELTRUM

d.d. woensdag 26 januari 2022

Aanwezig: Harry Geverinck, Ria Zieverink, Jacqueline Slütter, Anton Helmers, Lies Scharenborg, Margriet Spexgoor, Henk te Bogt, Paul Ribbers en Martin Groot Severt.

Afwezig met kennisgeving: Marcel Helmers en Martin Bouwmeesters.

Opening

Welkom door de voorzitter en Ria Zieverink leest als overweging 'Hij sterft langzaam'.

Notulen laatste vergadering 20 oktober 2021 en verslag 17 november 2021. Notulen en verslag worden zonder verdere op- en aanmerkingen, onder dankzegging, goedgekeurd.

Vanuit de werkvelden

- Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, is het moment daar om weer zaken op te pakken en om de werkgroepen bijeen te roepen.

Mededelingen van algemene aard

- Vanaf 1 februari mogen vieringen ook 's avonds weer doorgaan; hiervan komt een melding op het mededelingenbord.
- In Beltrum zullen we rondom vieringen weer mensen bij de deur posteren om mensen te ontvangen. We gaan ervan uit dat aanmelden niet nodig is om aan de coronaregels kunnen voldoen gezien de te verwachten aanloop.
- Mededelingen van de penningmeester:
 - Opbrengst kerkbalans 2021: € 62.552,67 (€64.924,52 in 2020).
 - Nog geen reactie van parochiebestuur op aanvraag verbeteren geluid.
 - De (voorlopige) maandelijkse termijnpremie van Kerkstroom (stroom en gas) is fors gestegen.

Kerkbalans

Op 20 maart zal de 'Kerkbalans' viering worden gehouden; de week ervoor worden de formulieren e.d. rondgebracht en de week erna weer opgehaald.

Together days - Met mekaar dag

Locatie Beltrum is gastheer van de Parochiedag op zondag 24 april (zie ook artikel in deze Echo).

Data volgende vergaderingen

- Woensdag 23 februari; 20:00 uur
- Woensdag 23 maart; 20:00 uur
- Dinsdag 19 april; 20:00 uur

Rondvraag

Het aantal bezoekers tijdens de openstelling van het Secretariaat op de maandag voorafgaand aan het uitkomen van De Echo is al een tijdje 0; mee door blijven gaan? Nog even aanzien of het na corona weer aantrekt.

Verslag: Martin Groot Severt

BEGRAVEN ZONDER GRAFZERK

De laatste tijd krijgt de beheercommissie kerkhof Beltrum regelmatig de vraag of natuurbegraven of natuurlijk begraven in Beltrum ook mogelijk is. Natuurbegraven of natuurlijk begraven is begraven in de vrije natuur op een natuurbegraafplaats. Bij natuurlijk begraven wordt de begroeiing zoveel mogelijk in zijn geheel weer teruggeplaatst, zodat het graf weer opgaat in de natuur en de natuur zich verder kan ontwikkelen. Ieder graf is maar voor één persoon en is eeuwigdurend en wordt niet voorzien van een grafsteen, naamsvermelding of nummer. Natuurbegraafplaatsen vindt men vaak op landgoederen en beschermde natuurgebieden, kortom daar waar een eeuwigdurend grafrecht gewaarborgd is. Omdat het graf eeuwigdurend is, is de aankoop van zo'n graf vrij duur. In Beltrum kunnen we niet natuurlijk begraven. Wel heeft de beheercommissie een grasveld in vak E dusdanig ingericht dat daar begraven kan worden in een graf voor één of twee overledenen waarop geen grafzerk, naamsvermelding of beplanting geplaatst mag worden. Het graf wordt voorzien van een nummer en het grafrecht is voor een periode van 30 jaar en kan na het verstrijken van die periode niet verlengd worden. Enkele maanden na de begrafenis wordt het graf bedekt met gras zodat het weer deel

uitmaakt van het grasveld en dus weer teruggegeven wordt aan de natuur en is voor de nabestaanden onderhoudsvrij.

Onderhoud graf

Zoals al eerder vermeld is het voor nabestaanden mogelijk om het onderhoud van het graf en grafzerk te laten verzorgen door de beheercommissie. Zeker voor mensen die verder weg wonen is dit een uitkomst. Voor € 15 per kwartaal wordt de gedenksteen schoongemaakt, onkruid gewied, blad verwijderd en het graf aangeharkt. Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met Harrie Reijerink van de Beheercommissie, telefoonnr. 0544 – 48 20 52 of 06 – 26 23 13 00 12 of via e-mail: h.reijerink@live.nl Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de leden van de Onderhoudsgroep, die praktisch elke maandagmiddag op het kerkhof aanwezig zijn.

Beheercommissie kerkhof Beltrum



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

KERSTACTIE VERRAST DOOR AANTAL AANVRAGEN

In september hebben we altijd overleg met de organisaties waarmee we samenwerken: de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA), de Voedselbank (VB) en de stichting Schuldhulp Op Maat (SOM). De verwachting was toen dat er in 2021 minder pakketten nodig zouden zijn. De economie trekt immers aan en meer mensen vinden een baan. Na sluiting van de aanmeldperiode (medio november) bleek de werkelijkheid toch anders. In 2021 zijn er 507 kerstpakketten aangevraagd door 267 gezinnen en 240 alleenstaanden. Dit waren er slechts 10 minder dan in 2020 (517). Dat betekent dat meer mensen die een uitnodiging krijgen ook de stap durfden te zetten om een pakket aan te vragen (telefonisch of per e-mail). Iedereen merkt dat alles duurder wordt, ook de dagelijkse boodschappen. En wellicht helpt ook de spreiding van de toeloop op de afhaalavond, want die zorgt voor meer privacy omdat er geen lange wachtrijen meer zijn.

Een goede analyse van deze ontwikkeling is echter lastig omdat vanwege privacywetgeving de gegevens van aanvragers worden verwijderd na afloop van elke actie. Ook weten wij niet wie er door de SDOA, VB en SOM zijn aangeschreven.

In 2021 hebben we voor de veiligheid van de aanvragers en onze eigen vrijwilligers dezelfde coronamaatregelen toegepast bij het afhalen als in 2020. De gemeente Berkelland liet ons weten dat het afhalen van de pakketten ná 17.00 uur wel toegestaan was omdat het gaat om "afhalen van eten/dranken". En dankzij de vaccinaties konden ook onze vaste vrijwilligers weer meehelpen die in 2020 om gezondheidsredenen liever thuisbleven.

De waarde van de 507 pakketten was € 20.415,-. De inkomsten uit extra collectes in onze kerken waren helaas lager door corona (minder vieringen en minder kerkgangers). Gelukkig waren er ook deze keer weer veel particulieren, diaconieën en fondsen die ons werk financieel ondersteunden. Dat was echt hartverwarmend. Dankzij al die donaties konden we ook in 2021 een lichtpuntje zijn voor inwoners van Berkelland die het financieel moeilijk hebben.

*Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland,
Caritas Beltrum.*

ACTIE KERKBALANS 2022 VERZET

Elk jaar in januari wordt de Actie Kerkbalans gehouden. Vanwege de nog huidige coronapandemie heeft de locatieraad Beltrum, na overleg met het parochiebestuur, besloten om de Actie Kerkbalans 2022 uit te stellen. We hopen dat de situatie in maart/april verbeterd is zodat de vrijwilligers dan veilig de deelnameformulieren bij de parochianen op kunnen halen. De gezondheid van ons allen staat immers voorop. Voor de Kerkbalans 2021 is een bedrag van € 61.250,00 toegezegd. De eindopbrengst van 2021 is € 62.552,672, dus er is € 1.300,00 meer ontvangen! Uiteraard zijn we zeer tevreden over het behaalde resultaat. Dank aan allen die hebben bijgedragen aan de Kerkbalans 2021.

Locatieraad Beltrum en Commissie Kerkbalans

IMPRESSE OECUMENISCHE DIENST



Op zondagmorgen 16 januari trokken bijna 40 mensen naar de Christus-Koningkerk in Lievelede. De kerk was goed verwarmd, we waren welkom. Alle geloofsgemeenschappen van de Oecumenische Raad waren vertegenwoordigd: de Koptisch orthodoxe geloofsgemeenschap, de NH-gemeente uit Groenlo en de drie katholieke geloofsgemeenschappen van Beltrum, Groenlo en Lievelede. Het was de jaarlijkse viering aan het begin van de Week van Gebed voor Eenheid. Dit jaar had de Wereldraad van Kerken christenen in het Midden-Oosten benaderd met het verzoek de dienst voor te bereiden. Mooi aan deze dienst was, dat er ook welluidende gezangen uit Syrië, Armenië en Egypte te horen waren, naast mooie Gregoriaanse gezangen van cantors van het Lievelede herenkoor. Ook konden we samen zingen. Het thema van de dienst was "licht in het duister". Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Iedereen kreeg de gelegenheid een wens op een ster te schrijven. Mooie woorden en wensen waren er te lezen: heel veel licht in de wereld - dat er vrede mag komen – verbondenheid – saamhorigheid – innerlijke vrede – licht maakt iedereen zichtbaar – verdraagzaamheid – geef licht aan elkaar – geloof – genade – vertrouwen – hoop. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Gesterkt door het samenzijn ging na de dienst ieder zijns wegs om de ster te volgen en onze christelijke opdracht gezamenlijk uit te voeren.

Peter Müller



OECUMENISCH AVONDGEBED

Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Livelde op de zondagen van de veertigdagentijd tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed. Dit jaar vinden ze plaats in de Calixtusbasiliek in Groenlo op 6 – 13 – 20 – 27 maart – 3 – 10 april. Om 17.00 uur komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden van de Schrift te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg te gaan naar Pasen. We gaan in de Veertigdagentijd op zoek naar onze bron van inspiratie, naar wat ons bezielt. We laten ons daarbij leiden door de Bijbelverhalen waarin Maria een belangrijke rol speelt.



TOGETHER DAYS .. MET MEKARE

Sinds 1 januari 2021 zijn de voormalige parochies H. Paulus en H. Ludger gefuseerd. Het bestuur en het pastoresteam van HH. Paulus- en Ludgerparochie nemen daarom het voortouw om elkaar beter te leren kennen en de betrokkenheid te vergroten. Onder de titel TOGETHER DAYS zullen er van **donderdag 21 april tot en met zondag 24 april** voor alle parochianen (16 locaties) verschillende activiteiten worden georganiseerd. Het programma bevat voor elk wat wils.

De TOGETHER DAYS gaan op donderdagavond 21 april van start. De commissie Ontmoeting & Inspiratie organiseert dan een avond; locatie nog nader te bepalen. De leden van de commissie heten u vanaf 19.00 uur welkom met een kop koffie/thee. Deze avond, die om 19.30 uur begint, is ook de officiële aftrap van TOGETHER DAYS. Op vrijdag 22 april zal er een inspiratie dag zijn, hierbij kunt u denken aan een film, wandelen, etc. Deze bestaat uit zowel een dag- als avondprogramma. Natuurlijk bent u vrij om een deel van het programma bij te wonen. Het exacte programma en de locatie(s) worden binnenkort bekend.

Op zaterdag is er geen programma. Op zondag 24 april is er een prachtige eucharistieviering (verzorgd door het hele pastorale team en vele vrijwilligers). **Deze viering zal in Beltrum worden gehouden en begint om 10.30 uur.** Als het weer het toelaat is de viering in de buitenlucht. Vanaf 10 uur is er koffie/thee en een broodje, de mensen komen immers uit alle 16 locaties en hebben (soms met de fiets) dan al

hele afstanden afgelegd. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn onder genot van een drankje. Ook is er deze dagen een 'mystery guest' in ons midden. Wie dat is zal op de zondag tijdens de borrel bekend worden gemaakt. We stellen het op prijs u te ontmoeten op (een of meerdere van) deze dagen, zet de data alvast in uw agenda en houd de website in de gaten!



ONTMOETING & INSPIRATIE

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op dinsdag 15 februari 2022. Wij hopen u dit keer welkom te heten in de in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna zullen we nog over de film napraten. De avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten.

De titel van de film luidt: Des Hommes et des Dieux. Hij is met meerdere filmprijzen onderscheiden. Het verhaal is waargebeurd. De plaats van het gebeuren is het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas in Tibhirine (Algerije) in de jaren negentig van vorige eeuw. Dit klooster van de Franse trappisten van de orde van de cisterciënzers van de strikte observantie (O.C.S.O.) wordt dan geleid door prior Christian de Chergé. Onder zijn leiding is er een hechte band gegroeid met de plaatselijke moslimbevolking. Dat komt mede door het werk van de monnik-geneesheer Luc Dochier. Hij runt in het klooster het enige medische kabinet dat Tibhirine rijk is. Alles verloopt vredig. Dat verandert tijdens de middernachtmis van Kerstmis 1993. Dan worden de monniken voor het eerste gevisieerd en bedreigd door moslimterroristen (GIA). Van dan af leven de kloosterlingen in spanning over de prangende vraag of ze moeten blijven of moeten vertrekken. Ze doorlopen elk afzonderlijk een proces maar beslissen in groep te blijven tot ze door dezelfde terroristen in de nacht van 27 maart 1996 worden ontvoerd. Ze worden als gijzelaars meegenomen maar worden de volgende meimaand vermoord teruggevonden.

OVERLEDEN JOHANNES HENRICUS KLEIN ZEGGELINK

Op 19 januari 2022 is in het verpleeghuis De Schutse te Rijssen in de Heer overleden: De zeereerwaarde heer Johannes Henricus Klein Zeggelink, Priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Pastoor Jan Klein Zeggelink was priesterzoon van de geloofsgemeenschap Beltrum. Moge hij rusten in vrede. Hij werd geboren te Eibergen op 6 december 1931. Na zijn priesterwijding op 21 juli 1957 was hij achtereenvolgens kapelaan te Vasse en Mander, Goor en Utrecht (H. Jacobus en Salvator). Met ingang van 1 september 1972 werd hij benoemd tot pastor van de unit Utrecht-Noord, omvattende de parochies St. Salvator, H. Jacobus en H. Ludgerus. Op 15 augustus 1976 volgde zijn benoeming als pastor en deservitor van de St. Dionysiusparochie te Rijssen. Met ingang van 1 januari 1997 ging hij met emeritaat. **Pastor Jan Klein Zeggelink groeide op in Beltrum alwaar zijn ouders een boerderij hadden. Het gezin bestond uit twee dochters en zoon Jan.** Al op vroege leeftijd ontstond bij Jan het verlangen om priester te worden en op 21 juli 1957 werd hij te Utrecht priester gewijd. Jan was een consciëntieus man. Hij nam zijn taak als priester uiterst serieus. De liturgie moest tot in de puntjes verzorgd zijn. Hij begon 's maandags al te werken aan zijn preek voor de komende zondag. Hij stond bekend als een meelevende pastor, een herder voor zijn kudde. Van hem is bekend dat hij ieder gezin in Rijssen minstens tweemaal heeft bezocht. En ook nieuwe parochianen werden door hem persoonlijk welkom geheten. Rijssen was, zo zei hij zelf, de mooiste tijd van zijn leven. Hij las veel en hierdoor bleef hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de Kerk. Zijn brevier was hem heilig. De laatste jaren liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Zijn huisgenote Riek Kersten wist hem lang thuis te helpen, maar uiteindelijk moest hij worden opgenomen in het verpleeghuis De Schutse in Rijssen, alwaar hij trouw werd bezocht door zijn huisgenote. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving is hij daar rustig ingeslapen. Dat Jan mag rusten in vrede. Verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: Johan van Galenplantsoen 7a, 7461 GL Rijssen

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

Vit de Beltrumse gemeenschap

SamenLeven  **kbo-pcob**

ALLE GOEDS TOEGEWENST

Beter laat dan nooit: Wij wensen u het allerbeste voor 2022 en nog veel meer... Laten we hopen dat we vaker bij elkaar kunnen komen, dan de afgelopen jaren. Want het bij elkaar komen is een belangrijke bezigheid in het leven. Van oorsprong is de mens een kuddedier dat niet graag alleen is. Door geen contact te hebben met anderen, kan eenzaamheid ontstaan. Een ziekte erger dan corona. Alleen eenzaamheid is gemakkelijker te bestrijden. Je kunt het bestrijden door gewoon lid te worden van de KBO en deel te nemen aan de activiteiten die er georganiseerd worden. Niet moeilijk doen, gewoon elkaar zien, elkaar wat vertellen, lief en leed samen delen. Gelukkig bun'k al lid...

EN WAT NOO ...

Hetzelfde stond ook in de kop van de nieuwsbrief van april, 2020. Al 2 jaar lang hebben wij voorspellingen gedaan die niet uitkwamen. Je wordt daar wel wat voorzichtiger van en durven eigenlijk geen voorspellingen meer te doen. Anderzijds bij de pakken neer gaan zitten doen wij ook niet. We blijven volhouden dat het allemaal weer goed komt. Het zal wel niet meer worden zoals wij gewoon waren, maar elkaar nodig hebben en met elkaar praten zal altijd blijven. Daarom VEDAN!

We hebben de jaarvergadering nog op de planning staan evenals Jovink en de Voederbietels. Voor februari staat er het carnaval en voor maart toneelvereniging DOEK. Het zou wel eens kunnen zijn dat wij de vakantie bingo in april gaan houden. En in mei staat ons REISJE (dagje uit..) op het programma. Exacte datums kunnen en willen wij u niet geven. In principe houden wij altijd de eerste donderdag van de maand aan, als leidraad. Maar, maar... carnaval en DOEK bepalen de data zelf en het uitje in mei wordt waarschijnlijk de 2e donderdag. De eerste donderdag in mei valt op 5 mei. We zullen het allemaal gaan zien en hopelijk gaan meemaken.

U hoort nog van ons: bestuur Samenleven/KBO

Langzaam sterft wie...

*Hij sterft langzaam, degene die niet
van koers durft veranderen.*

*Hij sterft langzaam,
degene die niet reist,
degene die niet leest,
degene die niet naar muziek luistert,
degene die niet door zijn ogen
weet te vinden.*

*Hij sterft langzaam,
degene die zijn gevoel
van eigenwaarde vernietigt,
en die nooit hulp of steun vraagt.*

*Hij sterft langzaam,
degene die de slaaf der gewoonte wordt
en elke dag dezelfde paden bewandelt,
en die nooit van mijlpaal verandert,
degene die nooit een risico neemt
om de kleur van zijn kleren te veranderen,
of nooit met een vreemde praat.*

*Hij sterft langzaam,
degene die passie vermijdt
met de gepaard gaande wervelwind van emoties
van degene die het licht terug in de ogen brengt
en gewonde harten geneest.*

*Hij sterft langzaam,
degene die niet van koers durft veranderen
als hij ongelukkig is
op het werk of in de liefde,
degene die geen risico's durft te nemen
om zijn dromen te realiseren,
die niet een keer in zijn leven,
vlucht van de zovele gedegen adviezen.
Leef nu...
en neem vandaag nog het risico.
Handel nu...
Laat jezelf niet langzaam doodgaan
en ontnem jezelf
vooral niets om gelukkig te zijn.*

*Gedicht geschreven door Chileen Pablo Neruda
(Nobelprijswinnaar voor de literatuur in 1971)*

Vaste Rubrieken

ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM

Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum

Telefoon: 0544 – 48 21 11

E-mail: beltrum@paulus-ludger.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum

Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65

Website: www.paulus-ludger.nl Dan klikken op Beltrum

Facebook: www.facebook.com/HHpaulusludger

PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM

het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11

voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)

- voor in de volgende ECHO

uiterlijk t/m maandag 28 februari

- vragen en informatie

- kerkteléfono

- ledenadministratie (voor alle vragen)

E-mail: beltrum@paulus-ludger.nl

Openingstijden: elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur

maandagavond 19.00 – 20.00 uur op 28 februari

AANLEVERING KOPIE VOOR DE 'ECHO':

voor de periode van

zaterdag 5 maart t/m vrijdag 1 april 2022:

uiterlijk t/m zaterdag 26 februari 2022.

bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10

- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: 'Kopie Echo'

- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in 'Word-document'

- deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat.

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:

na telefonische afspraak bij

Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.

U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur

op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.

Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com

AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:

bij 't *Achterummeke*

Achterom 2 Parochiecentrum

Brievenbus(wit) is aanwezig.

Emailadres: achterummeke@live.nl

PASTORALE ZORG:

In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u een beroep wilt doen op urgente geestelijke zorg, kunt u bellen met:

telefoonnummer 06 – 190 17 292.

BIJ OVERLIJDEN:

Contact opnemen met:

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15

- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)

Xandra, Tom en collega's.

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.

De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden.

CENTRAAL SECRETARIAAT PAROCHIE HH. PAULUS EN LUDGER

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar:

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl

Tel. 06 83 13 71 02



PASTORAAL TEAM

H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793

h.dejong@paulus-ludger.nl

C.G.J. Peters (Cor) Diaken

c.peters@paulus-ludger.nl

C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564

c.roetgerink@paulus-ludger.nl

Spoedpost Huisartsen Oost-Achterhoek

Adres Beatrixpark 1, 7101BN Winterswijk

Let op: **Volg borden spoedpost**

Op werkdagen tussen 's avonds 17.00 uur en 's morgens 08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost-Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: **0900 – 500 – 9000**.

POLITIE GEMEENTE BERKELLAND



Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de volgende manieren contact opnemen met de politie:

* Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.

* Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.

* Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.

* Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .

SENSIRE THUISZORG



Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.



voormekaar

Team Voormekaar Beltrum

Telefoon: 0545 - 250 300

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.

MELDPUNT BELTRUM

Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel
Tel: 06 5709 7060 meldpuntbeltrum@gmail.com
Open van 9.30 tot 11.30 uur





Kerkdiensten ook in de avonduren weer toegestaan

Met de versoepeling van de coronamaatregelen zijn ook weer kerkdiensten in de avonduren toegestaan. Om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen houden, zijn de kerkbanken als voorheen om en om afgesloten.