



Echo
Beltrum

*Contactblad voor
Geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming*

**Jaargang 57, nummer 4
6 februari 2021**

Periode: zaterdag 6 februari 2021 t/m vrijdag 5 maart 2021



Beltrum ook in het donker weer bij de tijd

Het uurwerk op de kerktoeren was in het donker niet altijd goed te zien. Met de inzet van een enorme telescoopkraan is de verlichting op alle vier de uurwerken onlangs vernieuwd.

Kerkberichten

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 6 februari t/m vrijdag 12 februari 2021

Vijfde zondag door het jaar (Jaar B)

Weekend lezingen:

Job 7,1-4.6-7

Marcus 1,29-39



Jezus pakte de schoonmoeder van Petrus bij de hand, deed haar opstaan en ze werd vrij van koorts (Marcus 1,31).

Zaterdag/zondag 6/7 februari

Geen viering in Beltrum

Woensdag 10 februari

Geen viering in Beltrum

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 19 februari 2021

Zesde zondag door het jaar (Jaar B)

Weekend lezingen:

Leviticus 13,1-2.45-46

Marcus 1,40-45



*Terstond verdween de melaatsheid
en was hij gereinigd (Marcus 1,42).*

Zaterdag 13 februari (Extra collecte)

19:00 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:

Hein Severt; Dine Tuinte-Beernink; Ricky Kooijers; Jos Pierik; Miel Bouwmeesters-Lamers; Frans Hanselman; Antoon Hoitink; Marie Hoitink-Brinke; Jan Maarse; Rieky Heutinck; Leis Klein Nijenhuis-Scholten (namens de kaartclub); Henk Wolterinck (jgd.); Jan Nijbroek; Harry Schilderink; Dinie Roelvink-Rooks (namens kaartclub vrijdag groep).

Woensdag 17 februari (Aswoensdag)

19.00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink

Misintenties:

Voor onze eigen parochiegemeenschap.

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Eerste zondag van de veertigdagentijd (Jaar B)

Weekend lezingen:

Genesis 9,8-15

Marcus 1,12-15

Jezus zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij' (Marcus 1,15).



Zondag 21 februari

10.30 u. in de kerk

Woord- en Gebedsviering

Voorganger: Werkgroep Liturgie

Misintenties:

Miel Bouwmeesters-Lamers; Jan Maarse; Rieky Heutinck; Leis Klein Nijenhuis-Scholten; Wilma Ballast-Mombarg (jgd.); Johannes Schilderinck (jgd.).

Woensdag 24 februari

Geen viering in Beltrum

VIERINGEN EN INTENTIES

van zaterdag 27 februari t/m vrijdag 5 maart 2021

Tweede zondag van de veertigdagentijd (Jaar B)

Weekend lezingen:

Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18

Marcus 9,2-10

Elia verscheen aan hen, samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus (Marcus 9, 4).



Zaterdag 27 februari

19:00 u. in de kerk Woord- en Communieviering
Voorganger: Pastoraal werkster C. Roetgerink

Misintenties:

Overleden familie Orriëns-Everink; Antoon Hoitink; Miel Bouwmeesters-Lamers; Jan Maarse; Rieky Heutinck; Leis klein Nijenhuis-Scholten (namens de kaartclub); Henk Bleumink (Olde Pelle); Theo Schilderink (jgd.).

Woensdag 3 maart

09.30 u. in de kerk Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. de Jong

Misintenties:

Annie Ernst-Baks; overleden ouders Ballast-Luttikholt, Theo en Wilma; Harrie Zemann (namens mensen van de gang); Theo Scharenborg (jgd.)

VIERINGEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE

Zo 7 feb

Beltrum

Geen viering

Di 9 feb	09:00	Groenlo	Ochtendgebed	Werkgroep
Di 9 feb	09:00	Neede	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Do 11 feb	09:00	Rietmolen	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Vr 12 feb	09:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong

Za 13 feb

19:00

Beltrum

**Eucharistieviering
Pastoor H.de Jong**

Zo 14 feb	09:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Di 16 feb	09:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Wo 17 feb	09:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong en Diaken C. Peters
Wo 17 feb	16:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong en past. werkster C. Roetgerink

Wo 17 feb

19:00

Beltrum

**Woord- en Communieviering
Past. werkster C. Roetgerink
Mondkapjes verplicht
(Aswoensdag)**

Do 18 feb	09:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Vr 19 feb	09:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Za 20 feb	19:00	Eibergen	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Zo 21 feb	09:30	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Zo 21 feb	10:00	Lievelde	Woord- en gebedsviering	

Zo 21 feb

10:30

Beltrum

**Woord- en gebedsviering
Werkgroep**

Zo 21 feb	10:30	Rekken	Woord- en gebedsviering Werkgroep	
Di 23 feb	09:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong
Vr 26 feb	09:00	Groenlo	Eucharistieviering	Pastoor H.de Jong

**Za 27 feb 19:00 Beltrum Woord- en communieviering
Past. werkster C. Roetgerink**

Za 27 feb 19:00 Eibergen Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Zo 28 feb 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong

Di 2 mrt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong

**Wo 3 mrt 09:30 Beltrum Eucharistieviering
Pastoor H.de Jong**

Do 4 mrt 09:00 Eibergen Eucharistieviering Pastoor H.de Jong

Vr 5 mrt 09:00 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong

Za 6 mrt 19:00 Eibergen Woord- en communieviering
Diaken C. Peters

Za 6 mrt 19:00 Rekken Woord- en gebedsviering
Werkgroep

Zo 7 mrt Beltrum Geen viering

Zo 7 mrt 09:30 Groenlo Eucharistieviering Pastoor H.de Jong

Zo 7 mrt 10:00 Lievelede Woord- en gebedsviering

Locatie Mededelingen

DOOP OPGAVE EN VOORBEREIDING 2020

Vanwege de corona maatregelen wordt het dopen met de ouders overlegd. Daarom moeten ouders die hun kind willen laten dopen, contact opnemen met het centrale secretariaat van de Paulusparochie (telefoon 0544 - 46 46 63) of via de mail: secretariaat@sintludger.nl/secretariaat@stpaulusparochie.nl
Verdere informatie via de website:
www.sintludgernu.nl of www.st.paulusparochie.nl



OVERLEDEN

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van:

Matthy Groot Zvert
Hoornhorststraat 18

Hij is op 8 januari 2021 op 65-jarige leeftijd overleden.

Leis Klein Nijenhuis-Scholten
Haneveldseweg 7a

Zij is op 13 januari 2021 op 93-jarige leeftijd overleden.

Jo te Morsche-Hakvoort
Zuivelstraat 26

Zij is op 14 januari 2021 op 80-jarige leeftijd overleden.

Marcel Klein Goldewijk
Lijsterstraat 57 Neede

Hij is op 18 januari 2021 op 59-jarige leeftijd overleden.



Toos Hemmink-Roelvink Voslaan 5

Zij is op 24 januari 2021 op 58-jarige leeftijd overleden.

Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten.

MAANDELIJKSE INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK

Zaterdag 6 en zondag 7 maart is weer de maandelijkse inzameling voor de Voedselbank. U kunt **houdbare voedingsmiddelen** deponeren in de daarvoor bestemde kratten. De kratten zullen het hele weekend (dus niet alleen de dag van de dienst) in het portaal van de kerk staan. Bij de Coop Supermarkt is er doorlopend gelegenheid houdbare voedingsmiddelen te schenken aan de Voedselbank. Maak uw gift kenbaar bij de kassa. Zij zorgen voor de verdere afhandeling.

OPBRENGST COLLECTE

De opbrengst van de collectes in januari is € 203,90.

EXTRA COLLECTE

13-14 februari: Parochiële Caritas instelling;
(IBAN NL76RABO 01195.80.772 t.n.v. PCI St. Paulus te Groenlo of
NL32RABO 03361.60.836 t.n.v. PCI St. Ludger te Lichtenvoorde.)

17 februari t/m 4 april: Vastenactie (IBAN NL21INGB0.0000.05.850
t.n.v. Vastenactie te 's-Gravenhage).

TAIZÉ VIERING

Op woensdag 10 februari en woensdag 24 februari is er een Taizé viering in de oude Calixtuskerk in Groenlo om 19.00 uur. U bent van harte welkom.





Locatie nieuws

AANMELDEN VIERINGEN! NIEUW!

Extra mogelijkheid om u via ons eigen secretariaat aan te melden voor het weekend vieringen. Met directe ingang, kunt u zich ook aanmelden voor het weekend viering op de donderdagmorgen van 9:00 tot 11:30 uur via telefoon: **0544 - 48 21 11**. Dit is dan mogelijk voor de viering in het betreffende weekend. (Maximaal 30 personen per viering.)

Dit kan ook via een bezoekje aan ons secretariaat.

Voor diegene die zich nu al aanmelden

(via e-mail: www.stpaulusparochie.nl of via tel: **06 82 60 48 63** van de parochie-site blijft dit gewoon doen. Dit kan de hele week, zoals dat nu ook al mogelijk is. Dit bespaart ons werk.

Aanmelden voor het bezoeken van vieringen blijft voorlopig noodzakelijk.

Uw locatieraad.

VIERINGEN OP WOENSDAG IN BELTRUM

De eerste en derde woensdag van de maand:

Door het vertrek van pastor Den Hartog is opnieuw gekeken naar het rooster van de doordeweekse vieringen. In het nieuwe plaatje houdt Beltrum maandelijks twee doordeweekse vieringen, te weten op de eerste en de derde woensdag van de maand. Beide vieringen beginnen m.i.v. februari om 9.30 uur. Alleen op de eerste woensdag is er na de viering (als het vanwege beperkingen weer mogelijk is) een gezamenlijk koffiemoment. Wanneer er op woensdag een uitvaartviering is, ook als deze 's middags plaatsvindt, dan vervalt de viering. Dit wordt, indien mogelijk, in het voorafgaande weekend afgekondigd. Ook kan het voorkomen dat bijv. vanwege het niet beschikbaar zijn van een voorganger er een viering uitvalt. Dit kan het geval zijn in de zomervakantieperiode. We proberen dit tijdig te vermelden in het parochieblad.

Aswoensdag:

Let op! Op Aswoensdag, 17 februari is de viering niet om 9.30 uur maar om 19.00 uur. Voor Aswoensdag gelden bijzondere aandachtspunten. Zie hiervoor het afzonderlijke artikel.

Pastoor H.A.M. de Jong



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

KERSTACTIE VOL UITDAGINGEN SUCCESVOL AFGESLOTEN

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar dat niemand snel zal vergeten dankzij het Corona-virus dat medio maart de kop opstak. Het was zeker een uitdaging om in een 'anderhalvemetersamenleving' (Woord van het jaar in 2020) een Kerstactie te organiseren.

Vergaderen kon alleen in grote zalen en diverse vrijwilligers moesten dit jaar afzeggen omdat zij of hun partner tot een risicogroep behoren. Met de gebruikelijke toestroom van aanvragers op de vier afhaallocaties zou het handhaven van de coronamaatregelen een uitdaging worden. Zeker omdat in 2020 er 517 pakketten zijn aangevraagd (278 gezinnen en 239 alleenstaanden); 75 pakketten meer dan in 2019 (+17%).

Natuurlijk hebben we zo goed mogelijk geanticipeerd op deze nieuwe situatie. Voor de afhaal dag zelf konden we een beroep doen op enkele jongere vrijwilligers om de teams op de vier locaties weer op volle sterkte te brengen. We hebben met tijdzones gewerkt voor een goede spreiding van de toeloop van aanvragers, de looproutes aangepast, met ontsmettingsmiddel, handschoenen en mondkapjes gewerkt en vooraf alle aanvragers goed geïnformeerd over alle maatregelen. Winnaars van een wielervedstrijd zeggen vaak dat ze die dag "goede benen" hadden. Daarmee drukken ze uit dat het zonder aanwijsbare redenen het soepeler ging dan verwacht. Op één of andere manier zat alles mee. Dat gold ook op de afhaal dag van de Kerstactie. Het inpakken was door de supermarkt uitbesteed aan het werkbedrijf van Parlijn in Eibergen. 's Ochtends stonden alle pakketten al netjes op pallets en in rolcontainers klaar, gesplitst per afhaallocatie. Een puik stukje werk.

Ook de weersomstandigheden waren die dag perfect: droog en ca. 12 graden. En niet te vergeten: de harde lockdown hing in de lucht, maar was die dag nog niet van toepassing. Het afhaken verliep heel ontspannen door de tijdzones en uiteindelijk zijn er slechts 12 pakketten niet afgehaald. Die pakketten zijn gedoneerd aan de Voedselbank Oost-Achterhoek. De uitgaven voor de pakketten waren uiteraard ook hoger (bijna € 21.000,-). Gelukkig kregen we van diverse fondsen en diaconieën royale giften. De opbrengsten uit collectes in kerken waren lager vanwege Corona, maar we ontvingen meer én hogere giften van particulieren. Eind januari maken we de balans op, maar de verwachting is dat de giften toereikend zijn om alle kosten te dekken. Het is goed om te merken dat ons initiatief breed gedragen wordt. We blikken terug op een goed verlopen Kerstactie. Dankzij de inzet en de bijdragen van velen konden we in de decembermaand een lichtpuntje zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

VEERTIGDAGENTIJD

Op **zondag 21 februari** staan wij stil bij de eerste zondag van de 40 dagentijd. Van oudsher tijd van bezinning en van wat ons bezig houdt. Nu vooral onder andere als gevolg van Covid19 en hoe dit ons raakt. Verleden en toekomst lijken afgesneden door angst en onzekerheid, ziekte en dood. Onrustige banen wij ons een weg naar houvast. En soms misschien vinden we een brug, die hemel en aarde verbindt in een kleurrijke regenboog waarin Gods belofte oplicht van **Nieuwe toekomst!** Dit is het thema van de viering op zo 21 febr. om **10.30 uur**. De werkgroep nodigt jullie uit, **wel even aanmelden**. De cantorgroep van het Dames- en Herenkoor verzorgt de zang. Tot dan!

HERDENKING OVERLEDENEN 2020

Omdat vanwege corona de Allerzielenviering vorig jaar niet kon plaatsvinden en omdat het nog steeds niet veilig is om met meer dan 30 mensen samen te komen, is besloten om de overledenen van 2020 dit jaar te herdenken op 2 november tijdens de Allerzielenviering. De gedachteniskaarsen van deze overledenen hebben een plaats gekregen naast het Maria-altaar, voor in de kerk.



OECUMENE



Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lielvelde op de zondagen van de veertigdagentijd tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed. Dit jaar vinden ze plaats in de Christus-Koningkerk in Lielvelde op 21 – 28 februari en 7 – 14 – 21 – 28 maart. Om 17.00u komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden van de Schrift te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg te gaan naar Pasen. De woorden van het Onze Vader zijn dit jaar het thema van onze overwegingen en meditatie. U bent van harte uitgenodigd. Van tevoren reserveren is niet nodig. Alle maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan worden in acht genomen.



ASWOENSDAG: BEGIN VAN DE VASTENTIJD

Corona gooit heel wat overhoop! Al bijna een jaar kampen we met veel beperkingen. Ook al kunnen we Carnaval niet vieren als voorheen, de veertigdaagse Vastentijd begint natuurlijk wél met Aswoensdag. Als gelovigen worden wij getekend met as op het hoofd. Dit askruisje symboliseert de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het bestaan. Tegelijk is het kruis een teken van uitzien naar een nieuw begin, door de weg die Jezus is gegaan door Zijn kruis en lijden en door Zijn verrijzenis.

Veertig dagen was Hij in de woestijn. Deze tijd maakt ons bewust van onze roeping als mensen die op de weg van Jezus willen gaan. Een vorm van vasten die bij je past, extra tijd voor gebed, het ontvangen van het sacrament van de verzoening, liefde tot de naasten en een grotere vrijgevigheid kunnen hierbij helpen. Aswoensdag is een vasten- en onthoudingsdag waarop we ons matigen en geen vlees eten. Er zijn in onze parochie diverse Aswoensdagvieringen gepland in de hoop dat zij doorgang kunnen vinden, in aangepaste vorm en met een beperkt aantal kerkgangers die tevoren reserveren. Over die aangepaste vorm informeren wij u. Vanwege besmettingsgevaar wordt

het askruisje dit keer niet ontvangen door aanraking van het voorhoofd van de ontvanger door de voorganger. De as wordt uitgestrooid over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Bij de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt door de voorganger voor alle ontvangers één keer hardop uitgesproken. Namens het pastoraal team wens ik u een gezegende voorbereidingstijd op Pasen toe.

Pastoor H.A.M. de Jong

PASTORALE COLUMN FEBRUARI

Een nieuw begin!

Op de een of andere manier zien we allemaal uit naar een nieuw begin. Een maand geleden hebben we elkaar de beste wensen gestuurd of persoonlijk verteld. Een verlangen om gezond te blijven, om geluk te ervaren en dat er zegen mag rusten op heel ons leven. Voor iedereen geldt denk ik dat we door vaccinatie in 2021 een nieuwe tijd tegemoet kunnen gaan. Het moet ons bescherming bieden tegen het coronavirus. De beperkingen zullen nog een tijdje nodig zijn. We moeten samen de schouders er nog even onder zetten in het belang van ieders gezondheid. Op beperkte wijze hebben we met kerstmis het nieuwe begin gevierd. De geboorte van een Kind, Jezus, de Redder van de wereld. Een nieuwe toekomst heeft ook te maken met een verlangen om het oude achter je te kunnen laten. Het kan veel zijn dat iemands leven zwaar maakt. Het coronavirus met alle gevolgen van dien. Je kunt je gevangen voelen door het thuis moeten zitten. Een nieuw begin: weer kunnen sporten, naar school gaan, elkaar ontmoeten in verenigingen, samen zingen of muziek maken, uitzien naar vakantie. Weer vrijuit kunnen samenkomen in onze kerken om het geloof in God te vieren. Er is veel moed en vertrouwen nodig voor dat nieuwe begin. Het persoonlijke gebed en meditatie kunnen je helpen om bij je innerlijke bron te komen en je sterk en veerkrachtig te maken. Op 1 januari heeft parochie HH. Paulus en Ludger een nieuwe start gemaakt. Officieel zijn we één parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Een nieuw parochiebestuur treedt aan. De komende maanden zullen zij zich

voorstellen en presenteren. Natuurlijk wordt het proces van bouwen aan de toekomst van de parochie voortgezet. Op 2 februari, feest van de opdracht van de Heer in de tempel - Maria Lichtmis, zal de sluitingsviering zijn van de St. Antonius van Padua kerk in Vragender. Voor de geloofsgemeenschap begint dan ook een nieuwe situatie. Hoe blijven we verbonden lokaal en met het geheel van de parochie nu de vieringen in de eigen kerk wegvallen? Parochianen van Vragender zijn daarover bevraagd. De beheercommissie en de pastoraal coördinatoren overleggen, wat mogelijk én haalbaar is, met de beschikbare menskracht. Voor de geloofsgemeenschappen van Rekken en Bredevoort komt het moment van overdracht van de kerk ook dichterbij. In andere gemeenschappen wordt gezocht naar mogelijkheden voor de toekomst. Vanaf 1 februari is er ook een nieuw rooster voor de weekendvieringen. In de zes kerken die vooralsnog openblijven, vindt de zondagse eucharistieviering plaats. Waar dat niet mogelijk is zal er een woord- en communieviering zijn. Zo is er veel in beweging, in verandering ook. Ik zie met vertrouwen die nieuwe toekomst tegemoet. Er is meer dan anders een verlangen bij mensen om op zoek te gaan naar de diepere bron en betekenis van leven en zinging. Mensen zijn zoekers in het religieuze landschap. De opdracht aan christelijke kerken, aan christenen, is om te getuigen van het persoonlijke geloof in woord en daad. Jezus heeft daartoe opgeroepen én zond zijn leerlingen: "Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19). Leerling van Jezus zijn wil zeggen dat je, als gedoopte en gevormde, de weg van Jezus probeert te gaan. Geloofs-gemeenschappen maken ingrijpende veranderingen door. Dat realiseren we ons niet altijd. En je doet dat niet zomaar. Je bent nog nooit in de situatie geweest dat je lokaal, op grond van eigen geloven, vormgeeft aan geloof. Met elkaar ter plekke leerling van Jezus Christus proberen te zijn. In die kanteling, in het proces naar (kleine) lokale maar wel vitale geloofsgemeenschappen, hebben we elkaar hard nodig. Samen de zoektocht aangaan en het veranderingsproces, met de mogelijkheden die je hebt, vorm en inhoud geven. Geloven, toekomst van geloven en Kerk, gaan ons ter harte. Ik geloof dat we in verbondenheid met Christus én met elkaar een nieuw begin kunnen maken in ons persoonlijk leven, in de samenleving en ook in onze parochie.

Vit de Beltrumse gemeenschap

D.E. PUNTEN ACTIE

De punten actie van de D.E. is een groot succes geworden. Geweldig! De totale opbrengst die bij mij is binnen gebracht is 109.000 punten. Dit zijn minimaal ongeveer 250 pakken koffie van 500 gram. Allen die hier aan hebben bijgedragen bedankt. Hartverwarmend voor de cliënten van de voedselbank. Ik blijf hiervoor inzamelen.

Hartelijk dankt,

Gerry Oldenkotte
Mr. Nelissenstraat 19g
telefoon: 0544-84 30 18



GEDACHTE

De visser

Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen. De visser was rustig en gelukkig. Er kwam iemand langs, die vroeg: Waarom gebruik je niet meer dan één hengel; dan kun je meer vangen. De visser zei: Nou, wat dan? Nou, zei de voorbijganger, dan verdien je meer. En wat dan? zei de visser. Dan kun je een boot kopen en het meer opgaan, om nog meer te vangen. Ja, ja, en wat dan? zei de visser. Na verloop van tijd kun je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen. En wat dan?, zei de visser weer. Dan huur je een knecht, zei de voorbijganger, die samen met je vissen vangt, en zo verdien je veel geld. En wat dan? zei de visser. Ja, wat dan?, zei de voorbijganger, eens even kijken: dan kun je bijvoorbeeld lekker gaan vissen en zitten in de zon. Zo is het zei de visser, laat mij dus maar rustig zitten.

- Gedachte uit de viering van zondag 24 januari

Vaste Rubrieken

ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING BELTRUM

Bezoek- en postadres: Parochiecentrum, Achterom 2, 7156 ME Beltrum
Telefoon: 0544 – 48 21 11

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl t.n.v. R.K. Locatieraad Beltrum

Bankrekening/IBAN: NL13 RABO 0105 5020 65

Website: stpaulusparochie.nl Dan klikken op Beltrum

Facebook: www.facebook.com/paulusparochie

PAROCHIESECRETARIAAT LOCATIE BELTRUM

het parochiecentrum. Achterom 2 tel. (0544) 48 21 11

voor: - opgave misintenties (€ 7,50 incl. jaargedachtenis)

- voor in de volgende ECHO

uiterlijk t/m maandag 1 maart, 29 maart

- vragen en informatie

- kerktelefoon

- ledenadministratie (voor alle vragen)

E-mail: parochiebeltrum@hetnet.nl

Openingstijden: elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur

maandagavond 19.00 – 20.00 uur op **1 maart**

AANLEVERING KOPIE VOOR DE 'ECHO':

voor de periode van

zaterdag 6 maart t/m vrijdag 2 april 2021:

uiterlijk t/m zaterdag 27 februari 2021.

bij Marion ten Brinke, Westerhaar 10

- in brievenbus, wel duidelijk vermelden: 'Kopie Echo'

- of per email hmdvtenbrinke@hotmail.com s.v.p. in 'Word-document'

- deze dienen niet groter te zijn dan een A5 formaat.

AANLEVEREN KOPIE VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:

na telefonische afspraak bij

Lucy Spekschoor, Kleine Haar 2, Beltrum.

U kunt haar elke werkdag bellen tussen 18.00 en 19.00 uur

op telefoonnummer: 0544 – 48 20 51.

Emailadres: lucyspekschoor@gmail.com

AANLEVEREN KOPIE VOOR DRUKWERK:

bij ' *t* **Achterummeke**

Achterom 1 (rechts naast Pastor Scholten)

Brievenbus is aanwezig.

Emailadres: achterummeke@live.nl

PASTORALE ZORG:

In situaties van ziekenzalving/ziekenzegening of andere momenten waarbij u een beroep wilt doen op urgente geestelijke zorg, kunt u bellen met:

telefoonnummer 06 – 190 17 292.

BIJ OVERLIJDEN:

Contact opnemen met:

- uitvaartverzorging Ventura DELA Groenlo, tel. (0544) 46 15 15

- GUV Uitvaartverzorging, tel. 0900 – 700 7000 (lokaal tarief)

Xandra, Tom en collega's.

- Pauline van Veen Uitvaartbegeleiding Beltrum, tel. 06 – 18 19 50 23

- of een uitvaartcentrum naar uw keuze.

Wij bevelen aan dit te blijven doen en niet zelf een pastor te gaan bellen.

De uitvaartondernemingen zijn op de hoogte van de gang van zaken aangaande de stappen die genomen moeten worden bij een overlijden.

CENTRAAL SECRETARIAAT ST. PAULUSPAROCHIE/ST. LUDGER

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar:

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur

Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Tel. 0544 – 46 46 63



PASTORAAL TEAM

H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793

pastoordejong@stpaulusparochie.nl

C.G.J. Peters (Cor) Diaken c.peters@stpaulusparochie.nl

C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564

pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com



Huisartsenpost
Oost-Achterhoek
Voor Spoord

HUISARTSENPOST OOST ACHTERHOEK

Op werkdagen tussen 's avonds 17.00 uur en 's morgens 08.00 uur en in het weekend kunt u het centrale nummer van de Huisartsenpost Oost Achterhoek bereiken onder telefoonnummer: **0900 – 500 – 9000** .

POLITIE GEMEENTE BERKELLAND



• Noord- en Oost-Geierland

Inwoners van gemeente Berkelland kunnen op de volgende manieren contact opnemen met de politie:

- * Vrije inloop politiebureau van 10.00 – 12.00 uur aan de Haarloseweg 2 – 01, 7271 BT te Borculo.
- * Afspraak maken? 24 uur bereikbaar via tel. 0900 – 88 44.
- * Voor het doen van aangifte eerst een afspraak maken.
- * Aangifte kan ook via internet: www.Politie.nl .

SENSIRE THUISZORG



Team Borculo en omstreken is 24 uur per dag bereikbaar op 0545-28 60 20. U kunt hier terecht met al uw vragen over gezondheid, zorg en welzijn. Wij ondersteunen mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn en te blijven.

BUURTZORG BORCULO – BELTRUM

We zijn een autonoom team. Voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis zijn we 24 uur per dag bereikbaar, tel. 06 832 111 90.



voormekaar

Team Voormekaar Beltrum

Telefoon: 0545 - 250 300

Hebt u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van wonen, financiën, zorg en welzijn of heeft u een idee voor uw buurt, dan kunt u terecht bij het team Voormekaar Beltrum van de gemeente Berkelland.

Elke donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur zit er een medewerker van Voormekaar in het Kulturhus of neemt u telefonisch contact met ons op.

MELDPUNT BELTRUM

Iedere donderdagmorgen kunt u mensen van Meldpunt Beltrum vinden in het Kulturhûs. Kom langs voor een praatje, een kop koffie of voor vraag en aanbod van hulp, of voor het reserveren van een rolstoel
Tel: 06 5709 7060 meldpuntbeltrum@gmail.com
Open van 9.30 tot 11.30 uur



Inzoomen op onze vrijwilligers

In Beltrum zijn maar liefst zo'n vierhonderd vrijwilligers op een of andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.

Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.



Op de foto: Theo Penterman, Theo Stapelbroek, Joop Ribbers, Trudy Wibier, Roza Penterman en organist Joke te Brake.

Cantorgroep dames- en herenchoor luistert vieringen op

We mogen als locatie Beltrum er trots op zijn dat we nog drie koren hebben: het dames- en herenchoor, Kiddoesj en Rhumtas. Hoewel er op dit moment geen repetities zijn en de voltallige koren niet mogen zingen bij vieringen, mag wel een klein aantal koorleden de viering opluisteren. We willen in deze Echo vooral de dames en heren van de cantorgroep dames- en herenchoor heel hartelijk danken voor hun inzet in vrijwel alle vieringen. In deze coronatijd zijn er gelukkig nog wel vieringen in de Beltrumse kerk. Bijna elk weekend zelfs. Het varieert van een Eucharistieviering, woord en communieviering tot een gebedsviering. Zoals wellicht bekend mogen we als kerkgangers in deze vieringen niet zingen, althans..... niet meezingen. We zijn dan ook heel blij met onze cantorgroep van het dames- en herenchoor met dirigente en organiste. Al vanaf september 2020 zingen ze in de vieringen prachtige liederen. Met kerst werd de zang verzorgd door een cantorgroep van Kiddoesj. Zie elders in de Echo naar de nieuwe aanmeld mogelijkheid om een viering bij te wonen!