



Van de H. Mattheus - 56^e jaargang, nr. 5, 26 aug t/m 20 okt 2021

Deze editie van de Echo verschijnt eerder dan in vorige publicatie is vermeld. Het is nu nog midden in de vakantie en er is weinig te melden, ook niet van de beheerdercommissie.

DOOPVIERING

Op 4 september wordt Liz Nijhuis, dochter van Ellen Taken en Dominic Nijhuis gedoopt. Zij is geboren op 16 juni 2021.

HERVATTEN DIENSTEN MEERGAARDEN

Begin vorig jaar hebben we moeten besluiten om geen diensten in de Meergaarden te houden vanwege Corona. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en we proberen voorzichtig de kerkdiensten weer op te starten.

We waren gewend om op zondag de diensten te houden, 1x per maand 's morgens de eucharistievieringen en 2x per maand 's avonds de oecumenische vieringen.

In de toekomst verplaatsen we de oecumenische vieringen naar de woensdagavond om 19.00 uur en dan 1 maal per maand, zoveel mogelijk op de 1^e woensdag van de maand. De eucharistievieringen blijven op zondag 10.00 uur, vaak op de 3^e zondag.

In de kerkbladen zal elke maand nadere aankondiging plaats vinden. De eerste dienst zal plaats vinden op woensdag 6 oktober net als voorheen is iedereen welkom in die vieringen, ook buiten de Meergaarden.

Werkgroep “De Meergaarden” C. Kets

DIETRICH BONHOEFFER: EEN MENS UIT EEN STUK, LEVEN IN VERANTWOORDELIJKHEID



Zo luidt de titel van de lezing op dinsdag 7 september om 19.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Vanaf 19.15 uur heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee graag welkom. Wij verzoeken u zich uiterlijk zondag 5 september aan te melden bij Marjo Stapelbroek (06 15131412 - marjostapelbroek@hotmail.com).

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande Duitse theoloog en verzetsstrijder, die tot op vandaag velen fascineert en inspireert. In zijn leven gaan leven & denken, biografie & theologie hand in hand. Wegens het naar Zwitserland smokkelen van Joden werd hij op 5 april 1943 in de Tegelgevangenis in Berlijn gevangen gezet.

Vanuit deze gevangenis schreef hij brieven en gedichten aan zijn vriend Eberhard Bethge, die deze geschriften na de oorlog heeft uitgegeven onder de titel “Verzet en overgave”. Wegens zijn deelname aan het verzet tegen Hitler is Bonhoeffer op bevel van Hitler op 9 april 1945 in concentratiekamp Flossenbug, samen met admiraal Canaris en generaal Oster, vermoord. De lijken werden verbrand.

Zijn motto voor de toekomst van de kerk was: bidden, gerechtigheid doen onder de mensen en wachten op Gods uur!

De avond wordt geleid door dhr. Henk Janssen ofm. Na een korte levenschets, zal hij teksten en gedichten uit Verzet en overgave behandelen. Hierover kunnen wij dan met elkaar in gesprek gaan.

Henk Janssen laat zich sinds 1964 inspireren door de Schrift en door het leven en de geschriften van Dietrich Bonhoeffer. Hij is bestuurslid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, leider van het Jonas-Leerhuis Arnhem, emeritus-deken, rector van de Clarissen in Megen en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging. Hij leeft in de franciscaanse Jonas-kommuniteit te Arnhem.

Op zaterdag 30 oktober is er in Erfgoed de Stadswal, Burg. Van Nispenstraat 19-21, Doetinchem een muziektheatervoorstelling waarin de acteur Kees van der Zwaard in 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' de bekende Dietrich Bonhoeffer in zijn zoektocht volgt. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag. Voor meer informatie zie www.hetnieuwedijkhuis.nl/events/view/72.

Als u uiterlijk 10 september een ticket bestelt via Peter Müller (0544 463045 / pjamueller@gmail.com) bedraagt de prijs € 12,50 (i.p.v. € 16.20). U kunt uw ticket 7 september tijdens de Bonhoefferavond contant en afgestemd betalen of via NL04INGB0001992425 t.n.v. PJA Mueller.

Secretariaat Paulus en Ludgerparochie Peter Müller

[Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk](#)

[Klik hier voor het rooster van Mattheuskerk](#)

[Klik hier voor het rooster van Paulus locaties](#)

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Liz Femm Nijhuis, 16 juni 2021,
dochter van Dominic Nijhuis en Ellen Taken

Gedoopt: Geen



Overleden:

Frans Tuinte

90 jaar

07-07-2021

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur

Collecteschema 2021

16 oktober

Missiezondag

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St. Paulus en Ludger parochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

E-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201

Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.paulus-ludger.nl; e-mail: eibergen@paulus-ludger.nl

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen (**gedurende de Coronavirus-periode is het secretariaat gesloten!**)

Pastor	Telefoonnummer	E-mailadres
H. de Jong	06 12379793	h.dejong@paulus-ludger.nl
C. Roetgerink	06 20739564	c.roetgerink@paulus-ludger.nl
C. Peters	06 51036579	c.peters@paulus-ludger.nl

Beheercommissie (leden dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrucht	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021

21 oktober, 16 december

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 8 oktober

J. Hartman, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl