



Van de H. Mattheus - 55^e jaargang, nr. 6, 22 okt. t/m 16 dec. 2020

VERTROUWEN!

Het moment dat ik deze column schrijf is de avond na de uitvaart van kardinaal Adrianus Simonis. Een week nadat we het droevige bericht van zijn overlijden hebben ontvangen hebben we voor de laatste keer afscheid van kardinaal Simonis genomen.

Enkele dagen liep ik al met de vraag wat de titel van deze column zou worden. ‘Vertrouwen’ is het geworden. Het is geen nieuws dat we als kerk en de maatschappij in het stormachtige periode zitten. Corona, veel vluchtelingen die wereldwijd onderweg zijn en het klimaatprobleem komen we iedere dag in de journaals en de kranten tegen. En dat deed me weer denken aan de gebedsviering die paus Franciscus aan het begin van de corona pandemie op een leeg Sint Pieters plein heeft gehouden. In de stromende regen liep paus Franciscus, in zijn simpele witte soutane, naar zijn stoel waar hij het evangelie van de storm op het meer behandelde. (Marcus 4)

In het evangelie dat die avond wordt beschreven gaat het over hoe angst zich meester maakt van de leerlingen. De storm beukt tegen de boot waar Jezus op ligt te slapen. Stel je dat eens voor. “Doet het u niets dat

wij vergaan” (Marcus 4, 38) vragen de leerlingen. Uiteindelijk sommeert Jezus de wind en deze gaat liggen, want Jezus is de elementen de baas. Als we het over een onstuimige periode hebben is dit een mooi voorbeeld waar wij ons als gelovigen aan vast kunnen houden.

Maar ik ervaar zelf de laatste tijd steeds meer een andere kant die met vertrouwen te maken heeft. Wanneer vaste waarden wegvallen, elk automatisme niet meer automatisch is, wanneer je merkt het leven niet maakbaar is mogen en kunnen wij als gelovigen altijd terugvallen en vertrouwen op God. Hij is het waar we altijd terecht kunnen en die ons altijd de hand reikt. In de vele pastorale contacten die ik de laatste maanden heb gehad komt dit ook naar voren.

Ik ervaar deze periode als een soort reset en een kans om dichter bij de Bron te komen.

Het is een tijd van meer verdieping in mijn geloof. Juist doordat er zoveel in de wereld gebeurt ervaar ik de vreugde van het geloof en besef ik dat we wel in de wereld zijn maar niet van de wereld. Als gelovigen mogen wij altijd vertrouwen en hoop in de toekomst hebben. En dat ik niet de enige ben heb ik laatst tijdens de doopvoorbereiding mogen ervaren. Tijdens de doopvoorbereiding gaat het gesprek over de sacramenten, de motivatie dat ouders hun kindje laten dopen en hoe ze de geloofsopvoeding zien. Tijdens een van de bijeenkomsten sprak een van de ouders die zelf niet gedoopt was het verlangen uit om ook gedoopt te worden. We hadden het over een Beschermmer waar je altijd bij terecht kunt en die wilde zij ook. Uiteraard heeft de dopeling die Beschermmer, al wordt deze bevestigd in de doop.

Dit is zomaar een voorbeeld waarin je kunt zien dat God met Zijn kerk bezig is en dat het die persoonlijke band met Jezus Christus is die ons kracht en moed geeft. Zoals Jezus aan de leerlingen vraagt: “Wie zeggen de mensen dat ik ben, wie zeggen jullie dat ik ben.” Zo vraagt hij dit ook aan ons. Wie is Jezus voor u, jou en mij?

In dit Jaar van de Eucharistie mogen we erbij stil staan dat we altijd vertrouwen mogen hebben in de toekomst en dat Hij onder ons is tot Zijn wederkomst. Na het ontvangen van de heilige communie mogen we worden wie we ontvangen. Het lichaam van Christus. Laten we vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Dat we de vreugde van het evangelie mogen leven en mogen doorgeven. Dat we met de woorden van de H. Augustinus In Dei Nomine Feliciter, in Gods naam gelukkig mogen zijn.

Pastor R. den Hartog

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

Oktober 2020, wat is er voor nieuws van de Locatieraad? Ons leven sukkelt een beetje door met steeds Corona op de achtergrond. Veel dingen mogen niet of alleen in aangepaste vorm, dat geeft beperkingen. Toch moeten we proberen positief te blijven en creatief omgaan met de dingen die wel kunnen.

Op de website kunt u altijd de laatste informatie vinden over de gang van zaken in onze parochie. We raden u aan om zeker in deze tijd waar maatregelen snel veranderen regelmatig op de website van de Paulusparochie te kijken.

De Fusie met de Ludgerparochie is al in een vergevorderd stadium. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

De gesprekken over Paulus Noord worden weer in gang gezet. De bedoeling van Paulus Noord is nauwere samenwerking tussen Rietmolen, Rekken, Neede en Eibergen.

Actie Kerkbalans 2020 hebben we nauwelijks afgesloten of we moeten al weer beginnen met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2021. De locatieraad denkt er over om de komende actie op een andere manier te doen plaats vinden. We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en denken daarbij aan het innen via automatische

incasso. Dat het anders moet is zeker we hebben niet meer genoeg vrijwilligers om op de oude voet door te gaan. Zodra we meer weten zullen we het u laten weten.

De Allerzielen viering van 02-11-2020 gaat niet door. Door de corona maatregels mogen maar 30 mensen aanwezig zijn, dit houdt in dat niet iedereen die het afgelopen jaar iemand heeft verloren deel kan nemen aan de viering. In overleg met de pastores, de locatieraad en de werkgroep hebben we besloten om de viering op een later tijdstip te doen plaats vinden.

Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrucht



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

ER OP TIJD BIJ ZIJN

U kent ze wel: aanbiedingen waar met grote letters bij staat “Op is op” of “Zolang de voorraad strekt”. Als je er niet op tijd bij bent, vis je achter het net.

Bij de Kerstactie merken we ook dat op de afhaaldag zich al voor het openen van de deuren van de afhaallocaties een rij vormt. Niet zo vreemd, want wie van een minimum inkomen moet rondkomen is gewend om er op tijd bij te zijn om geen voordeel mis te lopen. Bij de Kerstactie geldt echter niet “Op is op”! Voor iedereen die een pakket heeft aangevraagd staat er ook een pakket klaar.

Vanwege het Corona-virus geven we dit jaar elke aanmelder een tijdvak waarin hij/zij wordt verwacht op de afhaallocatie. Op die manier zorgen we voor spreading van de toeloop. Dit is één van de

maatregelen die we hebben genomen voor een veilige uitgifte. Al onze maatregelen staan op www.kerstactieberkelland.nl.

Het belang van er op tijd bij zijn wordt nu ook gezien door de gemeente Berkelland. Volgens de gemeente hebben 12,5 procent van de huishoudens problematische schulden. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te zoeken voor hun geldzorgen, uit schaamte of trots. Een kleine schuld kan uitgroeien tot een groot probleem dat het leven beheerst, met stress, een slechtere gezondheid, werkeloosheid of gezinsproblemen tot gevolg.

Om dat allemaal voor te zijn neemt de gemeente Berkelland vanaf volgend jaar actief contact op met inwoners met een betalingsachterstand bij de woningcorporatie, het energiebedrijf, de zorgverzekering of de Belastingdienst. Door een wetswijziging kunnen gemeenten die informatie dan inzien. Wat ons betreft een stap in de goede richting!

Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw financiële steun om de uitgifte van kerstpakketten mogelijk te maken? De waarde van een pakket voor een alleenstaande is € 35,- en voor een gezin € 45,-.

Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijk groet,

Stichting Kerstactie Berkelland
Ria Post-Alferdinck

MEDEDELINGEN VAN DE BELEIDSADVIESGROEP DIACONIE

Bijgaand treft u enkele mededelingen aan m.b.t. de diaconie:



1. Sint Maarten:

Traditiegetrouw zal in de weekenden rond Sint Maarten weer een eierinzameling gehouden worden voor de Voedselbank. Wij vragen u om in het weekend van 7 / 8 november en/of in het weekend van 14 / 15 november aandacht te schenken aan deze actie. In bijlage 1 bij deze mededelingen treft u informatie aan die u kunt gebruiken voor uw kerkblad. Wij vragen de locaties om de ingezamelde eieren in te leveren bij een van de uitgiftepunten van de Voedselbank.

Elk jaar reiken wij de Sint Maartenprijs uit aan een persoon of organisatie die zich heeft onderscheiden op het gebied van diaconie in de brede zin van het woord. Op een later tijdstip zullen wij u hierover informeren.

2. Adventsactie 2020:

In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de Adventsactie. Dit jaar staat ondervoeding van moeders en kinderen centraal. Miljoenen vrouwen en kinderen lijden honger. Zij kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Adventsactie wil vrouwen en kinderen ondersteunen om te ontsnappen aan die vicieuze cirkel. Dit jaar willen wij vanuit de Paulusparochie en de Ludgerparochie met name vrouwen en kinderen ondersteunen in Nicaragua. In bijlage 2 leest u er meer over. Deze informatie kunt u gebruiken voor publicatie in uw kerkblad.

3. Vastenactie 2021:

Door de Coronapandemie is de Vastenactie 2020 op veel locaties stilgevallen. Op advies van de landelijke Vastenactie wordt de campagne 2020 doorgezet in 2021. Voor het komend jaar richten de Paulus- en de Ludgerparochie zich weer op het project in het bisdom Keren in Eritrea.

In januari ontvangt u daar verdere informatie over.

Mocht u n.a.v. deze mededelingen nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de BAD, Peter Pothof, voorzitter

ADVENTSACTIE 2020

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm.

Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kind sterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.

Palacagüina, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.

Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn

vruchtbaar houden. Op die manier kan de cirkel van armoede en ondervoeding doorbroken worden.

De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.

Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.

Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.

Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.

U kunt bijdragen door een gift tijdens de collecte maar u kunt ook bijdragen door een bedrag te storten op de rekening van de Adventsactie onder vermelding van “Project Nicaragua” Het rekeningnummer van de Adventsactie is: NL89 INGB 0653 1000 00

Beleidsadviesgroep Diaconie Sint Paulus

SINT MAARTEN / EIERACTIE

Beste parochianen,

Al een paar jaar zamelen we rond Sint Maarten eieren in voor de Voedselbank. Ook dit jaar willen we deze traditie voortzetten en wel in de weekenden van **7 - 8 november en 14 - 15 november**.

We roepen u op, om bij uw bezoek aan een van de vieringen, **een doosje eieren mee te brengen**. Achter in de kerk staan daar kratjes voor klaar. Mocht het u niet lukken om eieren mee te brengen dan vragen wij u om een bijdrage in de daarvoor bestemde collectebus. Wij kopen voor dat bedrag eieren en leveren deze af bij de voedselbank. De voedselbank stelt deze actie zeer op prijs omdat er over het algemeen weinig eieren worden aangeboden voor de wekelijkse pakketten. Uiteraard zijn ook andere (houdbare) voedingsmiddelen welkom. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.



COMMISSIE VAN ONTMOETING & INSPIRATIE

VERHALEN IN DE WOESTIJN IN ANDER PERSPECTIEF

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie weer een cursus moderne kunst en spiritualiteit. Dit jaar staan verhalen uit het boek Numeri centraal.

Na de Uittocht (Exodus) maakt het volk een lange tocht door de woestijn. De woestijn is kaal en schraal, afzien en onderweg jezelf tegenkomen.

Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. De barre tocht door de woestijn kan een tijd worden van loutering, een leerproces om te ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat toekomst heeft, om te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht.

We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over de betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant onderweg: op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde reacties daarop..., verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.

Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaagse kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief gekozen bij de verhalen.

Vanuit je eigen referentiekader kijk je naar een verbeelding, die jou verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat het ook altijd ook over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel.

De werkwijze is zowel informatief als interactief.

Lee Miller, Portrait of Space, Siwa, Egypt 1937

Peter Müller

KLOOSTERDAG

De serie over het “boek Numeri - verhalen in de woestijn”, sluiten we af met een kloosterdag. Tijdens de kloosterdag horen we het onwaarschijnlijke verhaal van de sprekende ezelin en haar ongezeglijke berijder. Het gaat over horen naar de Eeuwige en het verstaan van je opdracht, het gaat over zegenen en vervloeken, over de ander voor je karretje spannen. Daarnaast besteden we aandacht aan een kerntekst uit Numeri: de priesterlijke zegen... een zegen voor onderweg in de woestijn en in heel het leven.

Ook moderne kunst zal op deze kloosterdag onze bezinning prikkelen en stimuleren.

Datum en locatie van de kloosterdag worden i.v.m. ontwikkeling rond corona later bekend gemaakt.

PRAKTISCHE ZAKEN

De cursus vindt op de volgende donderdagavonden telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Ludgerzaal in Lichtenvoorde plaats (ingang rechts achter de Bonifatiuskerk), en wel op 12 november / 10 december 2020 / 14 januari / 18 februari/ 18 maart/ 15 april 2021. De kosten voor alle avonden bedragen samen € 35, op de eerste avond contant en gepast te voldoen. De begeleiding is in handen van Carla Roetgerink, pastoraal werker.

Aanmelden uiterlijk woensdag 28 oktober bij de commissie Ontmoeting & Inspiratie: Peter Müller (0544 463045 of pjamueller@gmail.com).



Peter Müller

NAAR U GAAT MIJN VERLANGEN, HEER

Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen.

Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen

kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht bieden.

Aan de hand van psalm 25, een psalm die in de Adventstijd een centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben.

Op dinsdag 15 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelede. De avond begint om 19.30 uur. Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 30 bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of 0544 463045; graag uiterlijk zondag 13 december.

Peter Müller

FILMAVOND

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond en wel op woensdag 18 november 2020. Wij hopen u dit keer welkom te heten in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in Eibergen. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.

Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat u zich moet aanmelden bij Peter Müller: pjamueller@gmail.com of 0544 463045; graag uiterlijk vrijdag 13 november. We houden ons aan het maximum aantal bezoekers van 30 personen.

De film begint om 19.30uur en duurt tot 21.30 uur, daarna zullen we nog over de film npraten. De avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten.

De titel van de film luidt: Des Hommes et des Dieux. De film,

geregisseerd door Xavier Beauvois, kende zijn wereldpremière in de officiële selectie van het prestigieuze Festival van Cannes 2010 en werd er bekroond met de Grote Prijs van Cannes 2010 en de Prijs van de Oecumenische jury. En naast de ruime publieke belangstelling voor deze ingetogen film kwam daar in februari 2011 nog de Prijs van Beste Europese Film 2010 bovenop, uitgereikt door Signis, de internationale katholieke organisatie voor radio, film en televisie. Afgevaardigden van 26 verschillende Europese landen brachten hun stem uit. Ook ontving de film in Frankrijk de Prix de l'Education 2010, uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs. Maar ook de filmpers- en kritiek, los van de ideologische voorkeuren, konden de film naar waarde schatten.

De plaats van het gebeuren is het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van de Atlas in Tibhirine (Algerije) in de jaren negentig van vorige eeuw. Dit klooster van de Franse trappisten van de orde van de cisterciënzers van de strikte observantie (O.C.S.O.) wordt dan geleid door prior Christian de Chergé. Onder zijn leiding is er een hechte band gegroeid met de plaatselijke moslimbevolking. Dat komt mede door het werk van de monnik-geneesheer Luc Dochier. Hij runt in het klooster het enige medische kabinet dat Tibhirine rijk is. Alles verloopt vredig. Dat verandert tijdens de middernachtmis van Kerstmis 1993. Dan worden de monniken voor het eerste geviserd en bedreigd door moslimterroristen (GIA). Van dan af leven de kloosterlingen in spanning over de prangende vraag of ze moeten blijven of moeten vertrekken. Ze doorlopen elk afzonderlijk een proces maar beslissen in groep te blijven tot ze door dezelfde terroristen in de nacht van 27 maart 1996 worden ontvoerd. Ze worden als gijzelaars meegenomen maar worden de volgende meimaand vermoord teruggevonden.

Secretariaat St. Paulusparochie Groenlo, Peter Müller

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Ton Klein Tunte heeft bedankt voor zijn deelname aan de redactie van de Echo. Sinds eind 2018 heeft hij meegewerkt aan het samenstellen van de Echo. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet, bedankt Ton!

Jan en Madelon

VERSCHEIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020

17 december

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 4 december

J. Hartman, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS



Geboren: Geen

Gedoopt:

Op zondag 27 september zijn **Niels Nijhuis**, zoon van Dominic Nijhuis en Ellen Taken

en **Milan Mucha**, zoon van Krzysztof Mucha en Ewelina Wronska gedoopt.

Op zondag 4 oktober zijn **Jaylenn Bouwhuis**, dochter van Thijs Bouwhuis en Myrthe Siebenheller en **Lens Helmink**, zoon van Bas Helmink en Prossy Bwami gedoopt.

Overleden:

José Hartman - Holkenborg	80 jaar	29-08-2020
Annie Harbers - Gunnewijk	94 jaar	30-08-2020
Theo ten Have	63 jaar	09-09-2020
Marietje Maarse – Holtkamp	88 jaar	04-10-2020
Johan Karnebeek	89 jaar	06-10-2020

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur

Collecteschema 2020

21 november Nationale Jongerencollecte

28 nov. t/m 20 dec. Bisschoppelijke Adventsactie

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201

Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen (gedurende de Coronavirus-periode is het secretariaat gesloten!!) in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151BE, Eibergen, tel:0545 471354

email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnr	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk