



Van de H. Mattheus - 55^e jaargang, nr. 7, 17 dec. t/m 27 januari 2021

DE HEER REGEERT

Een van die typische dingen rond de jaarwisseling is dat we terugkijken en vooruitkijken.

Het jaar 2020 was me 't jaartje wel! Vanaf het eerste kwartaal is er geen dag geweest waarin niet het coronavirus het gesprek van de dag beheerste. Op alle onderdelen van de samenleving oefent de pandemie haar invloed uit. Naast een lockdown kwam er ook veel in beweging. Nieuwe uitingen van kerk zijn buitelen over elkaar heen: livestreams voor online vieren, digitaal vergaderen, videobellen, actieplannen voor de Voedselbank, boodschappen doen voor-en contact onderhouden met ouderen en zieken door het sturen van kaartjes en het organiseren van telefooncirkels.

Ook uw pastoraal team is er druk mee en heeft er veel van geleerd.

In maart, april werd er in onze samenleving veel creativiteit losgeweekt. En dat is goed. Maar nu het allemaal langer gaat duren zien we dat zo'n virus grillig is, dichtbij komt en indringend zijn weg gaat en dat het ook ons samen komen als kerk direct raakt.

Deze coronatijd stelt indringende vragen aan de Kerk. Hoe willen we

Kerk zijn? Ook als we niet meer zó kunnen samenkomen als voorheen? Hoe dragen we het geloof uit? Hoe houden we contact? Welke betekenis hebben we voor mensen in onze omgeving en wat kunnen we voor hen betekenen en hoe dan?

Waarschijnlijk heeft het coronavirus een blijvende betekenis voor de vorm waarin we ons geloof willen beleven.

Buiten corona staat die vorm al langer onder druk, getuige de grote uitstroom van mensen in de afgelopen decennia, waardoor kerkgebouwen nu gaan sluiten.

Misschien is het goed om dit alles eerst maar eens toe te laten en met elkaar te beleven. Dat we het eerst maar eens tot ons door laten dringen dat het coronavirus weliswaar een crisis veroorzaakt, maar ook een verandering op gang heeft gebracht. Ook voor de Kerk. Dat kun je als een groot verlies zien, maar wellicht ook als een kans om opnieuw relevant en aansprekend te zijn voor de samenleving. Bezinnen, de diepte in gaan, terug naar de essentie: waar gaat het om?

Zo vieren we op een ongekende wijze Kerstmis en Oud en Nieuw en betreden we 2021. In een tijd die door velen ervaren wordt als een onzekere tijd. Hoe gaat het verder? Wat zal het nieuwe jaar mij, ons brengen?

De fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus komt dichterbij. Zo ook het afscheid van onze zeer gewaardeerde pastor Den Hartog die we node zien vertrekken. In 2021 ook zullen enkele kerkgebouwen hun religieuze functie verliezen.

Terugkijken en vooruitkijken. Bij dit alles kijken we naar een Kind. Geboren in erbarmelijke omstandigheden, in Zijn bestaan bedreigd en op de vlucht, is Hij de toekomst die ons wacht. Eén van de mooiste lezingen rond de viering van de geboorte van Onze Heer vind ik in de eerste lezing van de Dagmis van Kerstmis, uit het boek van de profeet Jesaja:

“Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden en zegt: Uw God

regeert!” (Jes. 52, 7) De Heer regeert. Bij alles wat ons overkomt is Hij die ons troost en rust geeft.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u en de uwen vrede en troost toe.

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

Pastoor H.A.M. de Jong

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

Dit is alweer de laatste Echo van 2020. Een jaar voor altijd in ons geheugen gegrift. Een jaar waarin we teruggeworpen werden op ons zelf maar waarin ook "samen sterk" centraal stond.

De Aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk, heeft op 10 november 2020 een decreet afgegeven tot oprichting per 1 januari 2021 van de parochie HH. Paulus en Ludger. Voortaan gaan we samen verder onder de nieuwe parochienaam: Parochie HH. Paulus en Ludger. Verdere informatie kunt u vinden op de site van onze parochie.

Eerste kerstdag is onze kerk geopend van 13.30 uur tot 15.00 uur. U kunt dan de kerststal komen bekijken maar ook even een moment van bezinning is mogelijk.

Zolang de corona regels gelden moet u zich aanmelden voor bezoek aan een weekendviering in onze kerk. Op de website van de H Paulus parochie leest u hoe alles in zijn werk gaat, Op deze site kunt u zich ook opgeven voor bezoek aan een viering.

Wij zijn weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Elders in deze Echo leest u naar welke mensen we op zoek zijn.

Judith Herbers, is gestopt als vrijwilliger in onze kerk. Judith heeft zich jaren op velerlei gebied ingezet voor onze kerk. Judith hartelijk dank voor alles wat je voor onze kerk hebt gedaan. We zullen je inzet en ideeën missen. Nogmaals dank voor alles.

De locatieraad wil alle vrijwilligers die zich in 2020 hebben ingezet voor onze kerk bedanken voor wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Zonder jullie is onze locatie niet wat het nu is. We rekenen ook in 2021 op u.

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrught.

ADVENT EN DE KERSTTIJD VIEREN IN CORONATIJD

Het centraal secretariaat van de parochies St. Paulus en St. Ludger ontvangt dagelijks vragen met de betrekking tot het houden van o.a. de liturgische vieringen. Namens de beide parochiebesturen en het pastoraal team wil ik hier informatie over geven, na nieuwe berichten vanuit het aartsbisdom.

Aantal kerkgangers per viering: 30 = 30 !

Gelet op de huidige besmettingscijfers verwachten we geen versoepeling van de maatregelen. Op 8 december zal landelijk bekend worden gemaakt of de richtlijnen voor samenkomen met groepen met het oog op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld worden. Momenteel mogen in een reguliere viering maximaal 30 kerkgangers worden toegelaten. Dit aantal is exclusief alle medewerkers aan een viering (voorganger, koster, acolieten, lectoren, cantors, begeleiders). Het aantal van 30 personen is ook echt het maximumaantal personen! Wij kunnen in de problemen komen wanneer dit aantal wordt overschreden!

Ik vraag daarom dringend aan alle parochianen die graag naar een viering willen komen om te reserveren via de website of de speciale reserveringstelefoon. (06 82604863)

Wanneer u zich niet hebt aangemeld of een bevestiging hebt gekregen dat u kunt komen, en het maximum aantal kerkgangers voor een viering reeds bereikt is, kunt u niet worden toegelaten. U kunt dan boos worden

op de begeleiders, maar dit is dan erg ongepast en vergeet niet: u doet dit uzelf aan. Laten we ook beseffen dat noch de besturen en de pastores, noch de begeleiders die bij de ingang staan dit alles bedacht hebben. Integendeel, wij willen met de gegeven mogelijkheden, ervoor zorgen dat vieringen met kerkgangers doorgang kan blijven vinden. Ook personen die weigeren hun contactgegevens te geven kunnen niet worden toegelaten. De lijsten met contactgegevens worden, twee weken na de viering, vernietigd.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid ook om online mee te vieren. Een alternatief is het bezoeken van een doordeweekse viering waarvoor u zich niet tevoren hoeft aan te melden. Alle vieringen staan aangegeven op de websites en in de media, parochiebladen. We raden u aan om voor het laatste nieuws even op deze site te kijken.

Koren en zingen en mondkapjes

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten betekent dit dat tijdens vieringen nog steeds geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of enkele zangers. Wij hanteren hierbij een maximum van vier.

Het dragen van een mondkapje blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Kerstmis Anders

Het pastoraal team denkt na over alternatieven om met u en jou verbonden te blijven. Binnenkort wordt een pastorale groet en aanbod gepubliceerd in onze media, waaronder De Paulusbrief. Naast de coronacrisis is de decembermaand een maand van saamhorigheid, die velen juist nu moeten missen. Wij wensen u en jou heel veel sterkte toe en we blijven met elkaar verbonden. Dank aan alle mensen die zich zo enorm inzetten om alles goed te laten verlopen en die het mogelijk blijven maken dat we samen kerk zijn ook nu we binnenkort de

geboorte van de Heer gaan vieren. Een gezegende Advent en opgang naar Kerstmis!

*Namens de parochiebesturen en het pastoraal team,
Pastoor H.A.M. de Jong*

INFORMATIE OVER ACTIE KERKBALANS 2021

In de vorige echo heb ik het al even genoemd. Actiekerkbalans 2021. Wij zijn al gestart met de voorbereidingen voor deze actie, het zal anders zijn dan andere jaren deels door de Corona maar ook omdat we ieder jaar minder vrijwilligers hebben om de actie kerkbalans goed te laten verlopen.

Met de mogelijkheden van nu kunnen we met minder mensen en corona veilig deze actie laten verlopen daar hebben we wel uw medewerking bij nodig.

De brieven voor de actie kerkbalans worden nog wel rondgebracht door de vrijwilligers maar ze worden niet meer opgehaald. Wij vragen u om via het mailadres, dat in de brief staat, uw toezegging te doen en vervolgens, zoals bij velen al het geval was, het bedrag over te maken op het rekeningnummer van de actie kerkbalans.

In de begeleidende brief staat precies wat u moet doen. Heeft u extra hulp nodig en is die niet in uw directe omgeving aanwezig dan is er een telefoonnummer waar u naar kunt bellen en wordt u verder geholpen.

Samen moet het lukken. De opbrengst van de actie kerkbalans gaat volledig naar onze eigen geloofsgemeenschap. Willen we onze kerk open houden dan moeten we samen de verantwoording nemen om dit mogelijk te maken. Geef in 2021 gul aan de actie kerkbalans geef naar draagkracht.

*Namens de locatieraad en de werkgroep Kerkbalans
Wilhelmien Fels de Vrught*

HERHAALDE OPROEP VOOR NIEUWE VRIJWILLIGERS

In dit stukje richt ik mij tot alle parochianen van de H. Mattheus locatie. De zoveelste keer een oproep voor nieuwe mensen die zich in willen zetten voor hun kerk. Voor het voortbestaan van onze kerk is het belangrijk dat er mensen zijn die hun kerk zo belangrijk vinden dat ze wat tijd willen geven aan deze kerk.

We zijn op zoek naar;

1. Een of meerdere koster(s), De huidige koster(s) willen u inwerken.
2. Iemand die wil helpen met het schoonmaken van het pastoraalcentrum en kerk,
3. Mensen die bij toerbeurt de Maria kapel willen openen.

Voor informatie en of opgeven als vrijwilliger kunt u bellen naar ,
Wilhelmien Fels de Vrugt telefoon 0545472719.

Of via mail naar het volgende e-mailadres, w.locatie@gmail.com

Namens de locatieraad Wilhelmien Fels de Vrugt

KBO AFDELING EIBERGEN

Op dit moment zijn onze maandelijkse activiteiten natuurlijk niet mogelijk in verband met de geldende corona regels. Wanneer we weer kunnen beginnen is voor ons net zo onduidelijk als voor jullie.

Clara Baks gaat afscheid nemen als bestuurslid en Rieky Luttkholt is bereid haar plaats in te nemen. Ook in 2022 zullen er leden aftredend zijn. Daarom zoeken wij versterking. Heb je tijd en zin om mee te denken bij het opstellen en uitvoeren van interessante en gezellige groepsactiviteiten op de laatste donderdag van de maand? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Een aantal keren per jaar werken we samen met de PCOB.



Belt u gerust voor vrijblijvende informatie met Hans van Loosen(0628401197), Clara Baks(471988), Els Wantia(471113), Marga Nagelmaeker(478389) of Ans Kupper(0623519494) of informeer via email-adres: fcfmkupper1929@kpnmail.nl.

Ans Kupper

ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



2020 is een jaar om niet snel te vergeten, helaas.

Iedereen heeft geprobeerd om er toch nog iets moois van te maken en vooral om gezond te blijven.

Daarvoor hebben wij als Zij Actief Eibergen alle activiteiten moeten afzeggen. Maar om te laten weten dat wij elkaar niet zijn vergeten en een hart onder de riem te steken, hebben we elkaar via post bemoedigende woorden gestuurd en via whatsapp opbeurende filmpjes laten zien om even op andere gedachten te komen.

Gezamenlijk kerst vieren is er nu ook niet bij, maar in gedachten zijn we wel bij elkaar.

Dat vrede jullie deel mag zijn,
voorspoed, liefde, harmonie.

Mogen uren, dagen, maanden
worden tot een symfonie

Wij wensen u en hen die u omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal gelukkig met elkaar.

Iedereen Fijne Kerstdagen en een

Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Bestuur ZijActief Eibergen

AFSCHEID VAN PASTOR RONALD DEN HARTOG

In de zomer van 2017 begon pastor Ronald den Hartog zijn pastorale arbeid in onze parochies. Hij was in mei diaken gewijd en op weg naar de priesterwijding die hij op 11 november zou ontvangen. Velen van ons hebben zijn wijding of Eerste Heilige Mis meegemaakt. Met zijn komst ging ook de pastorale samenwerking tussen de Ludger en de Paulus van start.

Na 3 ½ jaar gaat deze gedreven pastor, die wij hebben zien groeien in zijn ambt, ons verlaten.

Per 1 februari is hij benoemd in de St. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht e.o. Hij wordt pastoor van negen geloofsgemeenschappen in de Utrechts-Hollandse regio, tussen Utrecht en Amsterdam.

We verliezen door zijn vertrek een beminnelijk priester die met veel enthousiasme en gevoel voor de menselijke maat in ons midden heeft geleefd en gewerkt. Zijn korte en heldere preken zijn toegankelijk en leggen altijd een verbinding naar het alledaagse leven: Wat kan ik hiermee? Wat betekenen deze woorden voor mij?

Pastor Ronald den Hartog is een man die geniet van contacten, is serieus in zijn taakopvatting en straalt met zijn opgeruimd karakter een positieve houding uit. Hij is verbindend, ziet kansen maar is ook realistisch, stelt prioriteiten en maakt keuzes. En steeds houdt hij vast aan de essentie van zijn roeping die concreet wordt in het gebed en meer specifiek nog in het vieren van de Heilige Eucharistie.

Nou ja, ik wil hem niet de hemel in prijzen, maar ik had hem graag nog even hier bij ons, gehouden! In ieder geval is het duidelijk dat wij als teamgenoten en de leden van de parochiebesturen zijn vertrek als een enorme aderlating ervaren, die – hoe kan het anders – ook grote gevolgen zal hebben voor de uitvoering van pastorale taken.

In een gesprek met de vicaris is gebleken dat er geen opvolgende priester komt. Inmiddels zijn er meerdere grote parochies waar het team gekrompen is naar drie, soms twee pastorale krachten waarvan er één priester is.

Pastor Den Hartog zal na de jaarwisseling zijn taken afronden zodat er voor hem ruimte komt om te verhuizen en vrije tijd voor de overstap naar zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

Zijn afscheid is gepland op zondag 10 januari.

De eucharistieviering is om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde waarin pastor Ronald den Hartog als celebrant voor de laatste keer zal voorgaan, geassisteerd door zijn teamleden. Na de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen.

Op dit moment weten we niet hoe het zal gaan met alle beperkingen, het aantal kerkgangers en of het afscheid niet op een andere manier georganiseerd zal moeten worden. Via onze media zullen we u op de hoogte houden.

Voor nu bedank ik pastor Ronald den Hartog heel hartelijk voor zijn inzet en zorg, voor wie en hoe hij voor velen van ons is geweest en voor hen betekend heeft.

Pastoor Den Hartog, wij wensen je Gods zegen toe in je nieuwe functie. Gods vrede gaat met je mee!

*Namens het pastoraal team en de parochiebesturen,
pastoor H.A.M. de Jong*

BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG 18A

De laatste nieuwtjes betreft ons kerkhof.

Dit jaar hebben we een waterinstallatie in gebruik genomen.

Het klimaat verandert en het wordt steeds droger en warmer, de bomen, strooiveld en hagen hebben steeds meer water nodig.

De fam. Garsteveld uit Beltrum heeft de pomp beschikbaar gesteld waarvoor nogmaals onze dank.

Door de corona pandemie kan onze jaarlijkse lichtjesavond niet doorgaan.

Hopelijk heeft u hier allen begrip voor.

Wij hebben goede verwachtingen dat we volgend jaar lichtjesavond weer kunnen organiseren.

We zoeken nog diverse materialen die we goed kunnen gebruiken.

Misschien hebt u of kent u iemand die dit over heeft en beschikbaar wil stellen.

We hebben nodig:

- een hoge huishoudtrap
- een haspel
- verlengsnoeren

Alles moet voor buiten gebruik geschikt zijn.

Al jaren hebben wij 8 vrijwilligers die het kerkhof onderhouden, de administratie doen en helpen bij uitvaarten.

Tonnie Schepers doet al jaren de administratie van ons kerkhof en heeft aangegeven daar op 75 jarige leeftijd mee te willen stoppen.

We zoeken hiervoor een opvolger, een man of vrouw die dit zou willen voortzetten.

De administratie is geheel op orde en de werkzaamheden hiervoor zullen ongeveer 1.5 uur per week aan tijd kosten.

We hebben een plezierige groep mensen die goed samenwerken dus u bent meer dan welkom. Meld u aan!!!!

Voor meer informatie kunt u met een van onderstaande mensen contact opnemen.

We wensen u allemaal fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.

Met vriendelijke groeten,

Tonny Schepers tel: 06 38188997

Rinus Bolster tel: 06 51070988

GEZINSVIERING KERSTAVOND 2020

Op 24 dec. Kerstavond is er om 18.30 uur een viering voor gezinnen.

Maar ook opa's en oma's en andere parochianen zijn welkom.

Wel is er een aanmeldingsplicht omdat er maar 30 mensen aanwezig mogen zijn.

Dus om teleurstelling te voorkomen meld u zich aan, bij tel.

06 82604863 of via de website.

Het wordt een viering van woord en liedjes, die via een cd gedraaid worden want zingen mag niet.

De werkgroep gezinsviering

OPENSTELLING KERK OP EERSTE KERSTDAG

Op eerste kerstdag is onze kerk geopend van 13.30 uur tot 15,00 uur.

Iedereen die dat wil kan dan komen kijken naar de kerststal. Wilt u even rondkijken in onze mooie kerk ook dat is mogelijk mits u rekening houdt met de corona regels. We hebben de heer Ton Klein Tuente bereid gevonden ook dit jaar weer aanwezig te zijn. Ton hartelijk dank dat je dit weer wilt doen.

Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrugt

UITREIKING ST MAARTENPRIJS 2020

Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie.

De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de feestdag van Sint Maarten.

Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.

In het werkgebied van onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten soms zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte.

Het kunnen allerlei activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord. Dit jaar is de Sint Maartenprijs 2020 uitgereikt aan de commissie Ontmoeting en Inspiratie van de Paulusparochie.

De commissie bestaande uit Peter Müller en Anita Overkamp organiseert al een aantal jaren themabijeenkomsten waar ontmoeting en verbondenheid belangrijke thema's zijn.

Peter en Anita weten elke keer mooie activiteiten te organiseren of inspirerende sprekers uit te nodigen die met de bezoekers in discussie gaan. Door deze bijeenkomsten brengen zij allerlei mensen bijeen, die met elkaar in gesprek gaan en verbondenheid en begrip voor elkaar ervaren.

Diaconie begint met menselijk contact, elkaar zien, elkaar waarderen, elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord. Door de activiteiten van de commissie Ontmoeting en Inspiratie slagen Peter en Anita er elke keer weer in om mensen op deze manier met elkaar te verbinden en dat is een groot compliment en waardering waard.

Naast deze activiteiten zijn beiden ook op andere diaconale vlakken actief. Zo is Anita betrokken bij een gezamenlijke maaltijd rond de Kerst waar ontmoeting met nieuwkomers centraal staat; is zij betrokken bij het Taalcafé en begeleidt zij een gezin uit Eritrea.

Peter is betrokken bij Solidaridad, Amnesty International en bij het Taalcafé in Lichtenvoorde. Dit is nog maar een korte opsomming van de activiteiten die zij voor de Kerk en de samenleving verrichten.

De Sint Maartenprijs is een waardering voor de inzet en al dat prachtige werk dat zij al vele jaren verzetten. Hopelijk is deze prijs ook een stimulans om nog lang door te gaan met dit inspirerende werk.

De prijs is een geldbedrag, beschikbaar gesteld door de stichting Novum, die zij naar eigen inzicht mogen besteden.

Anita en Peter gefeliciteerd met de prijs en nogmaals dank voor jullie mooie werk.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2021

28 januari

1 april, 20 mei, 15 juli, 9 sept, 21 okt, 16 dec

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 15 januari

J. Hartman, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS



Geboren: Geen

Gedoopt: Geen

Overleden:

Catrien Weeink – Bomers	91 jaar	11-11-2020
Rieki Penterman – Lammersen	78 jaar	21-11-2020
Elisabeth Middelhuis – Terpelle	93 jaar	23-11-2020
Henk ten Barge	76 jaar	30-11-2020

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur

Collecteschema 2020

28 nov. t/m 20 dec.	Bisschoppelijke Adventsactie
19 december	Kerstpakketten-actie Berkelland
24 dec. viering 18.30 uur	Bisschoppelijke Adventsactie
24 dec. viering 22.00 uur	Parochiële Caritas Instelling

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201

Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen (**gedurende de Coronavirus-periode is het**

secretariaat gesloten!) in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151BE, Eibergen, tel: 0545 471354

e-mail: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnumm	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.c
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokka 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk