



Van de H. Mattheus - 55e jaargang, nr. 1, 30 januari t/m 1 april 2020

## **NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD**

Allereerst wil ik u een Zalig Nieuwjaar wensen, voor iedereen veel geluk en gezondheid. Laat 2020 een jaar worden waarin onze kerk kan rekenen op zijn leden op financieel gebied maar ook in de vorm van menskracht. Dit laatste is op dit moment echt nodig. Het groepje dat zich als vrijwilliger inzet wordt steeds kleiner en ik heb het al vaker gevraagd maar we hebben mensen nodig om onze locatie in stand te houden. Kom nu eindelijk eens van die stoel en zet u in voor onze kerk. Voor informatie kunt u bellen naar 0545 472719

De actie Kerkbalans zal dit jaar later zijn dan gebruikelijk, maar uitstel is geen afstel. U zult de enveloppe wel wat later op uw deurmat vinden maar dat maakt de actie niet minder belangrijk. De opbrengst van deze actie is volledig voor onze eigen kerk.

De aanpassing van de Anthoniusbeuk is klaar. Er is een mooie ruimte ontstaan waar meerdere activiteiten mogelijk zijn. We willen onze gedachten daar nog over laten gaan. U hoort daar nog meer over. De Passie 2020 van de St. Paulusparochie wordt dit jaar ten gehore gebracht in de Calixtuskerk te Groenlo op Palmzondag 5 April en in de

H. Caeciliakerk te Neede op dinsdagavond 7 April. Graag nodigen wij jullie hier allen weer voor uit.

Heeft u interesse om mee te zingen dan kunt u zich opgeven via [passiepaulus@gmail.com](mailto:passiepaulus@gmail.com) of bij Anita de Lange tel. 06 48 48 63 06. De repetities zijn net als voorgaande jaren in Rietmolen in de kerk van 19.30 uur tot 20.30 uur. We repeteren de ene week op dinsdag en de week erna op de woensdag. De eerste repetitie start op dinsdag 21 januari. Opgave voor 19 januari 2020.

Wat betreft de fusie met de Ludger is op 16 december een overleg geweest waarbij de Fusiecommissie en een aantal subcommissies werden benoemd om de nodige zaken te inventariseren en te regelen voor de beoogde fusie per 1 januari 2021.

De locaties Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen (Paulus Noord) zijn weer bij elkaar geweest om te kijken hoe er nauwer samengewerkt kan worden. Men was positief over de voorstellen tot samenwerking.

Paulusdag 2020 zal dit jaar in Rekken zijn, de voorbereidingen zijn gestart zodra de datum bekend is zal ik u deze via de Echo laten weten.

*Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrugt*

## **EEN NAAM VOOR DE NIEUWE PAROCHIE**

In oktober maakten de besturen van de St. Ludgerparochie en de St. Paulusparochie bekend op termijn één parochie te zullen gaan vormen. Bij fusie ontstaat een nieuwe parochie, die ook een naam krijgt. Een naam geldt niet alleen als duiding maar een naam zegt hopelijk ook iets over identiteit. Dit kan een geheel nieuwe naam zijn, een al bestaande naam of een combinatie van bestaande namen. De naam wordt

goedgekeurd en verleend door de aartsbisschop van Utrecht die met zijn decreet de nieuwe parochie instelt.

Hiervoor gelden richtlijnen. De naam van de parochie:

- betreft de naam van een persoon of personen die heilig of zalig zijn verklaard;

- kan niet de naam van een plaats of gebeurtenis zijn (bijv. Jerusalemparochie);

- betreft bij voorkeur een heilige of zalige die een relatie heeft tot het gebied van de parochie en/of een inspirerend voorbeeld is;

- dient de verscheidenheid van patroonheiligen in het bisdom (is er al een parochie in het bisdom die deze heilige of zalige als patroon heeft?).

De fusiecommissie wil de eigen parochianen van de St. Paulus en St. Ludger in de gelegenheid stellen om suggesties aan te dragen voor de nieuwe naam van de te stichten parochie. In overleg met de

parochiebesturen draagt de fusiecommissie één of meer namen voor aan de aartsbisschop, die een finale beslissing neemt. Pas in een later stadium en wanneer duidelijk is wanneer de fusie ingaat, zal de naam op nog nader te bepalen wijze officieel worden bekend gemaakt.

Suggesties voor de nieuwe naam, met uw motivering, kunt u tot 1 maart 2020 schriftelijk of per e-mail indienen bij het centraal secretariaat van de parochies

St. Paulus en St. Ludger,

t.a.v. Francis Poelhuis: [secretariaat@sintludger.nl](mailto:secretariaat@sintludger.nl),

Nieuwstad 12,

7141 BD Groenlo

*Namens de Fusiecommissie,  
Pastoor H.A.M. de Jong*

## TERUGBLIK OP DE KERSTPAKKETTENACTIE 2019

Ieder jaar is de uitdeeldag het moment, waar we als vrijwilligers van de kerstpakkettenactie naar toe werken. Het begint al in de zomer als we de contacten leggen met de supermarkt, waarvoor een dergelijke grote levering (afgelopen keer 442 pakketten) een flinke logistieke uitdaging is, vooral midden in een toch al drukke kerstperiode.

Aan het einde van de uitdeeldag komen alle vrijwilligers samen om door te spreken hoe de uitgifte verlopen is. Regelmatig valt dan het woord “dankbaarheid”. Dankbaarheid van de ontvangers van een pakket en dankbaarheid omdat wij iets voor anderen konden betekenen in de aanloop naar Kerst. Stilletjes ook dankbaarheid dat we het persoonlijk goed hebben en geen beroep hoeven doen op charitatieve acties. Ieder mens is kwetsbaar en bij tegenslag kan het leven plots een andere wending krijgen.

Een mooie reactie dit jaar was een man, die trots meldde dat hij dit jaar voor het laatst een pakket kwam ophalen, omdat hij eindelijk een baan had gevonden. En elk jaar komen weer onuitwisbare herinneringen ter tafel aan eerdere uitdeelvonden. Zoals de man die het pakket ter plekke openmaakte en zwaar teleurgesteld was dat er niets voor zijn hond in zat. Of het verhaal van de man, die zijn pakket liet vallen en toen hij het oppakte en weer doorliep, een spoor van chocolademelk achterliet. Anekdoten die voor ons bij de Kerstactie horen zoals “Flappie” van Youp van het Hek bij Kerstmis.

De kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken is een actie van mensen voor mensen.

Onze dank aan iedereen die het financieel mogelijk heeft gemaakt. Zo konden we in de decembermaand een lichtpuntje zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

Met vriendelijke groet,

*Ria Post-Alferdinck,  
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland*

## **VEEL BELANGSTELLING VOOR LICHTJESAVOND OP DE RK BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG**

Op woensdag 18 december 2019 hebben ruim 100 belangstellenden de lichtjesavond bezocht en wordt deze avond elk jaar zeer gewaardeerd. Op de, met fakkels en kaarsjes, verlichte begraafplaats werd stilgestaan bij hen die gemist werden. Het was een sfeervol geheel.

Na een kort woord van welkom werd er het gedicht “Je naam” voorgelezen. De korte overweging werd verzorgd door Pastoraal werkster Carla Roetgerink en stond in het teken van koester de herinnering en er werd afgesloten met het gedicht “Sterrenkusjes” speciaal voor de overleden kinderen.

Samen met mooie liederen die gezongen werden vooraf, tijdens en na de bijeenkomst door het Dameskoor van onze Mattheuskerk olv Jan de Leeuw werd het een sfeervolle avond.

Aan iedereen werd een kaarsje uitgereikt om bij het graf of urn van hun dierbare te zetten. We kijken terug op een fijne en goede avond.

Nogmaals een woord van dank aan eenieder die een steentje hebben bijgedragen.



*Begraafplaats commissie en vrijwilligers  
RK Mattheus locatie Eibergen*

## **KBO EIBERGEN**

Elke laatste donderdag van de maand komt de KBO bij elkaar bij zalencentrum de Klok. We starten om 14.00 uur en we sluiten af tegen 16.30 uur. De volgende bijeenkomsten staan nog op het programma voor dit seizoen.



- |                        |  |
|------------------------|--|
| Donderdag 31 januari:  | jaarvergadering  |
| Donderdag 27 februari: | Amusementsquiz met Frieda van Enk  |
| Donderdag 26 maart:    | Goat zitten en vertel. Lezing van Derk Jan ten Hoopen. Hij is oud-huisarts en vertelt zijn verhaal in het dialect. |
| Donderdag 16 april:    | rondleiding synagoge Winterswijk.  |
| Donderdag 30 april:    | Schatgraven. Deze middag houden we samen met de PCOB.  |
| Donderdag 28 mei:      | afsluiting seizoen.  |

Wilt u lid worden? Graag!!!

Het lidmaatschap € 30,00 per jaar. U ontvangt dan ook 10 keer per jaar het blad Magazine van de KBO/PCOB.

Vriendelijke groeten

*Het bestuur van de KBO*

## **OPGAVE EN INFORMATIE VAKANTIEREIS 2020**

Georganiseerd door gezamenlijke kerken en de UVV Eibergen

We gaan van maandag 3 t/m vrijdag 7 augustus naar hotel Millings Centrum in Millingen aan de Rijn.

Een gezellig hotel met mooie kamers. En ook een serre en een mooi terras waar we tussendoor gezellig kunnen zitten. Zoals gebruikelijk worden we in Eibergen met de bus opgehaald en ook weer

teruggebracht. Samen hebben we weer een leuk, divers programma bedacht. Dit zijn 3 middagtochten en alle 4 avonden "iets". De ochtenden zijn zoals altijd vrij te besteden.

De kosten zijn net als vorig jaar € 425 pp voor een tweepersoonskamer en €475 voor eenpersoonskamer.

Dit alles inclusief vol pension, 's morgens en 's avonds kopje koffie of thee. En zelfs 's avonds een bittergarnituur.

Opgave kan vanaf donderdag 9 januari, 9 uur bij Josefien, Tel. 0545 471200

Namens de UVV en Samenwerkende kerken  
Hartelijke groeten,



*Josefien Baak, Anneke Bollen en Hannie Somsen*

## **KERKBALANS 2020 IN EIBERGEN**

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de actie voor te bereiden.

Landelijk wordt de actie kerkbalans gehouden van 19 januari tot en met 2 februari.

Door moeilijkheden met een nieuw administratiesysteem halen we deze data in Eibergen niet.

We zijn genoodzaakt de kerkbalans 2020 een aantal weken op te schuiven. Zoals het er nu uitziet kunnen we onze actie uitzetten vanaf midden maart. De mensen die rondgaan krijgen natuurlijk op tijd bericht.

*Vriendelijke groeten, Werkgroep Kerkbalans*

## ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



Donderdagavond 20 februari om 8 uur bij De Klok komt Jelle Kleinhesselink uit Ruurlo vertellen over het thema:

Homo? Boeit geen flikker!.Tevens laat hij hierbij een film zien.

Dit zal een zeer interessante avond worden en daarbij bieden wij ook ‘niet leden’ de mogelijkheid om deze avond bij te wonen.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

De Provinciale Jaarvergadering bij de Radstake is op zaterdag 14 maart. Het thema is: Bloemrijk Leven. Nadere informatie komt nog.

Donderdagavond 19 maart om 8 uur bij De Klok zal in het teken staan van creativiteit. Marian van Delft gaat samen met ons pioenrozen maken van speciaal crêpepapier. Heb je thuis nog een lijmpistool met patronen of goede lijm liggen, breng deze dan mee. Een schaar is ook handig om mee te nemen. Een bijdrage voor het materiaal is 7,50 euro. Graag even doorgeven of je gezellig mee knutselt, in verband met alles voorbereiden.

*Bestuur ZijActief Eibergen*



## VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN

Bezinnend onderweg naar Pasen

Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht maar Pasen.

Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen.

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen.

Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 26 februari tot en met 13 april, willen wij: Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van de parochie HH Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Geef u dan op bij [www.pkneibergen-rekken.nl](http://www.pkneibergen-rekken.nl), of [www.12apostelen.nl](http://www.12apostelen.nl). Bij doorklikken op de link Oikomeneachterhoek, vindt u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak.

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 26 februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.



Hebt u geen computer/ e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?



Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

*Een hartelijke en inspirerende groet van  
Marga Engelage en Eveline Struijk*

**VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020**

2 april, 4 juni, 16 juli, 17 sept., 22 okt., 17 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor

Vrijdag 20 maart 2020

J. Hartman, T. Klein Tuente, M. van Gessel

Email: [echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)











## **GEBEDSKRING H. MATTHEUS TE EIBERGEN**

In oktober is onze gebedskring H. Mattheus op informele wijze gestart. Aangezien we op de eerste donderdag van de maand al een half uur aanbidding houden en de Heilige Mis vieren, was het een kleine stap om de Rozenkrans en een moment van ontmoeting eraan toe te voegen. De aanbidding is om 8.30 uur, de H. Mis om 9.00 uur, daarna is er koffiedrinken; dit is voor alle kerkgangers van die ochtend. En tot slot bidden we rond 10.15 uur tot 10.30 uur de Rozenkrans.

Wij zijn Olga Eppink, Suze Scholten en Judith Herbers en wij hadden al de gewoonte om na de mis op de 1<sup>e</sup> donderdag de rozenkrans te bidden. Dit doen we aandachtig en in alle rust. We benoemen aan het begin onze eigen persoonlijke intenties en doordat we in een kleine kring bidden is het gebed wat persoonlijker. Ook is het in deze tijd van toenemende secularisatie erg fijn om mede gelovigen te ontmoeten en samen te bidden.

Op 6 februari a.s. is de eerstvolgende keer en is iedereen uit de St Paulus en de Ludger parochie van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten. Als er mensen zijn die niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar wel graag een gebedsintentie willen opgeven, dan kan dat ook.

U kunt elke vrijdag bellen naar het secretariaat van 13.30 uur tot 15.00 uur, tel. 0545 471354. Het email adres van het secretariaat is:

[secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

En Suze Scholten en Judith Herbers zijn bereikbaar via hun e-mail-adressen: [suzescholten@concepts.nl](mailto:suzescholten@concepts.nl)

[judithherbers@outlook.com](mailto:judithherbers@outlook.com)

Hartelijke groet,

*Olga Eppink, Suze Scholten en Judith Herbers*



## VAN NACHT NAAR DAG



Onder deze titel geeft Quirine Melssen een ontroerende voorstelling. De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie nodigt u uit deze voorstelling op zaterdag 22 februari 2020 bij te wonen. De voorstelling begint voor dag en dauw: één uur voor zonsopgang, om 6.42 uur (v.a. 6.15 uur bent u welkom). Hij vindt plaats in het Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lieveelde. De ingang is aan de achterzijde. Na afloop van de voorstelling ontbijten we samen. Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid is de voorstelling gratis. Voor het ontbijt en het gebruik van het klooster vragen wij een vrije gift. De voorstelling wordt voor maximaal 75 personen gespeeld. U dient zich uiterlijk 16 februari op te geven bij Peter Müller: 0544 463045 of [pjamueller@gmail.com](mailto:pjamueller@gmail.com), waarbij u ook uw dieetwensen doorgeeft. Een muzikale vertelling over oorlog en vrede van zangeres en actrice Quirine Melssen. De voorstelling “van nacht naar dag” begint één uur, voordat de zon opkomt en speelt zich grotendeels af in het schemergebied tussen nacht en dag.

Quirine Melssen: "Het is een uur voor zonsopgang. In de zaal is het donker, er zijn alleen wat kaarsen aan. Het publiek is net op en erg ontvankelijk voor wat ik vertel en voor de liederen die ik zing met begeleiding van piano en cello. Geleidelijk aan wordt het licht. We gaan van onbewust naar bewust, van niet zien, naar zien, van niet handelen naar handelen, van oorlog naar vrede. We staan weer voor een nieuw begin, het leven gaat door. Wij leven in vrijheid, maar op andere plekken zijn er nog mensen op de vlucht. Met deze vertelling wil ik mensen laten nadenken over heden en verleden, over de keuzes die ze maken. En dat kan het beste heel vroeg, als de dag een onbeschreven blad is. Samen ontbijten om onze vrijheid en verbondenheid te vieren. Dit is ook een essentieel onderdeel van de



performance omdat hierin ervaringen en ideeën uitgewisseld kunnen worden. Ik heb al een hoop bijzondere verhalen van bezoekers mogen horen!"

De oorlog kent vele verhalen. Quirine Melssen vertelt er enkele zoals de geschiedenis van haar moeder bij de slag om Arnhem, van Montgomery en het leger, van het Joodse kind dat gered wordt, van de Duitse beul en zijn kleinkind en van de Italiaanse partizaan die afscheid moet nemen van zijn geliefde. Indringende ervaringen van gewone mensen. De vertellingen zijn vervlochten met liederen. De verhalen trekken een parallel tussen heden en verleden. Ze laten ons de onschatbare waarde van onze verworven vrede en vrijheid beseffen. Wat kunnen we leren van het verleden en welke keuzes maken we nu? Een gevoelige voorstelling over de transformatie van donker naar licht waarbij we tijdens het ontbijt onze verhalen en gedachten gaan delen.

bron: [www.vannachtnaardag.nl](http://www.vannachtnaardag.nl)

*Secretariaat Paulusparochie Groenlo, Peter Müller*

## **SILENTIUM INCARNATUM -CREATIE IN STILTE!**

Verandering of compromis?

Na een frisse start in een nieuw jaar met een extra dag, staan we in het kerkelijk jaar in de maand die begint met Maria Lichtmis en die eindigt met Aswoensdag. Ook het Jaar van de Eucharistie, waarover u regelmatig zult lezen en horen.

Veertig dagen na Kerstmis op 2 februari vieren we het feest waarbij Jezus, zoals gebruikelijk voor elk eerstgeboren Joods jongetje, wordt opgedragen aan God. Ook wel het feest van ontmoeting of opdracht van de Heer genoemd. Op 26 februari vieren we na carnaval, Aswoensdag. Dit is het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden

meegerekend. De betekenis van het askruisje is dat je uit as gekomen bent en tot as keer je terug.

In feite een diepe gedachte over het leven! De beperktheid van ons menselijk bestaan, geeft ons zin en betekenis. Wat zou het zijn als je altijd alles later nog wel kunt doen... het is toch eindeloos! Dan hoef je vandaag niets! Kan het morgen of volgend jaar of over tien jaar ook nog wel. De eindigheid geeft ons leven betekenis en maakt het zinvol.

Tegelijkertijd moeten we de balans zoeken en ons niet onder druk van de tijd laten zetten. Het leven zit wonderlijk mooi in elkaar. We zijn geschapen als vrije mensen en dat geeft ook betekenis. We hebben keuzes. En met die keuzemogelijkheden, nemen we ook een verantwoording op ons. Vrijheid is nooit een ongebreidelde vrijheid. Maria Lichtmis is het feest van de ontmoeting. God is onder ons geboren en Hij openbaart zich aan ons en we kunnen Hem ontmoeten. Dat kan alleen in geloof plaatsvinden. Waar geloof is kan God wonderen verrichten. De ontmoeting met de Heer – in iedere communie actueel – maakt dat wij meer en meer op Jezus willen lijken. We zijn geen perfecte mensen en dat hoeft ook niet. Gods goedheid en de genade geven ons telkens nieuwe kansen en mogelijkheden tot herstel. Het sacrament van vergeving is evenals het leven zelf, wonderlijk rijk en mooi. Dat (her)ontdekken gelukkig steeds meer mensen in onze tijd. Wanneer we ons christen of gelovigen noemen, dan is dat niet vrijblijvend.

Het ontvangen van de hostie is geen superprijs voor een gelovige, maar veel meer een opdracht om getuige te zijn van Gods vrede en liefde in je eigen leven. Met het Askruisje staat dat als het ware op je voorhoofd geschreven. De Kerk heeft een rijke traditie en iedere keer opnieuw beleven we deze jaarcyclus. Dit doet me denken aan een uitspraak van paus Franciscus: ‘traditie is niet het vereren van de as, maar het doorgeven van het vuur’.

Misschien hebt u ook al de film op Netflix bekeken over de twee pausen? The two popes. Een portret van de tegenpolen paus Benedictus XVI en paus Franciscus, bestaande uit feiten en fictie. De film maakt nog eens

duidelijk dat we als kerk leven in een bijzonder tijdsgewricht. Het is waar: we kennen twee pausen en wel twee verschillende! Het leek zowel in april 2005 als ook in maart 2013 een keuze tussen traditie of hervorming. Aanvankelijk won de eerste, daarna leek er ruimte voor de tweede. Maar in beiden klinkt de zinsnede: 'een Kerk die trouwt met haar tijd, zal spoedig weduwe zijn'.

Onze kerken zijn prachtig, maar ze zijn leeg. In de film horen we paus Benedictus bekennen dat hij geen 'salesmanager' kan zijn. Dat hij onvoldoende weet van het leven in een wereld, die de Kerk zou moeten helpen. Hij heeft in zijn jonge jaren het leven niet geproefd: gaf voorrang aan studie en boeken. Hij is een geleerde. Kardinaal Bergoglio blikt terug en zegt in datzelfde gesprek, dat genade en vergeving werken als dynamiet: het breekt muren af. Beiden zijn getekend door hun verleden en hebben hun eigen achtergrond, talenten en levensverhaal zoals ieder mens. Beiden hebben hun roeping, zoals ieder mens!

De wereld en de natuur is in verandering. Verandert God ook? Is meegaan in de verandering een compromis? In de zomerresidentie Castel Gandolfo, brengt de ontmoeting tussen deze twee kerkleiders een verandering teweeg. Ze verliezen hun wederzijdse argwaan.

Silentium incarnatum (gemaakt in stilte)! Dat is een uitspraak waarop paus Benedictus in de film steeds terugkomt. Hoe waarderen wij de stilte van ons eigen wachten en volharderen.

Hoe verhouden we ons tot het Mysterie van leven? Ervaren wij verbondenheid met God, die naar diepgaand geluk leidt?

Gunnen wij onszelf af en toe de rust om na te denken en stil te staan bij wie we zijn en wat we willen? We leven soms in een bubbel: mooi maar onwerkelijk en opgesloten. En ongemerkt raken we gewend aan het leed van de ander. Niemand voelt zich nog verantwoordelijk. En als niemand schuld heeft, is iedereen schuldig?

Verbinden is het centrale woord in het Jaar van de Eucharistie en in de samenleving: God en mens.

Verbinden van levensverhalen. Kennis maken en kennis verwerven:

ontmoeten en leren.

Verbinden van traditie en hervorming, van Kerk en samenleving.

Soms stil zijn. Laten we allemaal een idealist zijn: en niet van deze wereld af willen zonder dat je iets voor een ander en ter verbetering van de samenleving hebt gedaan.

*Carla Roetgerink,  
pastoraal werkster Sint Paulus en Sint Ludger*

## **OP WEG NAAR EMMAUS**

Vragen van parochianen uit de Sint Ludger en de Sint Paulus.

De afbeelding op de banners in de diverse kerken is een tafereel uit dit verhaal.

Zijn leerlingen herkenden Jezus aan het breken van het Brood, toen ze Hem op de derde dag na de dood onverwacht weer ontmoeten. Jezus loopt een stukje met hen mee en legt de oude Schriften uit. Alles was reeds beschreven en toch begrepen de leerlingen dit nog niet helemaal. Ze hadden nog vele vragen...

Onderstaande vragen hebben communicatieouders geformuleerd in deelgroepjes, nadat we samen een film over Emmaüs hadden bekeken. Emmaüs, - het herkennen van Jezus aan het breken van het brood op de derde dag na de opstanding-, is het centrale verhaal in het Jaar van de Eucharistie en ook in het werkboek voor de communicanten en de vieringen van de eerste heilige communie in 2020. Het ene groepje ouders heeft de vraag bedacht en een ander groepje ouders heeft een antwoord geformuleerd. Daaruit kwamen weer nieuwe vragen voort. Wellicht inspireren deze mooie gedachten u ook? Daarom willen we deze met u delen.

Waarom kan God er niet voor zorgen dat er geen oorlog meer is?

Omdat mensen niet volmaakt zijn: iedereen schiet tekort en begaat zonden.

Waarom gaan we ervan uit dat dat mensen zonden begaan? Niemand is perfect: niemand is volmaakt, zoals Jezus was.

Zijn mensen van nature goed? Waar komt dan het foute vandaan? Van nature zijn mensen goed: door gebeurtenissen en teleurstellingen kan het zijn dat mensen verkeerde keuzes maken.

Wat kan God voor mij betekenen? Iemand die boven ons staat waardoor je nooit alleen bent. Geeft houvast, vertrouwen en bezinning.

Is er leven na de dood? We hopen het! De kinderen denken van wel. Zij denken aan iemand als een sterretje aan de hemel.

Het is een weerzien met overleden mensen.

Jezus is gestorven om de zonden van de mensen te vergeven. Hoe lang geldt dit? Worden zonden steeds vergeven? Of moet hiervoor steeds weer iets 'nieuws' gebeuren? Ja, vergeving gaat steeds door, oneindig!

Er gebeurt steeds iets nieuws en ook dat wordt weer vergeven.

Ja, als je gelooft en oprecht spijt/ berouw hebt, worden je zonden steeds vergeven. Waarom moeten sommige mensen meer lijden dan anderen?

Hier heeft de mens geen invloed op/ dit is niet in onze handen.

Nieuwe vraag: tot op zekere hoogte hebben we hier wel invloed op, toch?

Moet je voor geloven naar de kerk?

Nee, niet per se, maar het prettige gevoel in de kerk geeft net een beetje extra. Anderen dachten wel: we hebben elkaars gebed nodig. Waarom is het soms zo oneerlijk verdeeld?

Sommige mensen lijkt het altijd goed te gaan. Iedereen krijgt het deel dat hij/zij aan kan. God is voor iedereen gelijk.

*Secretariaat St.Paulus en Sint Ludgerparochie*

## **LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS**

**Geboren:** Geen

**Gedoopt:** Geen

### **Overleden:**

Wim te Poele	81 jaar	10-12-2019
Bennie Overkamp	88 jaar	05-01-2020

**Openstelling Mariakapel:** dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

### **Collecteschema 2020**

22-23 februari	P.C.I.
26 februari t/m 12 april	Bisschoppelijke Vastenactie

### **Collecteopbrengsten en overige giften:**

Geen gegevens ontvangen

### **Kerkbalans 2019:**

Toegezegd 2019 totaal	€ 47.372,90
Reeds ontvangen	€ 43.398,40
Nog te ontvangen	€ 3.974,50

### **Pastorale Zorg**

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

## Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl) tel.

0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



### Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

[www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) email: [info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

### Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen, tel:0545 471354 email: [secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

Pastor	Telefoonnr	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	<a href="mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl">pastoordejong@stpaulusparochie.nl</a>
C. Roetgerink	06 20739564	<a href="mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com">pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com</a>
C. Peters	06 51036579	<a href="mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl">c.peters@stpaulusparochie.nl</a>
R. den Hartog	06 57330330	<a href="mailto:pastor.den.hartog@gmail.com">pastor.den.hartog@gmail.com</a>

### Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

### Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 tnv (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 tnv (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 tnv Kerkbalans H. Mattheuskerk