



Van de H. Mattheus - 55<sup>e</sup> jaargang, nr. 2, 2 april t/m 3 juni 2020

## WIE ZAL DE ZWARE STEEN WEGROLLEN?

Eind jaren '90 was ik voor het eerst op bedevaart in Lourdes. Wie er geweest is zal beamen dat dit een bijzondere plek is waar hemel en aarde er lijken te raken. De grot waar Maria, de Onbevleete Ontvangenis, aan Bernadette Soubirous verschenen is een van die plekken. Voor



mij is de grote kruisweg aan de voet van een berg ook zo'n plaats. Meer dan menshoge beelden drukken op indringende wijze de laatste uren van Jezus' leven uit. Het lopen van die route is voor veel pelgrims al een 'kruisweg', want het is steil en niet allemaal even gemakkelijk begaanbaar. Samen die weg biddend en overwegend gaan raakt me elke keer weer. Het was destijds nieuw voor mij dat er geen 14 maar 15 staties zijn. Niet de graflegging is het einde van de weg, maar het lege graf. Er is ruimte gemaakt in een rots. Een grote (molen-) steen opent de grafruimte.

Ik vind dat een mooi beeld. Het beeld verwijst naar Stille Zaterdag. Alle activiteit is opgeschort van de vrijdagavond tot de morgen van de tweede dag. Het is de enige dag waarop de Kerk geen eucharistie viert. Het is de dag van afwezigheid, de dag van rouw. Maar de christelijke rouw weet dat het voorlopig is. Het is uitzien naar verrijzenis en nieuwe toekomst. Met Maria, de vrouwen, de vrienden en leerlingen van Jezus uitzien naar de verrijzenis. Samen uitzien en rouwen.

Maar voor het nieuwe licht en leven er kan zijn moet er nog wel iets gebeuren. Dat nieuwe komt niet vanzelf. Je leven kan behoorlijk overhoopliggen na de dood van een geliefd mens. Soms kun je het gevoel hebben dat je zelf stikt in verdriet, eenzaamheid en rouwpijn. Het leven kan ook kei-zwaar zijn doordat je te horen hebt gekregen dat je ernstig ziek bent, of geen werk meer hebt. Een bericht dat je kinderen gaan scheiden of kleinkinderen die op het verkeerde pad zijn geraakt. Zorgen en angsten kunnen zwaar op je drukken. Mensen op de vlucht. Ontheemden zijn het. Mensonterende kampen zijn hun 'thuis'. Zomaar ineens is onlangs de grens voor hen geopend en nu?? Wie komt op voor mensen op de vlucht of gevangen in zichzelf? We weten wel dat er andere en betere tijden zullen komen. Vaak moet je dat wel worden aangezegd. We hebben een partner, vriend of vriendin nodig die je wil troosten en stil nabij is. Maar ook bereid is te ondersteunen, om te helpen opruimen van dat wat ballast voor je is. Ik hoor mensen nogal eens zeggen dat het al helpt dat er iemand is die alleen maar wil luisteren. Ja, voor de zoveelste keer het verhaal van je rouwpijn, je verdriet om je kind of die geliefde aanhoort. Ik denk dat we elkaar zo kunnen helpen om zware stenen in het leven te helpen dragen én wegrollen.

Daarbij mogen we als christenen weten dat God er ook is. Hij heeft zich laten kennen als Degene-die-er-zal zijn. Hij is er! Punt uit. Hij is erbij mooie en op dankbare momenten. Hij is er ook als het donker of verdrietig in je leven is. Jezus heeft ons dat geleerd. Neem tijd voor gebed. Zoek contact met God, Schepper en Bron van je leven. Je mag

alles neerleggen wat je hart beroert. In de moeilijkste uren van zijn leven ging Jezus naar de hof van olijven om te bidden en te waken. Hij vraagt God of die kelk niet aan Hem voorbij kan gaan. Niet mijn, maar Uw wil geschiedde.

Op het kruis, zo lezen wij in het Mattheus evangelie (27, 46), riep Jezus met luidde stem: "Mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten?" Niets menselijks is Jezus Christus vreemd. Uit liefde tot het laatst toe, zijn leven gegeven om de wereld te redden.

Jezus bleef vertrouwen op Gods liefde voor de mens, immers de kroon van zijn Schepping.

In de ochtend, de 3<sup>e</sup> dag, zijn Maria en de vrouwen naar het graf van Jezus gegaan. De plaats waar je elkaar echt moest loslaten. We herkennen dat wel.

Marcus schrijft in zijn evangelie (16, 1-18) over het graf dat afgesloten is door een zware steen.

Het is niet vreemd dat de vrouwen zich afvragen hoe ze erin zullen komen. "Wie zal voor ons de steen weggrollen van de ingang van het graf?" Maar als ze op de plaats aankomen dan zien ze dat de steen weggerold is. Ze gaan binnen en schrikken, want het graf is leeg.

"Schrik niet.

Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk, op deze plaats werd Hij neergelegd. Ga nu aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat vóór jullie uit naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie gezegd heeft."

Goed nieuws. Nieuw leven, een nieuwe toekomst is mogelijk. Kan Pasen, verrijzenis, voor ons nieuw leven zijn? Pasen: voorbij de zware steen, is het lege graf, een nieuwe toekomst. Er is in onze dagen wel wat moed en vertrouwen voor nodig om je hart en leven daarvoor open te stellen. Daarom is het goed om met velen elk jaar weer de Goede Week en Pasen te vieren.

Zalig Pasen.

*Diaken Cor Peters*

## NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

Bij het verschijnen van deze Echo zijn we op weg naar Pasen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Christenen vieren deze dag dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Het concilie van Nicea bepaalde in 325 dat Pasen moet worden gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente en deze regel houden we ook in deze tijd aan.

Dit jaar is de actie kerkbalans bijna een hoofdpijn dossier geworden. Moesten we het eerst uitstellen vanwege ziekte en een niet werkend computerprogramma, nu gooit het Coronavirus roet in het eten. Terwijl ik dit stukje schrijf heb ik nog geen idee hoe alles zich ontwikkelt. Een ding is zeker inleveren van de enveloppen op 26 en 27 maart gaat in ieder geval niet door. Wanneer wel? U hoort het zodra wij meer zicht hebben op het verloop van het Coronavirus.

Olga Eppink hebben we bereid gevonden om de ledenadministratie van onze locatie te verzorgen. De actie kerkbalans was haar vuurdoop en die heeft ze met vlag en wimpel doorstaan.

Olga fijn dat je de administratie op je wilt nemen.

Els Wantia is gestopt met haar werk op het secretariaat van onze parochie. Els bedankt voor al die jaren die je als vrijwilliger gaf aan onze parochie, zonder mensen als jij waren we nergens.

Het secretariaat is op vrijdagmiddag open, Rita te Riet en Olga Eppink zijn dan aanwezig om u te woord te staan.

We zijn op zoek naar mensen die de tuinploeg willen versterken. Iedere woensdagmorgen onderhouden ze de tuin rond de kerk en waar nodig verlenen ze hand en spandiensten bij activiteiten van de kerk.

De verbouwing van de Anthoniusbeuk is klaar. Het is een mooie ruimte geworden. We hopen dat veel mensen er gebruik van gaan maken.

De locatieraad wil deze ruimte gaan verhuren en is bezig met het bepalen van de huurprijs en de voorwaarden voor verhuur.

Heeft u interesse neem dan contact op met iemand van de locatieraad.

De bomen op en bij het kerkhof hebben een onderhoudsbeurt gehad.

We mogen er nu weer van uitgaan dat alles veilig is.

Met ingang van 01-05-2020 is de Pastorie weer beschikbaar voor verhuur. Zoekt u tijdelijke woonruimte of kent u iemand die tijdelijke woonruimte zoekt neem dan contact op met Wilhelmine Fels de Vrucht. Telefoon 0545 472719.

De Paulusdag is dit jaar op zondag 28 juni in Rekken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Noteer deze datum alvast in uw agenda, het belooft net als andere jaren weer een fijne dag te worden.

30 mei 2020 viert het dameskoor haar 60-jarig bestaan.

60 jaar is een hele tijd, heel wat vieringen hebben ze verzorgd. U kunt na de viering het koor feliciteren met dit jubileum.

*Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrucht*

## **OP BEDEVAART NAAR DE BRONNEN VAN HET VROEGCHRISTELIJK GELOOF**

Ga met het Aartsbisdom Utrecht mee op bedevaart naar Ierland.

Dit land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke historie: in Ierland liggen onze christelijke wortels.

Het waren missionarissen uit Ierland die het geloof op het Europese vasteland verkondigden. Eén van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook Sint Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

We nodigen je uit voor deze inspirerende reis die zal plaatsvinden van dinsdag 9 tot en met maandag 15 juni 2020

Op woensdag 12 februari om 19:30 uur was er een informatiebijeenkomst in de Ludgerzaal aan de achterzijde van de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Voor meer informatie kun je Pastor den Hartog benaderen.

*E-mail: [pastor.den.hartog@gmail.com](mailto:pastor.den.hartog@gmail.com)*

## **IN MEMORIAM HENK SCHURINK**

Op 25 november 2019 kwam het droeve bericht bij ons binnen dat Henk Schurink op 83-jarige leeftijd was overleden.

Henk was al een poosje ziek maar ondanks dat bleef hij zich tot het laatste toe druk maken voor onze parochiegemeenschap.



Als je dan vroeg hoe het met hem ging, als hij op de woensdagochtend kwam klussen, dan was zijn antwoord: “Goed, hoor, gewoon doorgaan” en dat zei hij altijd met die pretoogjes en glimlach op zijn gezicht.

Henk was het meest in zijn element als hij lekker buiten in en rondom de kerk kon klussen. Hij genoot dan van alles om hem heen en van de contacten met de andere vrijwilligers en het bijbehorende kopje koffie.

Na afloop was er altijd even tijd voor een biertje of borreltje.

Vele jaren heeft Henk ook het gras gemaaid bij de Paalsteek. Hij pakte dan de zitmaaier uit “zijn schuur” en reed apetrots naar de Rekkenseweg.

Je kon altijd bij Henk terecht als er iets gerepareerd of geklust moest worden, zoals wanneer de kerststal opgebouwd moest worden of de

regenboog poort opgezet moest worden. Niets was te veel en hij deed het met veel plezier.

Na het overlijden van zijn vrouw pakte hij snel de draad weer op want bezig zijn dat houdt je fit en betrokken, zei hij dan.

Henk was een echt familie mens en genoot van zijn kinderen en kleinkinderen om hem heen.

De jaarlijkse fietstocht voor de vrijwilligers, met als afsluiting het gezellig samenzijn onder genot van een hapje en drankje, liet hij niet aan zich voorbijgaan. Hij genoot daar enorm van. Henk fietste heel wat af en genoot van de natuur om hem heen.

Ook was hij bijzonder verrast en blij dat hij in april 2019 een lintje kreeg uit handen van de burgemeester. Zijn dochters hadden dit in gang gezet en de verbazing was groot.

We verliezen in Henk een betrokken parochiaan en klusjes/tuinman.

We wensen zijn dochters, familie en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Henk bedankt voor alles wat je voor onze parochie en locatie Mattheus hebt gedaan en betekend.

Henk is begraven op de natuurbegraafplaats, wat zijn wens was en midden in de natuur mag hij rusten in Vrede.

*Namens Locatie RK Mattheus, Marian Bolster, Leo Geerdink*

## **VAN HET PAROCHIEBESTUUR**

### **Nieuws over de fusie**

Inmiddels is het ruim drie maanden geleden dat het startsein werd gegeven om de fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus voor te bereiden. Eerder schetste ik al de aanleiding voor deze stap.

Er zijn thans één centrale fusiecommissie en vijf adviescommissies actief.

De adviescommissies belichten de deelgebieden: personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, gebouwen en gronden, begraafplaatsen en communicatie. Zij brengen in kaart hoe de huidige stand van zaken is en waarover afstemming bereikt moet worden. Laat ik enkele voorbeelden geven.

In de nieuwe parochie zal één overzicht gelden van tarieven voor kerkelijke diensten. De financiële systemen moeten op elkaar aansluiten en de communicatie zal gestroomlijnd worden. Van twee websites gaan we naar één website. Het lijkt allemaal heel simpel maar alles vraagt een afweging en plan van uitvoering.

De commissies hebben onlangs naar elkaar toe verslag uitgebracht van hun activiteiten en bevindingen. In de maand mei zullen vertegenwoordigers van de beheercommissies en pastoraatgroepen worden bijgepraat. De centrale fusiecommissie buigt zich momenteel over de vraag hoe de op te richten parochie georganiseerd zou moeten worden en hoe het toekomstige bestuur zou moeten functioneren. Dat is een enorme uitdaging in het huidige tijdsgewricht.

Bij tien van de zestien geloofsgemeenschappen in onze parochies is sprake van een herbestemming van het kerkgebouw. Sommige herbestemmingstrajecten zijn in een vergevorderd stadium, bij anderen is sprake van een impasse. Hoe ga je verder als geloofskern zonder kerkgebouw? Zijn en blijven er plaatselijk mensen die het voortouw nemen?

Dit was ook één van de onderwerpen die het pastoraal team besprak op een zogenaamde hei-dag. De voorgenomen fusie heeft namelijk ook consequenties voor het pastoraal beleid waar het team verantwoordelijk voor is. Omdat het huidige pastoraal beleidsplan tot 2021 loopt, werd teruggekeken op de afgelopen periode, gesproken over de ontwikkelingen rond vitaliteit van de geloofsgemeenschappen en de weerbaarheid van onderling samenwerken en over de vraag hoe het



toekomstige pastorale programma er uit zou moeten zien. Het team merkt op dat er een verlangen naar verandering leeft en ‘een zoeken’ om het oude op een nieuwe manier te doen. Wanneer het gaat om terugloop dan zien sommige mensen vaak alleen de versteende buitenkant van het geloof – een kerk die bijna leeg is - en hebben ze veel minder een idee wat christen-zijn inhoudt en betekent. Wanneer hun kerkgebouw sluit houdt het voor hen dan ook op. Geloven gaat echter verder dan steen en hout en de Geest kan niet gedooft worden. Een proces van verandering vergt een lange adem en aan het doen gaat gebed vooraf.

Op de uitgezette vraag naar een nieuwe naam voor de parochie hebben negentien personen gereageerd met één of meer suggesties. De fusiecommissie heeft alles geïnventariseerd en conform de uitgangspunten aan de aartsbisschop voorgelegd.

Het streven is om voor de zomervakantie alle gegevens voor de fusie in beeld te hebben.

We houden u op de hoogte en zijn dankbaar voor alle medewerking die wij van veel parochianen ondervinden. Namens het bestuur en het pastorale team wens ik ons allen een goede opgang naar Pasen en alvast een Zalig Pasen toe!

*Pastoor H.A.M. de Jong*

## **Naar een nieuw parochiebestuur**

“Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop bepaalt”.

Zo luidt beknopt het doel van een parochiebestuur, omschreven in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie in de Nederlandse Kerkprovincie. Het bestuur zorgt voor de zakelijke kant van de parochie: het beheer van roerende en onroerende zaken,

financiën, het verrichten van rechtshandelingen en het nakomen van verplichtingen. Dit alles is gericht op het faciliteren van het pastoraat. Een kerkgemeenschap, een parochie is geen doel op zich, maar staat ten dienste van de verkondiging van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus.

De voorzitter van het parochiebestuur is van rechtswege de pastoor die eindverantwoordelijk is voor het pastoraat. Hij wordt bijgestaan door zijn pastorale teamgenoten en voor de zakelijke component door de leden van het parochiebestuur. Beiden, de leden van het pastorale team en de leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd. In het kader van de fusie komt ook de samenstelling van het nieuwe parochiebestuur in beeld.

Naast mij als voorzitter denk ik aan minimaal zes bestuursleden met de volgende taken:

- vicevoorzitter
- secretaris
- penningmeester
- bestuurslid gebouwen c.a.
- bestuurslid personeel c.a.
- bestuurslid locaties + begraafplaatsen
- bestuurslid communicatie.

Omdat het bestuur actief is in een regio met veel geloofsgemeenschappen, wordt het geholpen door een bestuursondersteuner of ambtelijke secretaris die geen lid van het bestuur is en door de medewerkers van het centraal secretariaat.

Ook denk ik en hoop ik een bestuur samen te kunnen stellen waarin vrouwen en mannen zitting zullen hebben en dat er een variatie in leeftijden realiseerbaar is.

Binnenkort zullen profielschetsen worden uitgebracht die gerelateerd zijn aan de organisatie van de parochie-in-oprichting. Daarbij wordt ook aangegeven wat de vereisten zijn om benoemd te kunnen worden,

wat er verwacht wordt en hoe de omgeving voor de taakuitoefening er waarschijnlijk uit zal zien.

Denkt u bij te kunnen dragen aan de toekomst van de parochie? Wilt u uw talenten, tijd en energie geven aan de opbouw van onze Kerk die blijmoedig het Evangelie dient in onze mooie Oost-Achterhoek?

Graag sta ik open voor reacties! Ook vraag ik uw gebed voor deze inspanningen.

*Pastoor H.A.M. de Jong*

**VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020**

2 april, 4 juni, 16 juli, 17 sept, 22 okt, 17 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 22 mei

J. Hartman, T. klein Tuente, M. van Gessel

Email: [echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

## BRIEF VOOR DE 40-DAGENTIJD 2020 VAN WILLEM JACOBUS KARDINAAL ELJK, AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,  
“God probeert voortdurend om ons goede dingen  
te geven, maar onze handen zijn te vol om deze  
geschenken aan te nemen.”

Dit citaat – vermoedelijk ten onrechte

toegeschreven aan de heilige Augustinus – geeft

kernachtig het belang van de Veertigdagentijd weer. Want de mens is vaak bepakt en bezakt, zowel fysiek als geestelijk. Onze handen zijn vol, enerzijds met spullen die we altijd en overal kunnen bestellen (‘vandaag besteld, morgen in huis!’ zoals de reclames beloven), anderzijds met geestelijke zaken: onze verlangens, onze angsten, onze zorgen klein en groot.

Kortom, we hebben onze handen vol aan het dagelijkse leven. Daardoor bestaat het gevaar dat we onvoldoende tijd inruimen voor God en voor wat Hij ons te zeggen en te geven heeft. Zelfs de zondagse Eucharistieviering komt geregeld in het gedrang – er is immers zoveel dat om tijd en aandacht vraagt. Juist daarom is de Veertigdagentijd zo’n welkome en vruchtbare periode in het leven van de christen. We maken ons in deze weken leeg van wat bijkomstig is en stemmen onze innerlijke antenne weer meer af op God, die door de ruis van de dagelijkse beslommeringen vaak moeite heeft ons te bereiken. Maar God is barmhartig en vol geduld. Hij wacht steeds op onze terugkeer, zo blijkt ook uit de woorden van de profeet Joël: “Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geweën en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde ... ” (Joël 2,12-13).

Deze oproep van Joël lezen we elk jaar op Aswoensdag, de start van de Veertigdagentijd. De dag ook waarop we het ‘askruisje’ op ons voorhoofd getekend krijgen. Bij het opleggen van de as kan de priester



of de diaken ons herinneren aan onze sterfelijkheid of ons aansporen ons te bekeren en meer volgens het Evangelie te gaan leven. Door ons te herinneren aan onze sterfelijkheid waarschuwt de priester of diaken die de as oplegt ons dat ons leven in leegheid eindigt als we niet uitkijken. Dit kunnen we voorkomen door ons te bekeren en volgens het Evangelie te gaan leven. Zo nodigt de priester of diaken ons door het opleggen van het askruisje uitwendig uit opdat wij innerlijk een tijd van boete, bekering en gebed ingaan. Daarmee proberen we God weer centraal te stellen in ons leven en de vriendschappelijke band met Hem aan te halen. Want “de mens was, zoals wij weten, geschapen om vriend van God te zijn” (paus Benedictus XVI tijdens de Aswoensdag catechese op 21 februari 2007).

Vergelijkbaar dus met sommige influencers die actief zijn op sociale media. Deze social influencers lopen via onder andere video’s en foto’s met hun leven te koop. Letterlijk, want vaak gaat het om het aan de man of aan de vrouw brengen van producten. Spullen die onderdeel zijn van een geweldig en vooral fotogeniek leven met mooie vrienden, lekker eten, verre reizen. Maar deze zaken maskeren – wanneer het inderdaad alleen daarom draait – slechts de leegte van hun leven. Dat is dan de glanzende buitenkant van het bestaan, terwijl Christus Zijn invloed juist aanwendt ten behoeve van onze binnenkant. Hem gaat het niet om wat we hebben, maar om wie we zijn.

Christus spoort ons aan om het goede te doen en het is niet nodig om daarmee te koop te lopen. Integendeel, zoals in de Evangelielezing van Aswoensdag staat geschreven: “Beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat opdat zij door de mensen geprezen worden” (Matteüs 6, 1-2).

In de Veertigdagentijd staat in elke viering de boodschap van boete en bekering centraal. Zo worden we steeds opgeroepen om onze band met

de verrezen Heer te versterken.

Zo benadrukte in 2007 ook paus Benedictus XVI: “De Veertigdagentijd is dus een gelegenheid om ‘opnieuw christenen te worden’, door een voortdurend proces van innerlijke verandering en van vooruitgang in de kennis en de liefde van Christus. De bekering is nooit eens en voorgoed, maar is een proces, een innerlijke weg gedurende heel ons leven. Deze weg van evangelische bekering mag zich natuurlijk niet beperken tot één bijzondere periode per jaar: het is een weg voor elke dag, die heel de levensboog moet omvatten, elke dag van ons leven” (paus Benedictus XVI, Aswoensdagcatechese op 21 februari 2007).

“Bekeert u en gelooft in het Evangelie,” luidt de oproep van de evangelist Marcus, een oproep die sterk met Aswoensdag is verbonden. Het Evangelie is de Blijde Boodschap die Christus ons heeft verkondigd en die ons van een leeg leven, vooral als gevolg van de zonde, bevrijdt. Door Zijn menswording, lijden, sterven en verrijzen heeft Hij de dood overwonnen, Hij is onze Redder. Maar daar laat Hij het niet bij. Zijn boodschap heeft invloed op ons leven hier en nu en de keuzes die we maken. Christus is in moderne termen gezegd een influencer, die invloed uitoefent op het gedrag van Zijn volgers. Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Zo weten we bijvoorbeeld allemaal hoe moeilijk het is om zomers na afloop het vakantiegevoel vast te houden. De eerste dagen gaat het nog, dan slaan de dagelijkse sleur en de werkdruk toe en vragen we ons verbaasd af waar de gevonden ontspanning van de vakantie zo snel gebleven is. Dat gevaar loopt ook onze hervonden relatie met Christus, als de Veertigdagentijd en het daaropvolgende Paastriduüm voorbij zijn. Houden we het dan vol om de relatie met Hem te onderhouden?

Paus Franciscus benadrukte vorig jaar in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd de onschatbare waarde van ons gelijkvormig worden aan Christus: “De viering van het Paastriduüm van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, roept ons telkens op om een weg van voorbereiding te beleven, in het

bewustzijn dat ons gelijkvormig worden aan Christus (vgl. Rom. 8, 29) een gave van onschatbare waarde is van Gods barmhartigheid.”

Daarom is het cruciaal om ook na de Veertigdagentijd de persoonlijke band met Christus te blijven onderhouden. De wekelijkse Eucharistieviering is daartoe bij uitstek geschikt. Hierin horen we Gods Woord en ontmoeten en ontvangen we Gods mens geworden Woord onder de gedaanten van brood en wijn. Dit verdrijft elke leegheid en geeft de diepste vervulling van ons leven die tijdens ons aardse bestaan bereikbaar is. Om die reden is in het Aartsbisdom Utrecht in de periode van 1 december 2019 tot 22 november 2020 het Jaar van de Eucharistie uitgeroepen. Dit jaar is bedoeld om ons wakker te schudden voor de komst van Jezus in het sacrament van de Eucharistie. Om ons opnieuw of dieper bewust te maken van de Eucharistie als het kostbaarste geschenk dat God ons in dit leven geeft.

Nergens kunnen we sacramenteel Christus dichter naderen dan in de Eucharistie ofwel Heilige Mis, waarin Hij de gedaante aanneemt van Brood en Wijn en waarin wij door onze deelname aan de Communie aan Hem gelijkvormig kunnen worden. Die gelijkvormigheid stelt ook eisen aan ons: na de Mis gaan we de wereld in, om Zijn boodschap te verkondigen en in Zijn naam goede werken te doen.

We staan vandaag aan het begin van de Veertigdagentijd met lege handen, om onszelf de kans te geven Gods geschenken te ontvangen. Ik bid dat we hetgeen Hij ons de komende periode biedt met beide handen aangrijpen, zodat we als christenen groeien in onze relatie met Hem.

Utrecht, Aswoensdag 26 februari 2020



*Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht*

## JUBILEUMVIERING DAMESKOOR

Het dameskoor van de RK Mattheus parochie bestaat in mei 60 jaar. Al die jaren heeft het koor zich verdienstelijk gemaakt voor de zang tijdens een veelheid aan vieringen.

Hierbij denken we o.a. aan weekendvieringen, uitvaarten, avondwake, Mariavieringen, vieringen in de Meergaarden, de Molenberg in Groenlo en het Wiedenbroek in Haaksbergen.

Helaas loopt het aantal vieringen de laatste tijd in Eibergen erg terug.

Wat de toekomst ons brengt en hoelang ons koor nog kan bestaan is een groot vraagteken.

Een extra reden om dit jubileum samen te vieren!!

Op zaterdagavond 30 mei 2020 is er een speciale Eucharistieviering om 19.00 uur met als voorganger Pastoor de Jong.

Er is zang van het jubilerende dameskoor samen met het herenkoor onder leiding van Rita te Riet en Ton Steintjes.

Iedereen is van harte welkom in deze viering.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om het jubilerende koor te feliciteren.

Hierna zullen de dames, samen met hun partners, nog napraten en nagenieten in de Antoniusbeuk.

Op 9 juni hebben we vervolgens ons jaarlijks reisje.

Graag tot ziens op 30 mei!

*Het bestuur: Els Wantia,  
Ria Konniger,  
Christel Nijhuis*



## ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



Op maandagavond 20 april is alweer onze laatste avond van het seizoen en deze gaan we op een gezellige wijze afsluiten bij De Klok.

De invulling van deze avond blijft nog even een verrassing. Nader bericht volgt nog.

De Mariahulde is op woensdag 13 mei om 19:00 uur in de H. Martinuskerk te Gaanderen, Dorpsstraat 19. Pastoor Pauw zal dan voorgaan.

Het reisje van Zij Actief is dit jaar op donderdag 14 mei.

Programma van de dag:

07.45 uur      Verzamelen Zwikkelaarsplein.

08.00 uur      Vertrek richting Drenthe.

09.15 uur      Aankomst in Hardenberg restaurant De Rheezerbelte waar we genieten van koffie met gebak.

10.15 uur      Vertrek uit Hardenberg naar Gasselternijveen.

11.15 uur      Aankomst in Gasselternijveen bij boerin Agnes.

Boerin Agnes kennen we van boer zoekt vrouw. Als neventak naast haar melkveebedrijf, heeft zij de advocaat proeverij van De Rozenhof in Leggelo overgenomen. We worden ontvangen met koffie, ondertussen krijgen we een presentatie van boerin Agnes over haar boerenleven en hoe ze advocaat maken. Aansluitend is er een proeverij van verschillende soorten room en advocaat.

13.15 uur      We nemen afscheid van boerin Agnes en vertrekken richting Veenhuizen. Nu kan ieder zijn eigen lunch nuttigen. Voor zover de tijd het toelaat zal de chauffeur een mooie route rijden door het Drentse land.

- 14.15 uur Aankomst in Veenhuizen bij het gevangenis museum.  
Rondleiding met gidsen.
- 15.15.uur Nu is iedereen vrij om zelf iets te ondernemen of een terrasje pakken.
- 16.00 uur Vertrek vanaf Veenhuizen naar diner adres.
- 18.00 uur Aankomst in Haaksbergen bij restaurant Evers  
Daar genieten we van het diner.
- 19.45 uur Vertrek naar Eibergen
- 20.15 uur Terugkomst in Eibergen, Zwikkelaarsplein
- Onkosten: Ongeveer € 69,- p.p. Bij opgave aanbetaling € 20,-
- Opgave: Joke Bauhuis tel.: 474317  
Henny Hobelman tel: 06 22817238 na 18:00 471440

Ook niet- leden zijn welkom om mee te gaan.

*Reiscommissie Zij Actief Eibergen*

## **GEZAMENLIJKE KRUISWEG HARREVELD, ZIEUWENT, MARIENVELDE IN DE OPEN LUCHT**

Op Goede Vrijdag 10 april wordt, bij voldoende goed weer, om 15.00 uur de Kruisweg gelopen langs de prachtige statiemuur op het kerkhof achter de St. Agathakerk in Harreveld. Volgend op het grote succes van vorig jaar, is het nu de tweede keer, dat deze gezamenlijk wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënveld. Het lijdensverhaal van Christus zal, in woord en gezang, tot leven worden gebracht door voorgangers en koren van de drie dorpen.

De kruisweg biedt, op beeldende wijze, een nabootsing van de lijdensweg die Jezus heeft ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties verbeelden zo de belangrijkste gebeurtenissen van deze lijdensweg. Bij iedere statie staan we stil bij

het lijden van Christus, en proberen ons te verplaatsen in zij, die in – onze – tijd een zwaar kruis hebben te dragen.

De kruiswegstaties in Harreveld kennen een rijke geschiedenis, die teruggaat naar het einde van de achttiende eeuw, toen de beeldwerken zich in een Duitse kerk bevonden. In het jaar 1893 werden zij overgebracht naar de kapel van het voormalige kasteel (met internaat) te Harreveld. Na een grondige restauratie staan ze sinds enkele jaren in de, speciaal hiervoor gebouwde, statiemuur op het kerkhof.

Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt ruime parkeergelegenheid. De Kruisweg is goed begaanbaar per rollator en er wordt gezorgd voor zitplaatsen. In het geval van regen wijken we uit naar de kruisweg – in – de St. Agathakerk. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere kruisweg. Na afloop is er gelegenheid samen na te praten bij een kop koffie of thee.

*Het organisatieteam*

## **PAULUSREIS NAAR MALTA 5 T/M 12 OKTOBER 2020**

Na de succesvolle reizen naar Griekenland, Malta en Israël staat er een nieuwe, volledig verzorgde Paulusreis op het programma. Van 5 tot en met 12 oktober gaan we opnieuw naar Malta. Deze keer beginnen we op Gozo, het kleine eiland bij Malta. We reizen in samenwerking met de oecumenische reisorganisatie Drietour. Ikzelf zal uw reisleader zijn. U kunt zich aanmelden bij Em. pastoraal werker Simon Nagelmaeker. Ik stuur u dan de details van de reis.

Contact: S.Nagelmaeker@gmail.com

Prijs: inclusief vervoer naar en van Schiphol ca € 1.350, -

Voorwaarde: Goed kunnen lopen

## **VOEDSELBANK 2020**

Heel fijn dat er nog steeds ingezameld wordt voor de Voedselbank. Houdbare producten kunt u deponeren in de rode krat op de communiebank achter in de kerk. Ook staat er een mandje in de krat voor geld als u de producten bent vergeten. Het zal nu even niet mogelijk zijn om iets in de krat of het mandje te doen, daar de kerken gesloten worden in verband met Corona.

Kijkt u op de website van de Voedselbank Oost-Achterhoek voor het verdere verloop. Er staat ook een banknummer waarop u uw gift kunt overmaken: NL74 RABO 0114 2012 85 ten name van Voedselbank Oost-Achterhoek. De afgelopen maanden heb ik ook het geld ingezameld uit het mandje in de rode krat. Vandaag kan ik € 123,60 op de bankrekening van de Voedselbank storten. Dat geld wordt besteed aan energiekosten, brandstof voor de bussen of artikelen, die de Voedselbank zelf inkoop.

Hartelijk dank namens de mensen, die noodgedwongen elke week een pakket komen afhalen, ook in Eibergen.

*Ria Post-Alferdinck*

## **KERKBALANS**

Geachte leden, een flink aantal van u doet ook mee met een bijdrage aan de Kerkbalans. Deze week zijn de enveloppen bezorgd en zouden worden opgehaald. Maar Corona gooit roet in het eten. Sommige ophalers durven niet, anderen zijn ziek, sommigen durven de deur niet open te doen, allemaal begrijpelijk. Het kan dus zo maar zijn dat uw enveloppe niet wordt opgehaald. Dat zal dan later na Corona gebeuren. Een verzoek van Kerkbalans is om de bijdrage zoveel mogelijk per

bank te voldoen. Het ophalen gebeurt dan later. Wilt u dit tegen mensen die u kent vertellen. Alvast bedankt, namens de werkgroep Kerkbalans.

*Hans en Marga van Loosen*

Extra.

Het magazine KBO/PCOB wordt deze maand niet bezorgd. U kunt het magazine wel downloaden op iPad, telefoon of computer. Zolang de maatregelen van kracht zijn gaan de bijeenkomsten niet door. We houden u op de hoogte, wat een gedoe allemaal.

*Hans van Loosen*

## **BOETE EN VERZOENING ROND PASEN**

In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, niet wil bestraffen. Hij wil ze juist de kans geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.

Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje stoutigheden’ van vroeger, maar een open gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, over falen en verlangen.

We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen uitspreken om ons leven te beteren.

Ter voorbereiding op het Paasfeest is er biechtgelegenheid na de Avondmis op zaterdag 11 april van 17.00 tot 18.00 uur.

Pastoor De Jong is dan in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo aanwezig.

Op zondag 19 april kunt u in de H. Calixtusbasiliek het sacrament van de verzoening ontvangen tijdens het Heilig Uur (aanvang 15.00 uur) in verband met de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid/ Beloken Pasen.

Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook één van de priesters benaderen (pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).

*Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo*

### **GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING OP 1 APRIL IN BELTRUM**

Op woensdag 1 april vindt in Beltrum de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving plaats tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur.

Parochianen die hiervoor in aanmerking komen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het sacrament van de zieken is bestemd voor hen die ziek zijn, door ouderdom verzwakt en voor wie het leven of de gezondheid broos is geworden. De ziekenzalving is bedoeld tot kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing van de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging en zalving schenken troost, verlichting en de genade van de heilige Geest.

Opgave graag bij mw. Te Boome, Beltrum. Telefoon: 0544 46 11 06. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

*Pastor R. den Hartog*

## **VASTENACTIE 2020 : EIGEN DOEL: BOARDINGSCHOOL KEREN**

Evenals vorig jaar hebben we dit jaar een verzoek van Bisdom Keren in Eritrea om het hieronder omschreven project te ondersteunen in de veertigdagentijd van 2020. Dit project wordt gecoördineerd door één van onze parochianen uit Eibergen.

In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn geen middelbare scholen. Daarom moeten studenten naar de dichtstbijzijnde plaats of stad reizen om hun school of opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, want de afstanden die de studenten moeten afleggen zijn soms erg groot. In de stad een kamerhuren is ook niet voor iedereen even makkelijk gezien de economische situatie van de dorpelingen, de schaarste en de hoge huurkosten die minimaal 500 nakfa (gemiddeld inkomen is 800 per maand) per kamer bedragen. De enige optie voor de ouders is om hun kinderen dan thuis te laten blijven. Daarom biedt de RK. Kerk in het Bisdom een oplossing in de vorm van een boardingschool als verblijfmogelijkheid voor de allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen, zodat ze zij hun studie niet hoeven onderbreken bij gebrek aan onderdak. Er is een commissie die de situatie van de gezinnen bestudeert en kijkt of de student in aanmerking komt. Er mag één kind per gezin van deze mogelijkheid gebruik maken, zodat er voor elk gezin gelijke kansen zijn.

Het project betreft de renovatie van een bestaand gebouw. Indien volledig gerenoveerd, zal dit gebouw onderdak/verblijf en studieruimte bieden aan ongeveer 65-70 leerlingen per jaar. Dit project kan ervoor zorgen dat het gebouw blijft bestaan, en dat onderdak voor de studenten gegarandeerd blijft. Daardoor worden ouders ontlast en kunnen deze zorg dragen voor de rest van het gezin. En de kinderen hoeven niet twee keer per dag tussen de 7 en 45 kilometer te lopen. Studenten van arme gezinnen uit meer dan 21 omliggende dorpen kunnen gebruik maken van deze mooie oplossing.

Dit project is eenmalig, en dankzij uw gulle donatie kan het gebouw voor langere periode gebruikt worden zonder renovatie-zorgen.  
Alvast Bedankt.

Namens de Bisschop van Keren  
Uw broeder in Christus  
Musie Sium Eibergen

## **EERSTE HEILIGE COMMUNIE VOORBEREIDING "BLIJF DIT DOEN"**

De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag straks ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en (groot) ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom zijn wij al enige tijd onderweg met zowel de kinderen als de ouders ter voorbereiding op dat bijzondere moment.



### Thema

Het thema van ons werkboek is “Blijft dit doen”. In de Eerste Heilige Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Blijft dit doen, heeft Jezus zelf gezegd tijdens de laatste Pesach maaltijd,



waarmee de verlossing door God voor het volk van Israël uit Egypte, wordt herdacht.

Ook nu nog wil God ons helpen en bijstaan op onze wegen.

### Programma en ontmoeting

Zonder het hele programma hier te vermelden willen we graag delen dat we bijeenkomsten hebben met (groot)ouders en kinderen. Soms hebben zij een eigen programma, soms doen we dingen samen. We ruimen plaats in voor een Paasactie, waarbij we gaan inzamelen voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. We hebben samen al twee films bekeken: een alleen met de ouders “The road to Emmaus”. Deze film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias? Dan voegt zich een Man bij hen, Die de twee begint uit te leggen dat wat er gebeurd is, al lang geleden voorzegd was in de Bijbel. Veel van o ze eigen vragen komen aan de orde, bij monde van de twee eerste leerlingen van Jezus. De andere film hebben we samen gekeken -(groot)ouders en kinderen-, over het leven van Jezus, bezien vanuit kinderogen die leefden in de tijd van Jezus. Soms komen we samen per parochie en wanneer mogelijk doen we dingen samen als Sint Paulus en Sint Ludger parochie. Dan zijn we met velen ... dat geeft een fijn gevoel. We drinken koffie, thee en ranja samen. We ontmoeten elkaar!

### Zingen

De kinderen leren zelf hun liedjes om tijdens de communieviering actief te kunnen deelnemen. Van de teksten van de liedjes leren we ook weer. Binnenkort gaan we ook samen eten. Kinderen brengen dan zelf broodbeleg en lekkere dingen mee, waarvan we kunnen delen.

We zijn blij

Als werkgroep St. Paulus- St. Ludger verheugen we ons in de trouwe en serieuze deelname van de ouders aan deze voorbereiding. Heel belangrijk! Heel fijn!

Kinderen zijn een parel in gods hand

*Pastoraal Werker, Carla Roetgerink*

## LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

**Geboren:** Geen

**Gedoopt:** Geen

**Overleden:** Lies Steynis – Olminkhof 87 jaar 20-01-2020

**Openstelling Mariakapel:** dagelijks van ca.10.00 uur tot ca. 17.00 uur.

### Collecteschema 2020

26 februari t/m 12 april	Bisschoppelijke Vastenactie
2-3 mei	Roepingenzondag
30-31 mei	Pinksteractie Week v/d Ned.Missionaris

### Collecte-opbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal: 2.536,16

Misintenties: 100,00

Kaarsen: 477,45

### Kerkebalans 2019:

Toegezegd 2019 totaal 47.372,90

### Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

### Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot

15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



## **Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk**

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

## **Locale aangelegenheden**

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen (**gedurende de Coronavirus-periode is het secretariaat gesloten!!**) in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel:0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

## **Locatieraadleden** (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrucht	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

## **Contactpersoon voor:**

Communie aan huis:Mw. Lies Mokkink                      0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling St. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk