



Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 7, 12 december t/m 29 januari 2020

## **PASTORALE COLUMN DECEMBER-JANUARI**

Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik net terug van de bedevaart naar Rome. Zes dagen lang zijn we met 32 pelgrims uit de St Ludger en St. Paulusparochie in de voetsporen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus gestapt. Het was een bijzonder mooie ervaring om met zo'n fijne groep pelgrims op tocht te gaan.

Persoonlijk ben ik geraakt door de hartelijke contacten onderling, het gevoel dat je een grote familie bent en dat ik/we deel uitmaken van de wereldkerk met het centrum in Rome. Ik ervoer Zijn aanwezigheid. Het was voor mij ook een markering en het maken van een nieuwe stap.

En dat heeft misschien ook met de tijd van het jaar te maken. Liturgisch gezien is het nieuwe jaar begonnen. Op zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent en is het de start van het jaar van de Eucharistie, vervolgens vieren we de geboorte van de Heer met Kerstmis, Drie koningen en de Doop van de Heer. Allemaal feesten die ons helpen om de weg met Christus opnieuw te blijven ontdekken.

In de advent, dat "komst" betekent, kijken we uit naar de geboorte van Jezus. Het is God die een redder voor het Joodse volk beloofd heeft.

Het volk kijkt uit naar de komst van de redder. Na vier weken van voorbereiding vieren we de komst van de geboorte van Jezus Christus. Jezus de Messias die als een klein en weerloos kind ter wereld komt. Er wordt een nieuwe stap gemaakt in Gods heilsplan. En deze nieuwe stap geldt voor ons allemaal. Want dat is wat we vieren met Epifanie in de volksmond Drie Koningen. Koningen of magiërs uit de toen bekende delen van de wereld gingen naar Jezus toe om hem te begroeten, om eer te brengen. En een week later vieren we de doop van de Heer Jezus die zich door Johannes de Doper laat dopen om vervolgens zijn publieke leven te beginnen. Al deze feesten vieren we omdat we in de verrijzenis van Jezus Christus geloven. Dat we een vriend van Hem willen zijn. De betekenis van de bovengenoemde feesten komen samen in het vieren van de Eucharistie. Persoonlijk ben ik dan ook verheugd dat er een Jaar van de Eucharistie is afgekondigd. Eucharistie als Bron en Hoogtepunt zoals het tweede Vaticaans concilie de Eucharistie beschrijft. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende initiatieven die rondom deze brief worden ontwikkeld.

Zoals Advent ons op Kerstmis voorbereidt zo kunnen wij ook telkens uitkijken naar de ontmoeting met Christus in het vieren van de Eucharistie. In het luisteren naar Gods woorden van de blijde boodschap en Hem ontvangen onder de gedaante van Brood en Wijn. Als we ter communie gaan mogen we van handen een kribbe maken waar we Christus zelf op ontvangen. Lichaam van Christus ontvangen we en dat mogen we bevestigen met Amen. Dat we worden wie we ontvangen. Lichaam van Christus.

We zijn onderdeel van de gemeenschap van Jezus Christus. Als gedoopte verenigd in Hem. Maar Jezus is niet voor een select gezelschap gekomen. Aan het eind van ieder Eucharistieviering worden we weer gezonden om de boodschap, de vreugde en de liefde van het Evangelie door te geven. Gesteund door de zegen van de Almachtige God worden we op “Missie” gestuurd.

Deze opdracht, deze missie mogen wij hier in de Oost-Achterhoek in deze tijd oppakken.

Als gedoopte mogen we opstaan met Christus, we worden opgeroepen om de genade die we ontvangen weer door te geven en we worden missionarissen in onze eigen omgeving.

Ik wens ons toe dat we ons telkens laten inspireren door Jezus Christus. Dat we Hem telkens herkennen bij het breken van het Brood, in de Eucharistie die de hemel en de aarde met elkaar verbindt vinden we hopelijk de Bron voor ons Christelijk leven.

Ik wens u allen een Zalig Kersfeest en een gezegend Nieuwjaar

*Pastor R. den Hartog*

## **NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD**

Dit is alweer de laatste Echo van het jaar 2019. Het jaar ging voor mijn gevoel erg snel voorbij. Onze locatie kende ups en downs, het was soms overleven maar heel veel dingen kwamen uiteindelijk toch weer goed.

De tuin bij de kerk heeft een onderhoudsbeurt gehad. Dit is gedeeltelijk klaar zodra het weer het toelaat zal de rest van het onderhoud gebeuren.

De locatieraad spreekt zijn waardering uit naar de vrijwilligers van de tuinploeg en de begraafplaatsploeg die geholpen hebben bij deze klus.

Dank voor jullie inzet. Ook de hovenier was vol lof over jullie inzet.

14 december om 20.00 uur geeft het Eibergs Mannenkoor een concert in onze kerk. Kaarten kunt u bij de ingang van de kerk kopen. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Na het concert is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

Eerste kerstdag is de kerk open van 13.00 uur tot 15.30 uur, u kunt dan naar de kerststal komen kijken.

Tijdens het Ceciliafeest zijn er vier leden van onze koren onderscheiden. Mevrouw Hemmeler, 40 jaar lid, de Heren J. Baak en Th. Stotteler, 25 jaar lid, mevrouw A. Groot Zevert, 12,5 jaar lid. Oudejaarsdag hebben we om 09.00 uur weer een oliebollemis, het dameskoor verzorgt dan de gezangen. Na de viering kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee met een oliebol het jaar afsluiten. Wij nodigen iedereen uit doe mee en houd deze traditie in stand. Mensen uit andere locaties zijn ook van harte welkom.

Door de aanraking van zijn genade vind je vreugde op je pad.  
Zijn liefde geeft vertrouwen om een nieuw jaar te omarmen.  
Voor iedereen een voorspoedig 2020.

*Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrucht*

## **SALVODORAANSE BISSCHOP ROMERO HEILIG VERKLAARD**

In de Advent zamelen we geld in voor een project in het kleine Midden-Amerikaanse land El Salvador. De ouderen onder ons herinneren zich misschien nog het bericht uit 1980 dat aartsbisschop Oscar Romero op Witte Donderdag tijdens de mis werd vermoord door een rechts doodseskader. Romero had eerst een apolitieke opstelling, maar maakte een bekering door toen hij veel meer oog kreeg voor de armoede en de onderdrukking in zijn land. Via een pastoraal programma en door publieke stellingnamen zette hij zich in voor de belangen van de armen. Dit werd hem niet in dank afgenomen door het leger en de kleine bovenlaag van 14 rijke families. De aanslag betekende het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo'n 75.000 mensen om het leven kwamen. Paus Franciscus heeft hem vorig jaar heilig verklaard. Achterin de kerk liggen misschien nog de bidprentjes die toen over heel Nederland zijn verspreid.

*Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo*

## **KERSTACTIE: KERKEN BUNDELEN HUN KRACHTEN**

Onze oudere generatie is opgegroeid in de tijd van de verzuiling waarin elke kerkelijke stroming haar eigen scholen, sportverenigingen, muziekverenigingen, krant, enz. had. Maar inmiddels is het kerkelijk landschap nogal veranderd. Lid zijn van een kerk is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Het aantal kerkgenootschappen is gedaald omdat ze zijn samengegaan, waarbij overbodig geworden kerkgebouwen zijn afgestoten. Sluiting dreigt ook voor meerdere katholieke kerken in Berkelland. Veel kerken hebben zorgen over hun toekomst.

Die zorgen kent de Kerstactie gelukkig niet. De Kerstactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Berkelland. Het blijft mooi om te zien dat de kerken elkaar, ondanks de teruggang, op diaconaal gebied goed weten te vinden en de krachten bundelen.

Het omzien naar onze naasten, waarover in de kerkdienst regelmatig wordt gepreekt, wordt bij de Kerstactie in praktijk gebracht. Daarin ligt ook de motivatie van onze vrijwilligers.

Wat ons ook motiveert is de wetenschap dat veel mensen de Kerstactie een warm hart toedragen. We voelen ons bij het werk voor de Kerstactie gedragen door de geloofsgemeenschap die we vertegenwoordigen.

We merken het o.a. aan de vele giften die we mogen ontvangen voor het kopen van kerstpakketten en de collectes die in de kerken worden gehouden voor de Kerstactie. Eind september kwamen de eerste giften al binnen op onze bankrekening. We vertrouwen erop dat velen dit voorbeeld zullen volgen. We hebben geen strijkstok waar iets aan blijft hangen. Iedereen werkt als onbezoldigd vrijwilliger mee aan de Kerstactie.

Met uw financiële steun kunnen we in december weer vele huishoudens voor de Kerst een mooi levensmiddelenpakket aanbieden. Giften zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Kijk voor meer informatie op [www.kerstactieberkelland.nl](http://www.kerstactieberkelland.nl).

*Stichting Kerstactie Kerken Berkelland*

## ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



Inmiddels hebben we op 9 december onze jaarlijkse kerstviering gehouden.

Iedereen gaat zich nu voorbereiden op Kerst en Oud en Nieuw.

‘Geniet, inspireer, geef en bewonder...’

Dan wordt 2020 vast heel bijzonder.’

Het bestuur en alle leden van Zij Actief Eibergen wensen u allen een sfeervolle Kersttijd toe en een Nieuwjaar vol geluk.

In het nieuwe jaar beginnen we weer op dinsdagavond 21 januari om 20.00 uur bij De Kloek. Wij houden dan onze jaarlijkse ledenvergadering.

In tegenstelling tot wat in ons programmaboekje staat, hebben wij voor na de vergadering Frieda van Enk uitgenodigd, om ons iets te vertellen over de Zonnebloem en de Ecocar.

*Bestuur ZijActief Eibergen*

## **WE GAAN KERSTMIS VIEREN**

Hoi jongens en meisjes,

Net als ieder jaar vieren we kerstmis met elkaar.

Ook dit jaar is er voor jullie een speciale kinderkerstviering.

De kerk wordt mooi versierd, de lichtjes gaan aan, maar zonder jullie kunnen we natuurlijk geen Kerstmis vieren.

Dus neem je broertjes, zusjes, ouders, familie en vrienden mee, dan gaan we samen de geboorte van Jezus vieren.

We hopen jullie te zien op 24 december om 18.30 uur in de RK.Mattheuskerk, Grotestraat 88 in Eibergen.

Van harte welkom.



*Werkgroep Gezinsviering*

## **BEZICHTIGING KERSTSTAL EN OLIEBOLLENMIS**

Op eerste kerstdag is onze kerk open van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Iedereen die wil kan dan komen kijken naar onze prachtige kersstal.

Natuurlijk mag u ook de rest van onze kerk bekijken en genieten van de kerstversiering gemaakt door de dames van onze bloemengroep.

Op oudejaarsdag is er om 09.00 uur weer een oliebollemis. Al enkele jaren is er in onze kerk op oudejaarsdag een viering die we

oliebollenmis noemen dit uit een grap ontstane gebruik geeft ons de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee met een oliebol het jaar af te sluiten. Wij nodigen alle mensen uit onze en omringende locaties uit om samen met ons deze traditie voort te zetten.

*Namens de locatieraad Wilhelminen Fels de Vrught*

## **JAAR VAN DE EUCHARISTIE**

Hebt u de pastorale brief n.a.v. het “Jaar van de Eucharistie” van Kardinaal Eijk gelezen?

Op dinsdag 28 januari 2020 ontmoeten we u graag in de Sint Ludgerzaal in Lichtenvoorde om samen verder van gedachten te wisselen over deze tekst, die hier en daar best vragen kan oproepen.

Om 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie/thee klaar voor u.

Om 19.30 uur beginnen we de avond.

Van harte welkom

*Pastoraal team*





## BEZINNEND OP WEG NAAR KERSTMIS

Een klein lichtje kan zo veel betekenen als het donker wordt om je heen.

Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

In de Adventstijd, van 1 december tot en met 6 januari, willen wij, Marga Engelage, en Eveline Struijk, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

Marga Engelage is pastoraal werker in de parochie HH Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.

Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Wilt u deze mails ontvangen? Geef u dan op via [www.pkneibergenrekken.nl](http://www.pkneibergenrekken.nl), of [www.12apostelen.nl](http://www.12apostelen.nl). Door te klikken op de betreffende link vindt u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag

een bezinningsmail in uw postvak. Hebt u geen computer/ e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij



aanmelding dan zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?  
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van

*Marga Engelage (pastoraal werker)  
en ds. Eveline Struijk*

### **OP WEG NAAR KERST, EEN MUZIKALE REIS IN DE ADVENTSTIJD**

Voor de zevende keer vindt er in de adventstijd een muzikale bijeenkomst plaats in de Oude Mattheüs in Eibergen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in oecumenisch verband. Medewerkenden zijn: Het koor 4Joy uit Zutphen o.l.v. Jan Klene, zij worden op de piano begeleid door Nicole Jongeneel en door Paul van Vliet op het orgel. Tom Westhuis speelt improvisaties op piano. Tineke Hartgers zal gedichten voordragen.

Onder begeleiding van organist Ad Krijger kunt u meezingen met bekende en minder bekende kerstliederen.

In de pauze wordt er warme chocolademelk en glühwein geschonken tegen een kleine vergoeding.

Het belooft een boeiende, afwisselende en verrassende bijeenkomst te worden, dus ..... kom met ons mee op weg naar kerst!!!

Datum: 8 december - Tijd: 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur

Plaats: de Oude Mattheüs in Eibergen

De toegang is gratis, wel vragen wij een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

Zie ook [www.pkneibergen-rekken.nl](http://www.pkneibergen-rekken.nl).

*PKN Eibergen, Rekken, Thea Gelderblom*











## LICHTJESAVOND RK BEGRAAFPLAATS BORCULOSEWEG 18 A

Woensdag 18 december 2019 om 19.30 uur.

Thema: “Koester de Herinnering “



De werkgroep vrijwilligers  
begraafplaats Borculoseweg  
organiseren op 18 december 2019 weer een lichtjesavond. Deze  
herinneringsbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Er is een programma met passende woorden en muziek m.m.v. van het  
Dames- en Herenkoor van de H. Mattheus en Carla Roetgerink,  
pastoraal werker van de Paulusparochie.

Op de mooi verlichte begraafplaats wordt stilgestaan bij hen die gemist  
worden.

Aan de bezoekers zullen kaarsen uitgereikt worden om bij het graf of de  
urn van hun dierbare te zetten.

U met uw gezin, familie zijn meer dan welkom.

We rekenen op uw komst!

*Marian Bolster*





## DE SPIRITUALITEIT VAN HET WEINACHTSORATORIUM VAN JOHANN SEBASTIAAN BACH

De Commissie Ontmoeting & Inspiratie belooft u weer een boeiende en inspirerende avond. U bent op woensdag 18 december om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de Onze-Lieve-Vrouw-



Tenhemelopnemingkerk te Beltrum. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Bach componeerde zijn Weihnachtsoratorium voor de liturgische vieringen tijdens de kerkelijke hoogtijdagen tussen Eerste Kerstdag en Driekoningen rond de jaarwisseling van 1734-35.

Het werk bestaat uit zes delen, zes 'losse' cantates, die wij als één geheel moeten beschouwen. Wat hun vorm betreft lijken ze erg veel op de Matthäus- en de Johannespassion: de tekst uit het evangelie wordt becommentarieerd door recitatieven, aria's en koralen.



De wijze waarop Bach met deze teksten uit de heilige Schrift omgaat, is een vorm van Schriftuitleg. Daartoe dienen hem de teksten van de aria's en de recitatieven, maar de grootste zeggingskracht gaat uit van Bachs muziek zelf. Daarin laat hij horen en zien, hoe het Woord van God ook aan hem geschiedt.

Onder leiding van Ad de Keyzer, medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, zullen wij luisterend en overwegend met Bach op weg gaan naar Kerstmis.

*Secretariaat St.Paulusparochie, Peter Müller*

## VORMSEL 2019 ST.PAULUS EN ST.LUDGER

Na één ouderavond en één ouder-kind avond en een inspirerend weekend waren we er klaar voor! Klaar voor dat prachtige moment in het leven, waarbij de tieners zelf bevestigen wat hun ouders bij de Doop voor hen hebben beloofd. God houdt van mij en ik wil aan deze Vriendschap werken in mijn leven.

Langs de woorden geliefd zijn, gebroken hart, doelen missen, vergeving en herstellen, het stuur uit handen durven geven en delen, werden we wijzer en konden we dieper ingaan op ons geloven. Om echt over te brengen wat we samen mochten ervaren, schieten woorden tekort: het was een belevenis!!!

Veel positieve feedback hebben we mogen ontvangen.

Bijzonder de ouders hebben deze nieuwe opzet van harte ondersteund in woord en daad! Maaltijden werden gebracht, carpoolen om de kids te halen en te brengen. Het liep op rolletjes! Dank daarvoor!

Samen hebben we dit gedaan! En het klopte! Ouders, tieners, vrijwilligers in de werkgroep, het jongerenteam en het bisdom. Iedereen kon zichzelf zijn!

En dan kan de Heilige Geest zijn werk optimaal doen.

Vanuit het pastoraal team zeggen we chapeau! Deo Gratias!

Wat ons betreft voor herhaling vatbaar in 2020.

Even een puntje van aandacht: aanmelden moet al voor de zomervakantie 2020 !!!

Namens de werkgroep Sint Paulus en Sint Ludger:

In het weekend van 1-2 en 3 november hebben we een prachtig voorbereidingsweekend mogen meemaken met 26 vormelingen uit de gezamenlijke parochies St. Paulus en St. Ludger. Voordat we dit weekend konden organiseren hebben eerst de vormselwerkgroepen uit beide parochies met elkaar kennis gemaakt. We vonden elkaar snel in ons enthousiasme en passie om gezamenlijk en mooie voorbereiding te

verzorgen voor de kinderen. Eén hechte groep waarin iedereen zijn/haar talenten wilde inzetten.

Samen met het Are You Ready team hebben we de kinderen voor kunnen bereiden op het Sacrament van het Vormsel dat de kinderen op 16 november mochten ontvangen in de plechtige viering waarin Kardinaal Eijk voor ging.

We zijn blij dat we de ouders hebben mogen helpen een goed begin van een volwassen geloofsleven te maken met hun kinderen. Een bijzonder mooi en gezegend traject waar we met dankbaarheid op terug kijken. Eén van de vormelingen: Jan Stortelder, uit Zieuwent blikt terug.

Een paar weken terug op een vrijdagavond kwamen we voor het eerst bij elkaar om elkaar te ontmoeten (ouders hadden al twee bijeenkomsten gehad waarvan eentje met de kinderen erbij) en het hele weekend hebben we het over God gehad en andere dingen van het geloof. Ook hebben we leuke activiteiten gedaan zoals een speurtocht en het engeltjesspel. Na twee weken alles over God geleerd te hebben, ontvingen we het sacrament van het heilig vormsel van kardinaal Eijk. Ik heb erg genoten van deze belangrijke maar vooral erg leuke tijd en het belangrijkste wat we geleerd hebben is: God houdt van jou!

Hoe Paula en haar moeder Helmi het Vormsel hebben ervaren.

Zaterdag 16 november jl. heeft Paula samen met nog 25 kinderen haar Vormsel mogen ontvangen in de Calixtusbasiliek in Groenlo. Het was een hele mooie viering. De klokken werden flink geluid. De vlaggen stonden buiten te wapperen.

De kerk was goed gevuld met mensen. Er was een koor dat zorgde voor mooie muziek.

Alle kinderen mochten meehelpen in de dienst. Het was echt samen doen! Kardinaal Eijk, samen met pastoraal werkster Carla Roetgerink, de kinderen, de ouders, de werkgroep. Iedereen was aanwezig en iedereen nam deel aan de mooie viering. De kinderen kregen nog als aandenken een rozenkrans mee. Jong en oud waren samen bezig met

het geloof, op een mooie manier. Een stukje oude geloofstraditie werd doorgegeven aan onze kinderen.

Iedereen hartelijk dank, voor dit fijne samen zijn.

*Secretariaat St.Paulus en St.Ludgerparochie*

## **THEATERVOORSTELING MOZES**

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie en de Commissie Inspiratie en Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede verheugen zich erop u te mogen verwelkomen bij een grootse theatervoorstelling: MOZES. De voorstelling vindt plaats aan het begin van het jaar waarin wij herdenken dat wij 75 jaar in vrijheid mogen leven, en wel op zondag 26 januari 2020 om 15.00 uur in de Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50, Eibergen; inloop v.a. 14.30 uur. Deze voorstelling werd eerder in de Nederlandse schouwburgen gespeeld. De entree is zoals u van ons gewend bent gratis, na afloop wordt u om een vrije gift verzocht.

Na zijn alom geprezen solo's over o.a. Fortuin, Hitler en zijn grootvader, buigt Helmert Woudenberg van Toneelgroep Jan Vos zich in zijn vijftiende solo over het verhaal van Mozes: de man die met zijn volk op de vlucht sloeg, op zoek naar een betere toekomst.





MOZES (foto: Sanne Helgenberger)

“Ik ben al niet meer wie ik was, maar ook nog lang niet wie ik worden moet. Ik ben noch de één noch de ander. Hoe verschrikkelijk het ook was, ik blijf neigen naar het oude, en schrik, hoezeer ik er ook naar verlang, voor het nieuwe terug.” (uit MOZES)

*MOZES* vertelt het verhaal van het Joodse volk, dat in Egypte het leven onmogelijk wordt gemaakt en op de vlucht slaat. God kiest Mozes uit om deze exodus te leiden, maar Mozes is een bescheiden, introverte man die zich niet zomaar toegerust voelt deze opdracht tot een goed einde te brengen. Geplaagd door twijfels en onzekerheden leidt hij het Joodse volk tijdens een jarenlange barre tocht door de woestijn, op zoek naar het Beloofde Land, een plek waar weer leven en een toekomst wacht.

*MOZES* zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaats vinden in het perspectief van een bijbels verhaal. Hoe is het om huis en haard te moeten verlaten, een onzekere toekomst tegemoet? Waarbij de opluchting, die met het vertrek gepaard gaat, al snel plaatsmaakt voor onzekerheid. Waar moet je heen? Hoe pas je je aan

aan een nieuwe omgeving? Hoe vind je rust, als je in plaats van onderdrukt volk opeens ongewenste vreemdelingen bent geworden? *MOZES* is een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en verandering.

*Secretariaat St.Paulusparochie, Peter Müller*



**VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020**

30 jan, 2 april, 4 juni, 16 juli, 17 sept., 22 okt., 17 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor

Vrijdag 17 januari 2020

J. Hartman, T. Klein Tuente, M. van Gessel

Email: [echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

## LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

**Geboren:** Geen

**Gedoopt:** Geen

### **Overleden:**

Gerda Geverinck – Kersten	86 jaar	14-10-2019
Henk Schurink	83 jaar	25-11-2019

**Openstelling Mariakapel:** dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

### **Collecteschema 2019**

30 nov. t/m 24 dec.	Bisschoppelijke Adventsactie
25 december	P.C.I.

### **Collecteopbrengsten en overige giften:**

Collectes vieringen totaal:	€ 913,00
Kaarsengeld:	€ 136,00
Misintenties:	€ 80,00
Boekjes:	€ 23,00

### **Kerkbalans 2019:**

Toegezegd 2019 totaal	€ 47.372,90
Reeds ontvangen	€ 43.398,40
Nog te ontvangen	€ 3.974,50

### **Pastorale Zorg**

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

## Centraal Secretariaat St.Paulusparochie



Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur  
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl) tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201

### Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

[www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) email: [info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

### Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel: 0545 471354 email: [secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	<a href="mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl">pastoordejong@stpaulusparochie.nl</a>
C. Roetgerink	06 20739564	<a href="mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com">pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com</a>
C. Peters	06 51036579	<a href="mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl">c.peters@stpaulusparochie.nl</a>
R. den Hartog	06 57330330	<a href="mailto:pastor.den.hartog@gmail.com">pastor.den.hartog@gmail.com</a>

### Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrucht	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

### Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Morkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk