



Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 2, 29 maart 2018 t/m 16 mei 2018

WOORD VAN DE LOCATIERAAD

In een eerdere Echo hebben we aangegeven dat we in onderhandeling waren met iemand die de pastorie wilde huren. Helaas heeft deze persoon zich teruggetrokken.

In overleg met het Paulusbestuur heeft de locatieraad besloten de pastorie te verkopen. Het Paulus bestuur zal samen met ons deze verkoop voorbereiden. We houden u via de Echo op de hoogte.

Zodra we een koper hebben voor de pastorie zal de Anthoniusbeuk aangepast worden. Het secretariaat en vergaderruimtes zullen dan in de Beuk komen.

Rita Kompagne is gestopt als redactielid van de Echo. Rita, bedankt voor je inzet en tijd die je al die jaren gaf aan het werk voor de Echo.

Cees Kuppens heeft de afgelopen jaren onze ledenadministratie verzorgd. Cees is gestopt met deze werkzaamheden. Cees, ook jij bedankt voor je inzet en tijd die je gegeven hebt aan dit werk.

De locatieraad heeft een aantal keren de vraag gekregen over hoe men kan weten wanneer de vieringen in onze kerk zijn. U kunt hiervoor in de Echo kijken of op de website. Voor de website gaat u naar www.stpaulusparochie.nl vervolgens naar Eibergen en dan naar vieringen.

Paulusdag is dit jaar in Eibergen en we hopen dat veel mensen uit onze locatie aanwezig zullen zijn. Noteert u 24 juni alvast in uw agenda. Graag tot ziens op deze dag.

De locatieraad wenst u allen een Zalig Pasen.

Namens de locatieraad: Wilhelmiën Fels de Vrught

ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID OP 8 APRIL IN GROENLO

Sinds het jaar 2000 heet de Tweede Zondag van Pasen -Beloken Pasen- de “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid”. In dat jaar gaf paus Johannes Paulus II de titel aan deze zondag. Deze toekenning is gerelateerd aan de ervaringen van een Poolse kloosterzuster, de H. Faustina Kowalska, van wie de H. Johannes Paulus II een groot vereerder was. Aan haar heeft de Heer zich bekendgemaakt en haar gevraagd de devotie tot zijn Goddelijke Barmhartigheid te bevorderen. Hij beloofde gelovigen, die op Barmhartigheidszondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de eucharistie, bijzondere genaden te schenken. Op zondag 8 april vindt, in samenwerking met de gebedsgroepen van de parochies St. Ludger en St. Paulus, een Gebedsuur van Barmhartigheid plaats in de H.Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo. Er is gelegenheid tot stil gebed bij het Allerheiligste Sacrament, de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid wordt gebeden én er is gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Het gebedsuur wordt gehouden van 15.00 uur tot 16.30 uur. U kunt er ook voor kiezen een gedeelte van de viering mee te maken. Eerder op deze zondag begint de Hoogmis in de basiliek om 10.30 uur. Na afloop is er koffie en thee in de Calixtuszaal.

U bent hartelijk welkom!

Pastoor H.A.M. de Jong

PASTORALE COLUMN APRIL 2018

In mijn eerste pastorale column heb ik geschreven over afsluiten en opnieuw beginnen. Ik heb een nieuwe start gemaakt in de St Paulus- en de St-Ludger Parochie. Eerst als diaken en vanaf 11 november 2017 als priester. Ik vond het

geweldig dat er zoveel parochianen bij de wijding in Utrecht waren om maar te zwijgen over de ruime belangstelling bij mijn eerste Heilige Mis in Groenlo en de aansluitende receptie. Het was mooi om zoveel mensen de hand te schudden. Mede dankzij jullie aanwezigheid zijn het echt hele bijzondere dagen geworden. Iedereen ontzettend bedankt voor het warme welkom. Met dankbaarheid kijk ik terug op de dagen van mijn wijding en de eerste Heilige Mis.

En dan? De parochies in. De afgelopen weken heb ik veel mede parochianen mogen ontmoeten in de verschillende geloofsgemeenschappen. Tijdens de Eucharistievieringen, vormsel- en eerste heilige communievoorbereiding, doopvoorbereiding en bij de verschillende huisbezoeken. Maar natuurlijk ook op straat of in de supermarkt.

Een nieuw begin doet mij ook denken aan de periode van het jaar waar we in zitten. Het voorjaar komt eraan en de dode natuur komt weer tot leven. Het blad komt weer aan de bomen, het gras dat schiet weer op en de eerste bloesem komt tevoorschijn.

Ook in ons kerkelijk leven hebben we de beweging van het donker naar het licht gemaakt. De 40-dagentijd was een tijd van inkeer, van vasten en het geven van aalmoezen. Voor mij was het een periode van gebed en de dagelijkse dingen met meer zorg doen. Gericht op God en de medemens. En nú vieren we het Paasfeest. We vieren het mysterie van de verrijzenis van de Heer. Het verbond, de belofte die God met Zijn volk en ons als Zijn Kerk is aangegaan is helemaal vervuld. In de Paaswake is de beweging van het donker naar het licht symbolisch weergegeven door het ontsteken van de Paaskaars. Het licht dat over onze verschillende geloofsgemeenschappen is verdeeld. Voor mij is Pasen ook een hernieuwde start maken in de relatie met God. God heeft het initiatief genomen om in Jezus Christus naar ons toe te komen. Door Jezus te volgen mogen we steeds dichterbij het mysterie van God komen. Jezus volgen die van zichzelf zegt: "Ik ben het licht van de wereld" (joh. 8:12). Het Evangelie roept ons op om mensen van het licht te zijn. Laten we dat ook uitstralen en uitdragen in ons dagelijks leven.

Zalig Pasen.

Pastor R. den Hartog

DE VIERING VAN HET PAASTRIDUUM IN HET EUCHARISTISCH CENTRUM

In deze Veertigdagentijd bereiden wij ons als christenen voor op Pasen. We vieren dat Christus uit de dood is opgestaan, om ons de zekerheid te geven van het eeuwig leven bij God.

Maar Pasen vieren wij niet alleen op Eerste Paasdag. Het Paasfeest vieren wij niet zonder Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Omdat de vieringen van Witte Donderdag en de Paaswake alleen gevierd kunnen worden in het kader van de viering van de Eucharistie, worden genoemde vieringen in één kerk gevierd en wel in het Eucharistische Centrum van onze parochie: de H. Calixtusbasiliek in Groenlo.

Evenals voorgaande jaren bent u van harte uitgenodigd om deze bijzondere, intense vieringen met medeparochianen van andere geloofsgemeenschappen samen te vieren.

Omdat de kinderen, die zich voorbereiden op het ontvangen van de eerste heilige communie bij de Witte Donderdagviering betrokken worden, zal de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal van Onze Heer dan ook het karakter hebben van een gezinsviering. De viering op 29 maart begint om 19.00 uur. Na de viering is er tot 22.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de Mariakapel van de basiliek.

Op Goede Vrijdag is de Kruisweg om 15.00 uur en de Plechtigheden (lijdensverhaal, kruishulde en communie-uitreiking) om 19.00 uur in de basiliek.

De plechtige viering van de Paaswake (31 maart, 20.30 uur), voorgegaan door het pastoor De Jong en pastoraal werker Zoet zal voor alle geloofsgemeenschappen zijn. Dit jaar zal het parochie -brede koor “Laudate Dominum” medewerking verlenen.

Aan het einde van de viering zal het doopwater en de paaskaarsen die voor al de deelnemende geloofsgemeenschappen zijn gezegend, worden overhandigd aan vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen. Vanuit de Paaswake in Groenlo worden het doopwater en de paaskaarsen op Paasmorgen plechtig naar voren gebracht in de vieringen van de geloofsgemeenschappen van Beltrum, Lielvelde, Rekken, Rietmolen, Neede en Eibergen.

In de viering van Witte Donderdag en de Paaswake worden houdbare producten ingezameld voor de Voedselbank. Er staan kratten achter in de basiliek. Namens het pastoraal team, het parochiebestuur en uw locatieraad wil ik u allen van harte uitnodigen om aan deze bijzondere vieringen deel te nemen en samen Pasen te vieren.

Pastoor H.A.M. de Jong

HOOGFEEST ST. JOZEF IN EUCHARISTISCH CENTRUM IN GROENLO

Sint Jozef en paus Franciscus

In het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie (H. Calixtusbasiliek Groenlo) wordt op maandag 19 maart het Hoogfeest gevierd van St. Jozef, bruidegom van de maagd Maria.

Tevens vieren we dan dat het vijf jaar geleden is dat paus Franciscus de bisschopszetel van Rome in bezit nam, nadat hij op 13 maart 2013 was aangewezen als 265^{ste} opvolger van de heilige Petrus.

De eucharistieviering begint om 09.00 uur. Na de viering wordt er nog gebeden bij het St. Jozefaltaar en kunt u daar desgewenst een kaars opsteken.

Pastoor H.A.M. de Jong

BOETE EN VERZOENING MET PASEN

In de Bijbel lezen we dat God mensen die verkeerd hebben gehandeld, niet wil bestraffen. Hij wil ze juist de kans geven om opnieuw te beginnen, dat zij zich bekeren en hun leven beteren.

Daarom gaf Hij aan de Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening. Na een tijd op de achtergrond te zijn geraakt, ontdekken gelovigen opnieuw of voor het eerst de heilzame werking van de biecht. Niet het dwangmatige en ‘het rijtje stoutigheden’ van vroeger, maar een open gesprek over het leven: over kansen, teleurstellingen, over falen en verlangen.

We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is

écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen uitspreken om ons leven te beteren.

Ter voorbereiding op het Paasfeest is er op zaterdag 31 maart biechtgelegenheid van 17.00 tot 18.00 uur, voorafgaand aan Paaswake die om 20.30 uur begint. Pastoor De Jong is dan in de Calixtusbasiliek aanwezig, ook voor een gesprek. Ook op zondag 8 april kunt u het sacrament van de verzoening ontvangen tijdens het Heilig Uur (aanvang 15.00 uur) in verband met de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen.

Buiten genoemde tijden kunt u desgewenst ook één van de priesters benaderen (pastor Den Hartog, 06-57330330; pastoor De Jong, 06-12379793).

Pastoor H.A.M. de Jong

VEERTIG DAGEN DE TIJD VOOR HET PASEN IS

Het is alweer halfvasten wanneer u dit leest. Halverwege de veertigdagentijd waarin we ons voorbereiden op het paasfeest. Een tijd van versoering, verstillings, omzien naar arme en kwetsbare mensen. Ons hart toekeren naar elkaar en ons omkeren naar God. We gaan met Jezus vanuit de woestijn op weg naar Jeruzalem. Onderweg gebeuren bijzondere dingen. Mooie ontmoetingen tussen mensen. De vraag is of u en ik deze veertigdagen ook echt de tijd nemen voor verstillings en bezinning op ons leven en geloven? Bewust leven, iets minder consumeren, breken en delen met mensen die het anders of minder getroffen hebben dan de meesten van ons. Pasen kan je anders zomaar overvallen! We krijgen de mogelijkheid om stil te staan bij heel fundamentele vragen: Wie zijn wij? Wat betekent het leven voor ons? Hoe kunnen we in het voetspoor van Jezus dicht bij God komen? Veertig dagen de tijd nemen om ons op een nieuw leven voor te bereiden. De liturgische kleur is paars, maar dat wil niet zeggen dat het een droeve tijd zou zijn. Het toeleven naar Pasen is een opgang naar de vreugde, is je op weg begeven naar een leven dat lijden en dood kan doorstaan. Nu al mogen we proeven van de vreugde, die straks in de paastijd, in al haar volheid zal doorbreken: in muziek en zang, in gebed en aanbidding, in dankzegging en lofprijzing.

Zoals de 4^e zondag van 40 dagen: “God die rijk is aan erbarming heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt”. God heeft de wereld zo liefgehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft, opdat allen die in Hem

geloven eeuwig leven zullen hebben. De liefde van God voor ons is groter dan ons hart.

De liturgie van deze dagen neemt ons mee. Zeker de laatste, Goede, week voor Pasen. Het uithouden in ziekte en lijden, elkaar niet alleen laten, uit liefde er zijn, delen in het verdriet om de dood. De stilte doorstaan om samen bij het lege graf te staan, geschrokken en verbaasd: de Heer leeft: in u, jou en mij. Dat is het nieuwe leven van Pasen.

Durf het ook, je open te stellen voor de verhalen, de symbolen en rituelen, waarmee we het mysterie van leven en dood vieren. Ze zijn zo krachtig, dat we er nog altijd, ook nu nog, door geïnspireerd worden, ik in elk geval wel!

Cor Peters, diaken

PAASDIENST VOOR KINDEREN ‘JEZUS LEEFT’

Het is Pasen. De vrouwen zijn verdrietig als ze op zondagmorgen vroeg naar het graf van Jezus lopen. Maar de steen is weggerold en het graf is leeg. Hij is niet hier, zeggen twee engelen. “Jezus leeft!!”

De vrouwen zijn verbaasd en blij en gaan het aan iedereen vertellen.

Voor kinderen en hun ouders uit de hele St. Paulusparochie houden we dit jaar op Paaszaterdag 31 maart om 18.30 uur in de H. Mattheuskerk in Eibergen, Grotestraat 88, een Paasdienst van woord en gebed waarin we het Paasverhaal vertellen. Tot slot steken we samen buiten het vuur aan!

*Werkgroep Onder de Regenboog, Marie-Cécile Weeink, Simone Meijerink,
Pastoraal werker Annet Zoet*

VOORAANKONDIGING: PAULUSDAG 2018

Zondag 24 juni 2018 is de St. Paulusdag in Eibergen. Om het “Paulus gevoel” te versterken organiseren wij jaarlijks een St. Paulusdag , elk jaar in een andere geloofsgemeenschap.

Dit jaar bent u welkom in Eibergen bij de geloofsgemeenschap van de H. Mattheus. De voorbereidingen zijn in volle gang.



De uitnodiging met meer informatie komt binnenkort, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Tot ziens op 24 juni 2018.

Bestuur Locatie Eibergen

IN MEMORIAM HERMAN TESELINK,

Op 7 december jl. inmiddels al weer enkele maanden geleden ontvingen we het droevige bericht dat Herman Teselink 6 december thuis was overleden in de Fabrieksstraat 14 Eibergen. Na een lange periode van ziekte en kwakkelen met zijn gezondheid is hij overleden in bijzijn van zijn dierbare familie in zijn geliefde omgeving waar hij met zijn vrouw Marietje ruim 50 jaar lief en leed heeft gedeeld en heeft genoten van zijn gezin. Herman vertelde mij meerdere keren dat hij dankbaar was en vond dat hij een mooi leven had gehad waarvan hij had mogen genieten. Herman was een actieve parochiaan in onze locatie, erg betrokken en nauwkeurig en niet op de voorgrond tredend. Hij is jarenlang koster geweest hetgeen hij met toewijding heeft gedaan mede door Marietje die hem hierin volledig bijstond en ondersteunde. Herman was door de jaren zeer vertrouwd geraakt met het kosterswerk in onze parochie dat voor Herman al begon als invaller in tijden dat men door omstandigheden zoals ziekte of dergelijke geen beroep kon doen op de regulier aangestelde koster. Herman woonde vlak bij de kerk en zo is zijn kosterschap lang geleden begonnen. Daarnaast werkte hij jarenlang als bezorger van veevoeder producten voor de plaatselijke A.B.T.B. In 2010 waren er weer eens problemen met de reguliere koster en het Parochiebestuur. Herman was inmiddels gepensioneerd en werd gevraagd om het kosterschap volledig op zich te nemen. Herman wist inmiddels wel hoe omvattend deze taak was. Hij wilde wel, maar niet alleen. Hij wilde dat doen met drie of vier personen samen. Uiteindelijk vonden we vijf personen die deze taak gezamenlijk op zich wilden nemen. Dankzij hun bereidwilligheid is dit een goede invulling geworden, en hadden we het kosters probleem voorlopig mooi opgelost. Herman bedankt voor al die goede jaren, we wensen Marietje, de kinderen en kleinkinderen veel steun en sterkte toe om dit zware verlies samen te kunnen verwerken.

Namens de Locatieraad Leo Geerdink

KLOOSTER-MIDWEEK BIJ DE CLARISSEN IN MEGEN

Even weg uit de drukte en sleur van alledag en opgenomen worden in het ritme van de getijdenvieringen van een klooster...Wie deze wens al lang koestert heeft nu de kans deze nu in vervulling te laten gaan!



In het middeleeuwse plaatsje Megen (Noord Brabant) staat een klooster waar de zusters Clarissen wonen, mediteren en werken. Van maandagochtend 20 t/m donderdagmiddag 23 augustus a.s. mogen we gebruik maken van hun gastenverblijf, waar plaats is voor 8 personen. We maken kennis met de Clarissenorde, zullen met de zusters meevieren en samen met hen de maaltijd gebruiken. Er is, naar wens, gelegenheid voor stilte, lezen, wandelen, gesprek en ontmoeting. Begeleiding is in handen van Ds. Eveline Struijk en pastor Annet Zoet.

Opgave: voor 15 juni: bij: Ds. Eveline Struijk, email: e.strubo@gmail.com tel. 0545472987 of pastoraal werker Annet Zoet, email: annettezoet@gmail.com, telefoon 0627124695.

Annet Zoet

OECUMENISCHE HEMELVAARTVIERING

Om alvast in uw agenda te noteren op donderdag 10 mei om 10.30 uur in Beltrum bij de familie Scharenborg.

Op donderdag 10 mei a.s. zal er opnieuw een oecumenische Hemelvaartviering worden gehouden.



Voor de tweede keer zijn we te gast bij Leo en Lies Scharenborg, Bultemansweg 4a in Beltrum.

Aan deze viering werken mee: de Protestantse Gemeentes van Eibergen-Rekken en Neede, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Eibergen en de St. Paulusparochie, in het bijzonder de locatie Beltrum.

ds. Wytze Andela, ds. Jan Hazeleger, past. werker Annet Zoet

REISJE SENIOREN

De U.V.V. en de gezamenlijke kerken van Eibergen hebben weer een mooie busreis voor alle ouderen uit Eibergen georganiseerd.

De tocht gaat naar Luttenberg waar we na de koffie met krentewegge het klompenmuseum gaan bekijken met een demonstratie klompen maken.

Ook is er een afbeelding van de Nachtwacht gemaakt met kleine klompjes, te zien. Voor een heerlijk diner gaan we naar restaurant de Hongerige Wolf in Stegeren.

Na het diner gaan we naar Ommen voor een boottocht over de Vecht.

We hopen rond kwart over zes in Eibergen terug te zijn.

Wanneer: woensdag 23 mei.

Kosten : € 55,-

Vertrek bij: Meergaarden om 8.00 uur en
 Zwikkelaarsplein 8.15 uur

Opgeven vóór 13 mei kan bij:

Cisca Arts. Huenderstraat 9a tel. 0545 472753, Diny Hasselo, Nieuwstraat 8 tel. 0545 473887, Lies Morkink. Drostlerweg 4. tel. 0544 463243

Gezamenlijke kerken en U.V.V.

GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 is in de Mattheuskerk om 19.00 uur een gebedsviering met Kumbayah. U kunt deze viering bloemen mee nemen om het kruis te eren. In de kerk zijn waxinelichtjes aanwezig.

Graag tot dan,

Kumbayah

NIEUWS VAN DE WERKGROEP COMMUNIE



Dag allemaal,

De komende periode zijn er weer allerlei activiteiten ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. We gaan er weer fijne middagen van maken.

Woensdag 21 maart 2018

We gaan met de communicantjes naar Bakker Stroet aan de Borculoseweg in Neede.

We krijgen uitleg hoe brood wordt gemaakt en we maken zelf broodjes.

Op witte donderdag tijdens de maaltijd delen we dan samen het brood zoals Jezus dat ook deed met zijn apostelen. De kinderen moeten er om 15.00 uur zijn en kunnen om 16.15 uur weer opgehaald worden

Donderdag 29 maart 2018

Op witte donderdag 29 maart gaan we met de communicanten en ouders en de pastor samen aan tafel in de kerk van de RK locatie te Beltrum. We delen het brood zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen. We eten de zelfgebakken broodjes, die we bij Bakker Stroet hebben gemaakt, heerlijk op. Je mag ook je vader en moeder meenemen naar de broodmaaltijd. Het wordt vast en zeker een fijne maaltijd.

Zondag 22 april 2018

De Eerste Heilige Communie viering om 9.30 uur.

Vandaag is het de grote dag en mogen we meedoen aan de tafel van Jezus.

Samen met Pastoor den Hartog en alle mensen in de kerk wordt het zeker een mooie viering. Thema is "We horen erbij".

Bij deze al van harte gefeliciteerd!! en maak er een fijne dag van.

Marian Bolster

ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN

Op donderdag 19 april is al weer onze laatste avond van het seizoen en deze gaan we op een gezellige wijze afsluiten bij De Klok met Fons



Rouwhorst. Hij komt ons via klankbeeld vertellen over het boerenleven tussen 50 en 100 jaar geleden. Naast de ingesproken tekst is de serie voorzien van toepasselijke muziek. Een avond die u niet mag missen.

Het reisje van ZIJ ACTIEF is dit jaar gepland op Donderdag 17 mei.

Programma van de dag :

- | | |
|-----------------|---|
| 07.45 uur | Verzamelen Zwickelaarsplein. |
| 08.00 uur | Vertrek richting Luttelgeest. |
| 10.00 uur | Aankomst bij de Orchideeën Hoeve, met koffie en gebak.
De Orchideeën Hoeve biedt onderdak aan duizenden soorten wilde en zeldzame orchideeën, tropische vlinders, vogels en kooikarpers. |
| 11.00-13.00 uur | Onder leiding van een gids bezoeken we de Showtuinen VlinderVallei, kwekerij en de winkel. |
| 13.00.uur | We rijden naar Giethoorn. Tijdens de rit kan iedereen dan zijn eigen lunch nuttigen. |
| 13.30 uur | Aankomst in Giethoorn. |
| 13.30-14.30 uur | Rondvaart door Giethoorn en omgeving. |
| 14.30-16.00 uur | Vrijaf om Giethoorn op eigen gelegenheid te bezoeken |
| 16.15 uur | Vertrek vanuit Giethoorn. |
| 17.45 uur | Aankomst in Laren (Gld) . |
| 17.45-19.30 uur | Daar genieten we van het diner bij restaurant Witkamp. |
| 20.00 uur | Aankomst in Eibergen, Zwickelaarsplein. |
| Onkosten: | Ongeveer € 65,- p.p. Bij opgave aanbetaling € 20,- |
| Opgave: | Joke Bauhuis tel.: 0545 474317
Henny Hobelman tel: 0622817238 na 18:00 471440 |

Ook niet-leden zijn welkom om mee te gaan.

Zij Actief Eibergen

Onderstaande artikel(en) zijn op de website geplaatst. Kijk bij Eibergen, Lokaal Nieuws

OPENLUCHT DIENST HEMELVAART IN RUURLO

De Raad van Kerken in Ruurlo organiseert dit jaar voor de vierde keer een oecumenische openluchtdienst op het erf van boerderij De Klooster, Batsdijk 4 te Ruurlo. Vorig jaar werd de dienst door ruim 200 mensen bezocht. Op 10 mei komt er nog een aantal stoelen bij! *:Lees verder op internet*

WERKGROEP INSPIRATIE EN ONTMOETING

Organiseert op 22 april een voorstelling met muziek in de Oude Mattheüs. *:Lees verder op internet*

STUDIEOCHTEND VOOR DIRIGENTEN “DE OUDER WORDENDE STEM”

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NSGV Utrecht in Dedemsvaart een studieochtend voor dirigenten met als thema: “de ouder wordende stem”. De ochtend staat onder leiding van de zangpedagoge Ellen *Lees verder op internet*

DE PASSIE IN DE ST. PAULUSPAROCHIE

De Passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent sinds de Middeleeuwen een grote variëteit aan uitvoeringen. *Lees verder op internet*

DANKWOORD VAN ANNET ZOET

Op vrijdag 2 februari heb ik erbij stilgestaan, dat ik twaalf en een half jaar geleden begon als pastoraal werker in toen nog parochieverband Noach, nu de St. Paulusparochie. *Lees verder op internet*

VERSCIJNINGSDATA VAN DE ECHO

17 mei, 28 juni, 20 sept., 15 nov. en 20 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren
Vrijdag 4 mei 2018

J. Hartman, M. van Gessel
Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Geen

U kunt zich aanmelden voor het H. Doopsel bij Stefanie Kolkman, contactpersoon van de werkgroep, per tel: 0545 474696 of per e-mail: doop-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Overleden:

Annie Koster - Mombarg	78 jaar	18-02-2018
Bertus Pierik	83 jaar	15-03-2018

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Collecteschema 2017

1 en 2 april	Bisschoppelijke Vastenactie
21 april	Roepingenzondag
20 mei	Week van de Nederlandse Missionaris

Collecteopbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal:	1.324,00
P.C.I.	388,00
Adventscollecte	73,00
Boekjes;	42,00
Misintenties:	140,00
Kaarsengeld:	309,00

Kerkbalans 2018: geen informatie ontvangen

Agenda

Wo	9 mei	9.30 u	Inspiratie van de Schrift	Berkelzicht
Wo	16 mei	20.00 u	Liturgisch beraad	Pleinzicht

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

E-mail: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Lokale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,
tel:0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
A. Zoet	06 27124695	annettezoet@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling St. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H.Mattheuskerk