

De Omroeper

Infoblad van de geloofsgemeenschap

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariëvelde

Telefoon: 0544 - 35 12 30

Banknummer: NL 74 RABO 01600.02.648

Website: www.paulus-ludger.nl

E-mail: marienvelde@paulus-ludger.nl

E-mail Omroeper: infobladomroeper@gmail.com



Noodwacht

Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken van een uitvaart is dag en nacht bereikbaar: **06 – 19 01 72 92**

Iedere maandag is van **10.00 – 11.30 uur** de beheercommissie aanwezig in het parochiecentrum. Telefonisch bereikbaar op **0544 - 35 12 30** of kom even binnen.

Het opgeven van misintenties/ jaargedachtenissen kan maandags van **10.00 – 11.00 uur** in het parochiecentrum.

De volgende Omroeper verschijnt rond 20 juni.

De eerstvolgende viering is op 30 juni. Dit is de vakantieviering.

Vieringen in Mariëvelde

Zaterdag 4 mei 19.30 uur: Dodenherdenking

Voorgangers: Ank Wopereis, Amadea Janssen

Zang: Gemengd koor

Koster: Agnes Wieggers

Zaterdag 11 mei 13.30 uur: Kermisviering

Voorgangers: Amadea Janssen, Jeroen Verschoor

Muziek: Harmonie en Schutterij

Koster: Wilma Waenink

Lector: Truus Berendsen

Collectanten: Bennie Rouwhorst, Joop Immink



Zondag 19 mei 9.30 uur: Pinksterviering

Voorgangers: Amadea Janssen, Jeroen Verschoor

Zang: Gemengd koor

Koster: Agnes Wieggers

Lector: Romy IJzereef

Collectanten: Bennie Grotenhuis, Jan Berendsen



Zaterdag 11 mei 2024

Kermisviering

Intenties van onze geloofsgemeenschap voor:

Liene te Molder-Reukers; Riek Zieverink-Stortelder;
Hanne Goldewijk-Berentsen; Bennie Wopereis (Doktas).



Jaargedachtenis met intentie voor:

Berendina Maria Klein Goldewijk-Hoenderboom;
Frederica Melchers-Reukers.

Intenties in deze viering:

Voor het welslagen van onze kermis; Voor leden en overleden leden van ons kermiscomité; Henk Melchers; Willie Wieggers en zus Hennie; Laurens Rietberg; Johan en Annie IJzereef-Stapelbroek; Miep Hulshof-Hendricks; Voor onze Ellie en Ingrid; Bennie Goldewijk; Overleden ouders Baks-Kasteel; Overleden ouders Immink-Heister; Johan Goldewijk; Papa en mama Karnebeek-Rietberg; Herman Baks; Papa en mama Mombarg-Baks; Overleden ouders te Fruchte-Kok; Gerrit Jan Chevalking; en om Gods zegen over onze geloofsgemeenschap.

Taizé-vredesgebed.

Elke 2 e en 4 e woensdag van de maand bent u van harte welkom in het Taizé-vredesgebed in de R.K.Calixtuskerk, Nieuwstad, Groenlo. Wij komen zingend, biddend en in stilte bij elkaar van 19.00 uur tot 19.45 uur. Wij hopen u op 10-24 april, 8-22 mei, 12-16 juni, 10-24 juli, 14-28 augustus, 11-25 september te mogen begroeten.

Zondag 19 mei 2024

Pinksteren

Intenties van onze geloofsgemeenschap voor:

Liene te Molder-Reukers; Riek Zieverink-Stortelder;
Hanne Goldewijk-Berentsen; Bennie Wopereis (Doktas).



Jaargedachtenis met intentie voor:

Johanna Geertruida Eekelder-Terhorst; Jan te Molder (Hulze);

Intenties in deze viering:

Jan Karnebeek en Albrecht; Familie Hoftijzer-Hartjes; Laurens Rietberg; Henk Melchers; Overleden familie Melchers-Reukers; Bernard en Anna Rietberg-Schutten en zoon Laurens; Willie Wieggers en zus Hennie; Johan en Annie IJzereef-Stapelbroek; Miep Hulshof-Hendricks; Voor onze Ellie en Ingrid; Bennie Goldewijk; Overleden ouders Baks-Kasteel; Overleden ouders Immink-Heister; Johan Goldewijk; Papa en mama Karnebeek-Rietberg; Herman Baks; Papa en mama Mombarg-Baks; Uit dankbaarheid; Overleden ouders te Fruchte-Kok; Gerrit Jan Chevalking; en om Gods zegen over onze geloofsgemeenschap.

Zaterdagavond 4 mei 2024 79^{ste} Dodenherdenking in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk te Marienvelde. De gebedsviering begint om 19.30 uur

Het Nationale thema van dit jaar is: **Vrijheid vertelt opmaat naar 80 jaar vrijheid!** Met dit thema vraagt het Nationaal Comité in het jaar dat de lustrumviering van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.

De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt elk jaar groter, maar bijna iedere Nederlander heeft via verhalen van generatie op generatie te horen of te maken gekregen met de Tweede Wereldoorlog of andere oorlogen sindsdien.

Ook wij hier in ons dorp Mariënvelde, wij kennen ook de verhalen van onze voorouders en zij geven ons inspiratie moed en kracht om ze daadwerkelijk levendig te houden juist 79 jaren na dato! Voor de eerste generatie is het doorgeven van de oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerken en een manier om hun kinderen en kleinkinderen te waarschuwen voor het gevaar van oorlog.

Zo zijn de effecten van oorlog nog steeds merkbaar in het leven van veel mensen, zowel voor de direct betrokkenen als voor hun partners, kinderen en kleinkinderen en andere familieleden. Jongere generaties dragen ook de ervaringen van recentere oorlogen met zich mee. Oorlog heeft grote impact op de samenleving.:

Hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar de volgende generaties?

Steeds vaker gaan stemmen op om geschiedenisonderwijs op de middelbare school weer verplicht te stellen. En dat is geen overbodige luxe. Er werd onlangs een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder 2000 Nederlanders, waaronder 800 jongeren die na 1980 geboren waren. De uitslagen waren schokkend. Meer dan de helft van de jongeren wisten niet dat de Duitse bezetting in Nederland in 1940 begon. Ook wat betreft het bestaan van **de Holocaust, de systematische moord op 6 miljoen Joden**, werd in twijfel getrokken alsof het een verzinsel was of zwaar overdreven zou zijn. Dat is een hoog percentage in vergelijking met andere landen waarin hetzelfde onderzoek werd gehouden.

4 en 5 mei zijn de jaarlijkse momenten om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en vervolging en om de vrijheid te vieren. De verschrikkelijke oorlogen in Oekraïne en Gaza zetten ons aan het denken. **En daardoor waarderen wij des te meer onze vrijheid** Ook nu nog worden elders in de wereld mannen en vrouwen vervolgd omdat zij anders zijn. Omdat zij vechten voor vrijheid en democratie!

Deze herdenking is vooral stilstaan in dankbaarheid bij hen die het hoogste offer brachten in de Tweede Wereldoorlog voor onze VRIJHEID. En dan noemen wij met name onze plaatsgenoot Johannes Hendricus Eijting, die op 12 mei 1940 sneuvelde op de Grebbeberg.

Wij gedenken dit jaar ook weer de Poolse piloot Edward Cieslar die een Nederlandse verzetsheld werd en in Mariënvelde werd doodgeschoten op 30 maart 1945 op 18-jarige leeftijd.

In het bijzonder gedenken wij de 5 Engelse piloten, die op onze begraafplaats ter ruste zijn gelegd, want daar gaat deze avond onze stille tocht naar toe. En wij bidden voor de talrijke Joodse en andere slachtoffers die naar de concentratiekampen werden afgevoerd en nooit meer terugkwamen. Ook worden landelijk bij de Dodenherdenking herdacht alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen door oorlog of vredesoperaties.

Amadea Janssen en Ank Wopereis zullen voorgaan in deze gebedsviering voorafgaand aan **de Stille tocht die om 19.50 uur** begint. Kinderen dragen licht en bloemen mee..De Wethouder zal het woord voeren. De kranslegging bij de graven is altijd een indrukwekkend moment. Het 4-5 mei comité uit Ruurlo, waar wij al 50 jaren mee samenwerken, brengt traditiegetrouw weer een bloemstuk mee, maar nu echt voor de laatste keer. De trompetsolo als laatste groet wordt ook dit jaar weer ten gehore gebracht en wel door Vera Berendsen. **Gedenk 4 mei en vier 5 mei!** 5 Mei is bij uitstek de dag om **onze vrijheid** te vieren bijzonder 79 jaar na dato! Een dag, die ons is gegeven door hen, die wij eer en hulde brengen door **uw bloemengroet** en door uw 2 minuten stilte. Wij nodigen u allen uit om van dichtbij deze samenkomst mee te maken nu het weer mogelijk is, nu dan voor de 79^{ste} maal!



Vrijheid vertelt...nationaal thema 2024!

Vrijheid vertelt ons alles over die 79 jaren,
waarin wij die vrijheid mochten bewaren.
In onze democratie het hoogste goed,
verworven door mensen met heldenmoed.
Zij hebben ons immers echt bevrijd
zeker na een heftige lange strijd!



Wat zou jij doen in het uur van de waarheid
kijk je liever weg voor je eigen veiligheid?
Vrijheid vertelt ons over ieders verantwoordelijkheid
nu in een maatschappij in grote verdeeldheid,
in een wereld die in deze turbulente tijd
al veel haat en bitterheid heeft verspreid.
Luister naar je eigen moreel kompas
dat geeft je richting en houvast.
We kunnen veel van het verleden leren
door onze vrijheid meer te waarderen.
Wanneer wij die samen gaan verliezen
dan hebben wij echt niets meer te kiezen
Vrijheid vertelt ons na 79 jaren
Laten we haar koesteren en bewaren!
Ank Wopereis mei 2024

Dankbaar

Wees dankbaar voor alle goede dingen
Waarmee God je steeds wil omringen.

Wees dankbaar als je gezond mag zijn
Als je geen last hebt van ziekte en pijn.

Wees dankbaar voor het voedsel elke dag
Dat je daar steeds maar van genieten mag.

Wees dankbaar voor je huis en onderdak
Dat voorzien is van al het nodige gemak.

Wees dankbaar voor kleding om te dragen
Zodat je niet over de koude hoeft te klagen.

Wees dankbaar voor het dagelijks leven
Dat door God de Heer jou is gegeven.

- Fedde Nicolai -

Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest ontvangen. Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinksteren: het woord is afgeleid van het Griekse 'pentekostè', dat 50 betekent.

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd 'uitgestort'. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen hadden de ervaring dat ze plotseling 'volgegoten' werden met God. Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met je eigen brein.

De Bijbel vertelt dat deze 'uitstorting' precies 50 dagen na Jezus' opstanding uit de dood was: dan werd er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens sommige berekeningen was die eerste keer Pasen op 5 april van het jaar 33 na Christus. De eerste keer Pinksteren zou dan dus zijn gevallen op 24 mei van dat jaar.

Waarom vieren we Pinksteren precies 50 dagen na Pasen?

De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt in elk geval dat Jezus' eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna opgestaan, tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie. Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, ook wel het Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belangrijk getal in het Jodendom: het staat als priemgetal voor perfectie. Met Pesach (bij christenen Pasen) werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen dus Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige wet kreeg.

Een oogstfeest is zoiets als bij ons 'de Hollandse nieuwe': je ziet de eerste beetjes van de nieuwe oogst en daarmee weet je wat voor jaar het wordt. Zo zien christenen aan de opgestane Jezus hoe de toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste volgelingen bij Pinksteren zien we hoe later de gelovigen kunnen worden. (uit: EO)

Klokken luiden bij overlijden

Als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden, dan is het niet vanzelfsprekend dat de klokken worden geluid. Indien de familie dit graag wenst, dan kan men contact opnemen met de heer J. Berendsen van de beheercommissie tel. 06 – 53 64 77 77. Graag vóór 9.00 uur.

Laat u het ons weten....

Als er een kindje is geboren....

U thuis langdurig ziek bent...

U gaat verhuizen...

Uw zoon/dochter het ouderlijk huis verlaat...

U vragen of opmerkingen heeft...

Neem dan even hiervoor contact met ons op.
Voor contactgegevens zie pagina 1



Misintenties – Jaargedachtenissen

Iedere maandagochtend (tussen 10.00 en 11.00 uur) kunt u misintenties/ jaargedachtenissen opgeven in het parochiecentrum. Dit mag ook op een briefje in een envelop, deze mag u dan in de brievenbus in de deur deponeren. Voor een misintentie vragen wij 5,- voor een jaargedachtenis met intentie 10,-

Kopij voor de Omroeper

Aanleveren van kopij voor de Omroeper kunt u mailen naar:
infobladomroeper@gmail.com

Soms is er te weinig ruimte om alle tekst te plaatsen, helaas zal het dan ingekort moeten worden of het wordt in een daaropvolgende Omroeper geplaatst. Wij vragen hiervoor uw begrip.