

BEINDING

H. CAECILIA – NEEDE

44^e Jaargang, no. 6.

november / december 2006

ALLERZIELEN 2006

*Wanneer ik rond Allerzielen
een bloem kom zetten op je graf,
dan zal ik aan je denken,
en weten dat deze bloem wel verwelkt,
maar telkens weer nieuw leven zaait.*

*Laat ze maar zeggen dat de dood het einde is:
Ik weet dat onze liefde nooit kan vergaan,
want een liefde die ooit eindigt,
is nooit echt begonnen.*

*Ik zal dan in de wintertijd
de kou van het gemis ervaren.
Goddank zal dan het haardvuur
in de stilte van mijn bidden
mij de herinnering openbaren
dat je liefde nog steeds leeft
ook al nam de dood je mee.*

*Dan zal ik in de lente van mijn leven
de ramen openzetten
en verkondigen dat het leven
nog de moeite waard is
omdat God in alles nieuw wordt,
in Zijn natuur en in Zijn mensen.*

*Dan zal in de zomer van mijn leven
de hemel weer diep blauw worden
en zullen de stralen van jouw liefde
mijn hart opnieuw verwarmen,
zoals in de tijd van toen.*

Overzicht vieringen	2
Familieberichten	5
<hr/>	
Lourdesreis 2006	5
Terugblik op vredevocht..	6
14 nov.: Dag van Verliezen verwerken ...	7
25 nov.: Dekenale Vrijwilligersdag	8
Kerstpakkettenactie	8
Weekendwacht	8
<hr/>	
Wat bezielt ons	9
20 nov.: Eucharistie en Avondmaal	10
16 dec.: Volkskerstzang .	11
<hr/>	
Rooster misdienaars	11
Extra collectes	11
Jubileum Dameskoor	12
Voorbereiding Vormsel..	13
Ik? Zieke parochianen bezoeken?	14
Eerste H. Communie	15
Advent 2006	15
Kerstmiddag senioren	16
<hr/>	
De KBO vraagt uw aandacht	16
5 nov.: Jongerendag	18
Gideonsbestand	18

*Met mijn gebed bij dit grafis er de wens dat God
Jouw liefde in mij laat verder bloeien:
ik zal ze bewaren voor altijd.*

Op donderdag 2 november 's avonds om 19.30 uur vieren we in onze kerk Allerzielen. Het is een woord- en communieviering met zang van het Heren-koor met pastor D. Juijn als voorganger. We gedenken dan al onze dierbare overleden parochianen. Met name gedenken wij de dierbaren waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Aan hun families zullen de gedachteniskruisjes worden uitgereikt. Het zijn de kruisjes die sinds hun uitvaart voorin de kerk aan het grote kruis van Jezus een plaats hebben gekregen. Hij is als Gods Zoon ons voorgegaan in de dood en daarna verzezen. Jezus is voor ons een licht in de duisternis en een troost in onze droefheid. Hij is ons voelbaar nabij, zo vriendelijk en veilig als een mantel om ons heengeslagen.



De werkgroep Avondwake nodigt alle parochianen uit om dit uur van gedenken samen met elkaar te vieren.

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 28 EN 29 OKTOBER: 30^e Zondag door het jaar

Za. 28 okt.	19.00 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Zo. 29 okt.		Geen viering in onze kerk.
Di. 31 okt.	19.30 uur	Rozenkransgebed.
Wo. 1 nov.		Allerheiligen
	09.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na afloop koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.
Do. 2 nov.		Allerzielen
	19.30 uur	In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.
	19.30 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor, verzorgd door de Werkgroep Avondwake en pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Zo. 29 okt.	Eibergen	10.00 uur:	Woord- en Communieviering, Werkgroep Rietmolen
	Rietmolen	10.00 uur:	Woord- en Communieviering, Werkgroep
Do. 2 nov.	Eibergen	19.00 uur:	Eucharistieviering, Th. Escher
	Rietmolen	19.30 uur:	Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 4 EN 5 NOVEMBER: 31^e Zondag door het jaar

Za. 4 nov. 19.00 uur Vormselviering met zang van het Jongerenkoor "Diapason". Voorgangers zijn deken H. Hendriksen en pastor S. Nagelmaeker.

Er is een 2e collecte b.g.v. Willibrordzondag.

Zo. 5 nov. Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

Za. 4 nov. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

Zo. 5 nov. Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 11 EN 12 NOVEMBER: 32^e Zondag door het jaar

Za. 11 nov. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Er is een 2e collecte voor de Radboudstichting.

Zo. 12 nov. Geen viering in onze kerk.

Do. 16 nov. Seniorensoos.

In onze buurparochies:

Zo. 12 nov. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering met kinderwoord-dienst, Werkgroep

Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

WEEKEND VAN 18 EN 19 NOVEMBER: 33^e Zondag door het jaar

Za. 18 nov. Geen viering in onze kerk.

Zo. 19 nov. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

11.30 uur: Doopviering met zang van jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor H. Boogers.

(Aanmelden van dopelingen is nog mogelijk via het secretariaat. Er zijn 2 voorbereidingsavonden, te weten 7 en 14 november).

Ma. 20 nov. 20.00 uur Een oecumenische ontmoeting in onze kerk: Pastor A. Lankheet-Zoet en dominee J. Liefstink-Buijs vertellen over de betekenis van het delen van Brood en Wijn in de katholieke traditie (Eucharistie) en in de protestantse traditie (Avondmaal).

In onze buurparochies:

Za. 18 nov. Eibergen 19.00 uur: Vormselviering, H. van Merm en D. Juijn

Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak

WEEKEND VAN 25 EN 26 NOVEMBER: Christus Koning

Za. 25 nov. Geen viering in onze kerk.

Zo. 26 nov. 10.00 uur **Caeciliafeest**
Woord- en Communieviering met zang van alle koren, voorbereid door de werkgroep Vieringen. Na de viering is er koffie drinken in de kerk.

Wo. 29 nov. Redactievergadering voor de Kerstbinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren bij het parochiesecretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.

In onze buurparochies:

Za. 25 nov. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, Th. Escher

WEEKEND VAN 2 EN 3 DECEMBER: 1^e Zondag van de Advent

Za. 2 dec. Geen viering in onze kerk.

Zo. 3 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Er is een 2e collecte ten bate van de actie 'Kerstpakketten voor de minima' in de gemeente Berkelland, een initiatief van de gezamenlijke kerken in onze gemeente.

Wo. 6 dec. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.

Do. 7 dec. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 3 dec. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak én

11.30 uur: Doopviering, J. ter Braak

Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering (gezinsviering), H. Boogers én

11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 9 EN 10 DECEMBER: 2^e Zondag van de Advent

Za. 9 dec. Geen viering in onze kerk.

Zo. 10 dec. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Do. 14 dec. 20.00 uur In het Achterhuis (achter de kerk):
Bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in het bezoeken van zieken namens de parochie. Pastor Nagelmaeker zal hier deze avond meer over vertellen.

In onze buurparochies:

Za. 9 dec. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaker

Zo. 10 dec. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

VIERINGEN IN DE WEKEN DAARNA:

Za. 16 dec. Geen viering in onze kerk.

19.00 uur: **Volkskerstzang (in onze kerk)**

Met medewerking van muziekvereniging Crescendo, alle koren van de H. Caecilia-parochie en enkele solisten.

Zo. 17 dec. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor Th. Escher.

Do. 21 dec. 14.00 uur: Kerstmiddag Seniorensoos.

- Za. 23 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak.
- Zo. 24 dec. **Kerstavond.**
 22.00 uur: Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2e collecte voor Solidaridad.
 24.00 uur: Woord- en Communieviering met zang van het Jongerenkoor 'Diapason'. Voorganger is pastor D. Juijn. Er is een 2e collecte voor Solidaridad.
- Ma. 25 dec. **Eerste Kerstdag.**
 10.00 uur: Woord- en Communieviering (gezinsviering) met zang van het jeugdkoor 'De Kerkuiltjes'. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet. Er is een 2e collecte voor Solidaridad.

FAMILIEBERICHTEN

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. Huiskamp-Mulder, Schoolweg 3a naar Lijsterstraat 5
 Dhr. O.G.J. Bolster, Haaksbergseweg 26 naar K.P. v.d. Veldestraat 29

Vertrokken:

Zuster Annelies Roelandt, Rapenburg 5 naar Boxmeer

NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND

LOURDESREIS 2006

- Houd uw lampen brandend -

In Noach-verband zijn we zondag 27 augustus vanuit Groenlo vertrokken voor een pelgrims reis naar Lourdes. In Geldermalsen hebben de overige bedevaartgangers en reisleidster bij ons aangesloten. Na een korte mis door pastor Boogers gingen we richting Frankrijk.

De eerste uren is het stil in de bus maar na de eerste stop leer je elkaar al een beetje kennen. Via Luxemburg kwamen we bij de eerste overnachting.

De volgende dag richting Nevers waar Bernadette in een glazen schrijn ligt opgebaard. Hier hebben we in het klooster samen de Eucharistie gevierd en bij de zusters de lunch gebruikt.

Na een korte nacht ging het richting Lourdes waar zingend we om 12 uur aankwamen.

We zijn bijna vijf dagen in Lourdes geweest. Hier hebben we samen gebeden, gezongen, gelachen, wijn en cappuccino gedronken. We stonden open voor elkaar problemen en moeilijkheden, ook hebben we meegelopen met de licht en Sacramentsprocessie. Donderdagavond samen met de hele groep kaarsen gekocht en gezegend door pastor Boogers en daarna gezamenlijk aangestoken.

Vrijdags naar de Pyreneeën geweest met prachtig weer, en aan het einde van de dag een Eucharistieviering in de schaapskooi waar onze devotionalia werden gewijd.

Zaterdagmorgen de laatste Nederlandse viering bij de grot, waar we Maria bedankten dat we dit mee mochten meemaken. Hierna de kleine kruisweg gebeden en koffie gedronken op onze bekende café adres. Zondagmorgen vroeg uit bed voor de terugreis. Pastor Boogers heeft een gebedsdienst gehouden in de huiskamer (onze bus).

Met een tussenstop in Rocamadour (Maria bedevaartsoord) en een bezoekje aan Parijs, met een boottocht over de Seine, kwamen we maandagavond om 18.00 uur in Nederland. Bij Zevenbergen kregen we een heerlijke Hollandse maaltijd aangeboden.

Gesterkt met de zegen en een ave Maria van de Pastor zijn we naar onze parochie Neede terug gegaan.

**De bedevaartgangers,
 Anneke, Marietje, Pita, Annie, Jo, Henk en Annie.**

- Laat uw lampen niet uitgaan -

TERUGBLIK OP OECUMENISCHE VREDESTOCHT

Zondagmorgen 24 september namen we om 10 uur deel aan de mooi verzorgde oecumenische vredesviering. We luisterden naar een dienst vol verhalen en voorbeelden.

We vertrokken vanuit de Oude Mattheus-kerk te Eibergen na het nuttigen van een kopje koffie. De eerste stop was aan de Zaterdagweg waar ziekenhuispastor Gerrie Slütter uit Rekken een agrarisch getint vredesverhaal liet horen. Zij had het over de vrijheid van de boer. Een vrijheid die aan alle kanten beperkt wordt. De boer moet immers alle dagen melken. De boer moet zich ook aan talloze regels en wetten houden. Hoezo vrijheid? Toch heeft de boer wel vrijheid om zijn dag zelf wat in te delen. Het komt niet op de minuut aan. Boeren zijn gastvrij en je mag gerust even wat van hun tijd hebben om een babbeltje te maken.

Begeleid door accordeonmuziek gingen we verder. Op naar de Kluntjespot in Haarlo. Hier wachtte dominee Harry Tacken ons op. Ook hier was levende muziek: het doordringende doedelzakgeluid van Raymon de Lange, compleet uitgedost in Schots tenue. Tacken ontving als dank voor zijn verhaal uit handen van pastor Nagelmaeker een boekje over correct preken van christenpastores over Joden.

De reis ging verder naar zorgboerderij 't Memelink in Haarlo. Zorgboerin Erica Schot vertelde over haar passie: het werken met zorgbehoefte medemensen. Ook luisterden we naar een indrukwekkend vredesverhaal door dominee Stephan de Jong.

Verder ging de reis. Dit keer langs de oever van de Berkel. Naar de familie Lerink. In de stal zong het kinderkoor Makiko en klonk er weer een vredesverhaal.

Koeienvlaaien ontwijkend in het weiland kwamen we op het zandpad naar boer Wilderink. Het Rekkens jongvolwassenenkoor zong een Eurovisie-tophit "Eres tu". Twee Somalische oud-asielzoekers vertelden over de ramadan, die net was begonnen. De maand ramadan is een vastentijd, waarin Islamieten over vrede en vergeving nadenken. Men wil de relatie met Allah weer goed hebben. Samen zongen we nog een lied en verder ging het weer. Over de Maat naar de beierende kerkklokken van de R.K. Mattheus.

Na een korte vesperdienst lieten de beide pastores Nagelmaeker en Juijn een wit duifje los. Daarmee kwam een eind aan een mooie, maar wel vermoeiende tocht. Helaas was het Needse herenkoor al vertrokken voor de vesper. Tja, het wandelen duurde iets langer als ingeschat. Al met al een leuke en zinvolle dag.

Pastoraal werker diaconie Simon Nagelmaeker.

14 NOVEMBER: "DAG VAN VERLIEZEN VERWERKEN"

De werkgroep voor rouwenden organiseert ook dit jaar weer een dag van ontmoeting.

Verlies van een dierbaar persoon is een onvermijdelijk gebeuren. Het staat om de hoek in ieders leven. Soms overkomt het volwassenen, soms raakt het ook kinderen op jonge leeftijd. Niemand ontsnapt eraan.

Voor mensen die iemand hebben verloren die hun dierbaar was wordt deze dag georganiseerd. Als de dierbare, die U verloren heeft van buiten Neede was, bent U ook van harte welkom op deze dag.

Er zal gelegenheid zijn om, als u dat zou willen, te praten, te vertellen over Uw verdriet, en te luisteren naar het verhaal van lotgenoten.

Vindt U het moeilijk om alleen te komen, neem dan gerust een familielid, vriend of goede buur mee.

De datum voor deze dag is dinsdag 14 november 2006. U bent welkom in zaal 't Kormelink van de Molenberg in Groenlo van 10.00 tot 16.00 uur.

De dag is geheel verzorgd. Aan het einde van de dag wordt een kleine financiële bijdrage van u gevraagd.

Als gastspreker is voor deze dag uitgenodigd: Pastor Dick Juijn, pastoraal werker in het NOACH parochieverband.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij de volgende personen:

W. Klein Nijenhuis (tel. 0545-292177)

M. Nijland (tel. 0545-296167)

(Coördinator namens de pastores:
pastor Simon Nagelmaeker)



DEKENALE VRIJWILLIGERSDAG 25 NOVEMBER 2006

Bent u als vrijwilliger actief in één van de parochies van het dekenaat Gelderland-Oost??

Dan bent u van harte welkom op deze vrijwilligersdag in Doetinchem!!

Een dag om inspiratie op te doen, middels een gevarieerd programma.

De dag begint met een tiental verschillende workshops. Aansluitend krijgt verhalenverteller Hans Sevenhoven het woord en daarna volgt een lunch, aangeboden door het dekenaat.

Interesse?

U kunt zich opgeven middels een aanmeldstrook in de folder. Deze folders liggen achter in onze kerk.

U kunt ook een mail sturen naar: dekenaatgelderlandoost@planet.nl

Wilt u meer informatie over deze dag en over de inhoud van de workshops, neem dan de folder mee achter in onze kerk of bel naar het secretariaat van het dekenaat: 0314-684565.

De locatie op 25 november is: Kerkelijk Centrum 'de Wingerd', De Bongerd 4 in Doetinchem.

Dekenaat Gelderland-Oost.

KERSTPAKKETTENACTIE DOOR KERKEN IN BERKELLAND

Zoals u in de vorige Binding al kon lezen hebben de kerken in de gemeente Berkelland de handen ineen geslagen.

Dit jaar ontvangen 200 huishoudens met een zeer beperkt inkomen een kerstpakket. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Berkelland en maatschappelijk werk Sensire.

Er zullen diverse inzamelingsacties worden gehouden om deze actie te bekostigen. Scholen worden benaderd en ook via de media zal er aandacht voor dit initiatief worden gevraagd. Ook worden er in de kerken extra collectes gehouden ter ondersteuning van deze actie.

Doe ook een duit in het zakje!

De contactpersoon voor deze actie namens parochieverband NOACH is: pastor Simon Nagelmaeker (tel. 06-53553557).

WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag	Pastor	Telefoon
29 – 30 oktober	H. Boogers	06-20078472
5 – 6 november	D. Juijn	0545-294432
12 – 13 november	S. Nagelmaeker	06-53553557

19 – 20 november	J. ter Braak	06-20846234
26 – 27 november	H. Boogers	06-20078472
3 – 4 december	D. Juijn	0545-294432
10 – 11 december	S. Nagelmaeker	06-53553557
17 – 18 december	J. ter Braak	06-20846234
Zo. 24 december	H. Boogers	06-20078472
Ma. 25 december	A. Lankheet-Zoet	053-5726083

VAN HET KERKBESTUUR

CAECILIAFEEST 2006 – WAT BEZIELT ONS ...

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, op zondag 26 november, vieren we om 10.00 uur niet alleen het feest van Christus Koning maar ook ons parochiefeest. De H. Caecilia is immers de patrones van onze parochie.

Als thema van de viering is gekozen “Wat bezielt ons ...”. Waarom zetten parochianen zich geheel belangeloos in voor onze parochie en besteden zij een groot deel van hun vrije tijd hieraan? Tijdens de viering zullen enige vrijwilligers vertellen wat hun bezielt.



In het parochieverband NOACH en dus ook in onze parochie kennen we vier werkvelden, waarin niet alleen de pastores maar ook vele vrijwilligers actief zijn. Onder het werkveld **Diaconie** (het dienstbaar zijn voor anderen) behoren werkgroepen zoals de Caritas, de ziekenbezoekgroep, de seniorensoos, de missiezela-trices en de werkgroep die de communie naar zieken en bejaarden brengt.

Het werkveld **Catechese** (de godsdienstige vorming) kent onder meer werkgroepen ter voorbereiding van het H. Doopsel, het H. Vormsel en de Eerste H. Communie.

Tot het werkveld **Gemeenschapsopbouw** behoren de vrijwilligers die het meest in stilte hun werk verrichten. Het zijn degenen die de kerk schoonmaken, de bloemversiergroep, de werkgroep Achterhuis, de klussengroep in en om de kerk en op de begraafplaats, de mensen van de kerkradio, de redactie en de bezorgers van het parochieblad “Binding”, de parochiewebsite, de wijkhoofden, de mensen van het parochiesecretariaat en de parochieadministratie.

In het werkveld **Liturgie** zijn werkgroepen actief die te maken hebben met de vieringen. Daartoe behoren op de eerste plaats behoren onze vier koren: het jeugdkoor “De Kerkuiltjes”, het jongerenkoor “Diapason”, het Dameskoor en het Herenkoor. De misdienaars, acolieten en de kostergroep behoren ook bij dit werkveld. En tenslotte de vrijwilligers, die vanwege hun functie het meest op de voorgrond zichtbaar zijn, namelijk de werkgroep lectoren, de werkgroep vieringen, de werkgroep avondwake en uitvaart en de werkgroep gezinsvieringen.

In ieder werkveld hebben wij gezocht naar iemand die iets kan en wil vertellen over zijn of haar werk en de motieven waarom dit vrijwilligerswerk is gekozen. In de viering krijgt u dus te horen wat hen bezielt. Hierdoor hopen wij dat hun enthousiasme overslaat naar andere parochianen. Misschien ook naar u?

Aan het einde van de Caeciliaviering zal het kerkbestuur de vrijwilligers verwelkomen die nieuw zijn in een van de werkgroepen en natuurlijk ook degenen bedanken, die met hun vrijwilligerswerk dit jaar gestopt zijn. Daartoe behoren in ieder geval de Zusters van Julie Postel aan de Rapenburg, die jarenlang als vrijwilliger actief geweest zijn binnen de vier werkvelden in onze parochie. Zij gaan over enige maanden Neede verlaten.

Na afloop van de viering is er koffie drinken achterin de kerk. U kunt dan met de vrijwilligers informeel napraten. Wij hopen dat veel parochianen aan de Caeciliaviering zullen deelnemen.

Leo van der Meer,
voorzitter Liturgisch Beraad.

N.B. Voor alle duidelijkheid nog even dit: De Caeciliaviering is **niet** de officiële afscheidsviering van de Zusters van Julie Postel. Dit gebeurt in de eucharistieviering van zondag 4 februari 2007 met aansluitend een afscheidsreceptie in ‘t Haantje.

20 NOVEMBER: EUCHARISTIE EN AVONDMAAL

Op maandag 20 november organiseren we een avond voor de Caeciliaparochie en de protestantse gemeente in Neede over Eucharistie en Heilig Avondmaal.

Christus heeft ons opgedragen om de maaltijd van brood en wijn te vieren, Hij zei: “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken” (Lucas 22: 19).

Op deze avond willen we wat meer te weten komen van elkaars traditie. Waar liggen de overeenkomsten en waar de verschillen en wat kunnen we daarin van elkaar leren.



U bent van harte welkom op maandag 20 november om 20.00 uur in het Achterhuis (achter de H. Caeciliakerk). Pastor Annet Lankheet-Zoet en ds. Jet Lieftink-Buijs zijn de inleiders.
Ds. Jet Lieftink-Buijs

16 DECEMBER: VOLKSKERSTZANG

Dit voorjaar kreeg het kerkbestuur van muziekvereniging Crescendo de vraag of wij samen een nieuwe activiteit wilden organiseren rond Kerstmis. Na overleg binnen het bestuur en overleg met alle koren in onze parochie kon het licht op groen worden gezet.

Tijdens een vergadering begin juli, toen de mussen door de tropische temperaturen bijna van het dak vielen, is besloten om op zaterdag 16 december om 19.00 uur in de H. Caeciliakerk een "volkskerstzang" te houden.

Voor de muzikanten van Crescendo zal het priesterkoor vergroot worden met een podium. Ons Dames- en Herenkoor, jongerenkoor "Diapason" en jeugdkoor "De Kerkuiltjes" werken mee aan deze kerstvolkszang waarin veel bekende kerstliederen ten gehore worden gebracht. Als bezoeker wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Het wordt een gevarieerd programma met veel samenzang, muziek, optredens van solisten (uit Neede e.o.) en er worden kerstverhalen ten gehore gebracht.



Begin december zal er in de regionale kranten meer informatie verschijnen over deze volkskerstzang.

Op dit moment hoeft u nog maar één ding te doen: noteert het in uw agenda: "zaterdag 16 december, 19.00 uur: Kerstvolkszang!!".

Het Kerkbestuur.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zat. 4 nov.	19.00 uur	Kinderen die worden gevormd
Zat. 11 nov.	19.00 uur	Ch. de Jong en K. Tijink
Zon. 10 dec.	10.00 uur	T. van der Velden en J. Kettering
Zon. 17 dec.	10.00 uur	M. Ramaker en J. ten Elsen
Zat. 23 dec.	19.00 uur	M. ten Elsen en K. Wientjes
Zon. 24 dec.	22.00 uur	Ch. de Jong en K. Tijink
Zat. 30 dec.	19.00 uur	T. van der Velden en J. Kettering

Bij deze willen wij Dave Kersten bedanken voor zijn inzet en bewezen diensten. Wij wensen hem veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

P.S. Let wel op uw beurten!

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

26/27 aug.	€ 222,35	Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)
9/10 sept.	€ 68,70	R.K. geestelijke verzorging van militairen

OPBRENGST COLLECTE PAX CHRISTI

Na de oecumenische vredesdienst: 'De ander dat ben jij', werd er gecollecteerd voor het vredeswerk van Pax Christi.

Deze collecte heeft € 220,60 opgebracht.

Dit bedrag is overgemaakt op giro 306090 t.n.v. vredesweekcollecte.

Alle gevers hartelijk bedankt.

Werkgroep Oecumenische Diensten,

Lidy van der Heijden-de Wildt

"GEEF ELKAAR EEN WOORD VAN VERTROUWEN"

40-jarig jubileum dameskoor

Na maanden van voorbereiding, waar iedereen een taak had, hebben we op 30 september ons 40-jarig jubileum gevierd. Met het enthousiasme van alle leden is het een geslaagd feest geworden.

Bij het begin van de eucharistieviering hebben we gezongen "Het feest kan beginnen". De bloemversiering (ook door eigen leden gedaan) was sfeervol, vooral het stukje voor de overleden leden, jammer dat zo weinig mensen hiervan hebben genoten. De inhoud van de overweging gedaan door Dick Juijn kwam overeen met het wel en wee van ons dameskoor. Het kerkbestuur bedankte ons omdat we vaak en onverwacht gevraagd werden om te zingen bij uitvaarten. Als verrassing kregen we de nieuwe giletjes (omdat het 's winters vaak koud is voor in de kerk) aangeboden. Bij de Gregoriusvereniging was er, voor ons 40-jarig jubileum, een certificaat aangevraagd. De kaars die er ook bij hoort komt naast die van het herenkoor te staan. Onder applaus werd dit aan ons koor overhandigd.

Na de viering was er gelegenheid om het koor te feliciteren. Veel parochianen maakten hier gebruik van.

In het Achterhuis hebben we, samen met pastor Boogers en pastor Juijn, de besturen van het Herenkoor en Jongerenkoor en koster Henk Holtkamp een gezellig samenzijn gehad. Het was een geslaagde avond.

De opbrengst van de deurcollecte voor het Meijersveld was € 125,-. Hartelijk dank.

De feestcommissie

Annemarie Nijman, Rita Kox en Annie Klein Nijenhuis.

Hartelijk dank voor de bijdrage die ik, Gerrit Bruntink als voorzitter Stichting "Vrienden van het Meijersveld", mocht ontvangen van het feestcomité dames koor "Sint Caecilia", afgelopen woensdag 10 oktober 2006. Dit alles bijeengebracht tijdens een feestavond van het dameskoor.

Even iets over de stichting. Wij willen uit eigen fondsen, mede ondersteund door de bijdrage van het koor, bepaalde voorzieningen treffen in het Meijersveld, die door eigen budget en of overheidssubsidies niet kunnen worden betaald. Giften direct aan het centrum geschonken, worden zelfs gekort in bijdragen aan dat-

zelfde centrum. Zo hebben wij in de afgelopen jaren het Meijersveld kunnen voorzien van o.a. een vogel volière, kabelkrant, internetcafé, en één van de aanleunwoningen "de Beuk" voorzien van meubilair.

Zoals gezegd, mede door bovenbedoelde bijdrage kunnen wij het voor de bewoners geriefelijker maken in het Meijersveld. Nu, maar ook in de toekomst.

NOGMAALS HARTELIJK DANK.

Van de webredactie: Op de nieuwspagina van www.parochieneede.nl vindt u een korte foto impressie van deze bijzondere gebeurtenis.

VORMELINGEN VERTELLEN OVER DE VOORBEREIDINGEN

Op zaterdag 4 november is het zover. Dertien kinderen ontvangen het Heilig Vormsel van deken Hendriksen. Luuk, Niels, Carlijn, Michelle, Leonie, Anouk en Robin vertellen ons meer over de eerste drie voorbereidingsavonden.

DE EERSTE BIJEENKOMST IN HET ACHTERHUIS

In de eerste bijeenkomst gingen we ons eerst even aan elkaar voorstellen. Toen gingen alle mappen uitdelen waar alles in stond voor het hele vormsel. Martijn en Areke hebben alle verhalen voor gelezen aan ons. Als we de map voor hebben gelezen, toen begonnen we met een de uitleg van de map. We hebben ook nog een spelletje gedaan. Er was een mevrouw die liet elke bijeenkomst een ander symbool zien.

Luuk Hermelink

DE TWEEDE BIJEENKOMST IN DE KERK

De 2de bijeenkomst was erg leuk. We kregen een leuke rondleiding in de kerk. Alle vrijwilligers vertelden iets over de kerk. We zijn bij het altaar geweest en daar zat een doosje in verstopt. Ze zeggen dat daar iets van Cicilia in ligt. Waarschijnlijk is dit een vingerbotje! We zijn ook in het kleine kamertje geweest. We gingen kijken wat alle mensen die helpen in de kerk moeten doen. Ik was toen de secretaris. We hebben ook nog een leuke quiz gedaan. Deze was eigenlijk best wel moeilijk. Wij hebben ook nog in het doopboek gekeken. Dit was een heel oud boek, hier stonden alle kinderen in die in de kerk zijn gedoopt. Onze juf stond er ook nog in! Ik vond het erg leuk in de kerk.

Niels Gordijn

De tweede keer dat we een bijeenkomst hadden, moesten we in de kerk zijn. Daar hoorden we dat we een rondje kerk gingen doen. We werden in groepjes verdeeld, daarna mochten we beginnen. Als eerste gingen we naar de bestuurskamer, daar kregen we een "baan in de kerk". Ik was de catechese, die moest mensen wat leren over dingen van de kerk. Ook waren een van je ouders mee, zij hadden ook een baan gekregen van de vice-voorzitter van de kerk. (niet echt natuurlijk)

Daarna moesten we wisselen, zo ging je heel de kerk door.

Je ging naar het altaar, het kruis dat bij de grote kaars stond, achterin de kerk om in het doopboek te kijken en nog veel meer.

Zelfs juf Areke stond in het doopboek!

Groetjes Carlijn

DE DERDE BIJEENKOMST IN HET ACHTERHUIS

De 3e bijeenkomst gaat vooral over symbolen. In het begin kregen we een verhaal te horen over de potscherf.

Het verhaal ging over twee vrienden die een deel van een potscherf hadden. Vlak voor hun dood gaven de vrienden de potscherven aan hun zonen. De zonen kenden elkaar nog niet. Een van de zonen ging op trek tocht. Hij was moe en uitgeput. Hij kwam toevallig bij een huisje aan. Hij klopte op de deur. Er kwam iemand naar buiten lopen. Hij vroeg of hij even naar binnen mocht, want hij was moe. De man vertrouwde hem niet. Hij zag een potscherf liggen op een tafeltje. En haalde zijn eigen potscherf te voorschijn. Ze gingen kijken of ze aan elkaar pasten. Ze zagen dat ze aan elkaar pasten. Ze vertrouwden elkaar en werden vrienden. Dat was het verhaal van de potscherf. De potscherf was in dit verhaal het symbool voor vertrouwen..

Symbolen.

We moesten ook allemaal een eigen symbool mee brengen.

Michelle: Ik had een foto van mijn hond mee. Omdat hij is overleden.

Leonie: Ik had een mandje mee. Die heb ik van mijn oma gekregen die nu overleden is.

Anouk: Ik had een gedroogde corsage mee. Want ik was bruidsmeisje geweest. En ik had een gouden armbandje mee van mij communie.

Robin: Ik had een rozenkrans mee. Die heb ik van mijn vader gekregen toen hij in Rome was.

We hebben geleerd dat symbolen dingen zijn die erg veel voor je betekenen. Voor jou is dat heel bijzonder, voor een ander kan dat ding niets betekenen.

Groetjes Michelle, Leonie, Anouk en Robin.

IK? ZIEKE PAROCHIANEN BEZOEKEN?

Omzien naar parochianen is zeker niet alleen een taak van de pastores. Iedere gedoopte is geroepen om in te zien en zorg te dragen voor elkaar. Vandaar dat ook onze parochie een werkgroep Ziekenbezoek kent. De vrijwilligers van deze werkgroep bezoeken namens de parochie (en op verzoek van een zieke zelf of van iemand uit zijn/haar naaste omgeving) zieke parochianen. Deze werkgroep kan best wat versterking gebruiken en pastor Simon Nagelmaecker wil begin volgend jaar graag weer een cursus geven voor nieuwe vrijwilligers.

Daarom is er op donderdag 14 december om 20.00 uur in het Achterhuis (achter de kerk) een informatieavond waarbij pastor Nagelmaeker en diverse leden van de werkgroep aanwezig zullen zijn.

Heeft u hiervoor belangstelling en wilt u eens zich vrijblijvend nader oriënteren, dan bent u van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De werkgroep Ziekenbezoek.

AAN DE OUDERS VAN (VOORNAMELIJK) GROEP 4 LEERLINGEN

Hier een berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Via de scholen hebben we al een aanmeldingsformulier rond laten gaan. Voor degene die het alsnog gemist heeft kunt u zich ook via deze weg aanmelden.

U kunt uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Heilige Communie die zeer waarschijnlijk op 15 april 2007 zal plaatsvinden in de H. Caeciliakerk te Neede.

Wij verzoeken u AnneMieke te Spenke te bellen. Van haar krijgt u dan een aanmeldingsformulier die u vervolgens kunt invullen en inleveren bij het parochiesecretariaat.

Hartelijke groet namens de werkgroep;

Anita Wientjes en AnneMieke te Spenke

Tel. 0545-475459

ADVENT 2006: 'LICHT WIL IN ONS WONEN'

“**L**icht wil in ons wonen”, is het thema dat we in de zeven NOACH parochies gebruiken tijdens de Advent.

De komst van Jezus, Licht van de wereld, is een centraal bijbels thema. In de kerstnacht en de dagen erna klinkt Jesaja 9 door: “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een groot licht, over hen die wonen in een land vol diepe duisternis gaat een stralend licht op.” Dat Licht van de Eeuwige wil tot ons komen en verblijf in ons nemen.

Kaarsen zijn lichtpunten op weg naar Kerstmis. Als teken van dit licht wordt in de Advent elke week een kaars extra aangestoken.

Elke week zal er een liturgisch bloemstuk worden gemaakt naar het thema van dat weekend. In elk bloemstuk wordt een kaars verwerkt, die al voor de dienst wordt aangestoken.

Met dit licht worden elke week de kaars(en) op de Adventskrans aangestoken.

Eerste zondag : Richt je op en hef je hoofd omhoog, als takken naar de hemel.

Tweede zondag : Keer je om, verlaat de kronkelpaden en zoek de weg recht door zee.

Derde zondag : Sta open voor woorden van leven en daden van licht naar anderen.

Vierde zondag : Ga op weg, laat je raken door een ontmoeting.

Zo willen wij op weg gaan naar Kerstmis, op weg naar het Licht.

Licht wil in ons wonen, ons tot leven wekken.

Immanuël, God met ons, kom.

Liturgisch Beraad NOACH.

21 DECEMBER: KERSTMIDDAG SENIOREN

Donderdagmiddag 21 december a.s. is er weer onze jaarlijkse Kerstmiddag, van 14.00 tot 18.00 uur in het Activiteitscentrum bij de Zusters (ingang Bergstraat).

Deze middag, die geheel in het teken staat van Kerstmis, bent u van harte welkom. Dus ook niet-soosleden mogen hieraan deelnemen. Iedereen die op deze middag wil komen, gelieve zich bij één van onderstaande adressen op te geven.

Het vervoer moet u, net als op de andere soosmiddagen, zelf regelen. U moet dan wel even doorgeven dat deze middag rond 18.00 uur afgelopen is!

De kosten van deze middag bedragen voor soosleden € 5,- (echtpaar € 7,50) en voor niet-soosleden € 6,-. Het bedrag mag u betalen op de Kerstmiddag zelf.

Graag tot 21 december.

Bestuur werkgroep Seniorenssoos,

Josefien Emaus **Julianastraat 19** **tel. 291165**

Corry ten Voorde **Ruwenhofstraat 3** **tel. 293810**

Willy Klein Nijenhuis **Kempersdijk 14** **tel. 292177**

UIT DE BRIEVENBUS

KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN (UNIE K.B.O.)

Dinsdag 26 september was er een informatieavond over de doelstellingen en de noodzakelijkheid van de KBO. Hiervoor waren 450 personen van 55 jaar en ouder uitgenodigd. De opkomst van slechts 20 personen was dus een mager resultaat.

Daarom wil ik hierbij voor diegenen die op deze avond verhinderd waren nog een in het kort uitleggen waarom deze avond georganiseerd was.

De senioren zijn een groot deel van de samenleving en dat deel wordt naar verhouding in de toekomst alleen maar groter. Daarom is het verstandig om lid te worden van de KBO, want:

- De KBO kan met meer leden veel invloed hebben op de lokale overheid. Denk hierbij aan het onlangs getekende convenant tussen gemeente Berkeland en de “Stichting Seniorenraad Berkelland”.
- De KBO is landelijk de grootste ouderenbond met haar 270.000 leden. Daar kan Neede toch niet bij achterblijven!
- De KBO-leden ontvangen maandelijks de Nestor, het magazine van de Unie K.B.O. Dit blad staat boordevol informatie over diverse regelingen en wet-

ten, die van toepassing en/of belangrijk zijn voor senioren, artikelen over gezond blijven en nog veel meer.

- De KBO heeft een overeenkomst geregeld met Zilveren Kruis Achmea voor een collectieve ziektekostenverzekering, met een niet onaanzienlijke korting voor leden. Vanaf medio november is het weer mogelijk om over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Unie K.B.O. leden hebben exclusieve voordelen met het “Beter Af 50 Plus Pakket”.
- De KBO-leden kunnen aanspraak maken op belastinginvulhulpen.
- De KBO-leden kunnen een beroep doen op de vrijwillige ouderenadviseurs.
- De KBO-leden kunnen een goedkope medische keuring voor rijbewijsverlenging krijgen.
- De KBO werkt in Neede al heel nauw samen met de plaatselijke bonden PCOB, ANBO en de KBO afdeling Rietmolen. Ook deze bonden hebben belang bij een sterke KBO in Neede. Eveneens is er een goede samenwerking met de overige seniorenbonden in Berkelland.

Daarom bij deze nogmaals een oproep om lid te worden, speciaal voor diegene die interesse hebben om te helpen een goed bestuur te vormen.

Samen kunnen we heel veel!

U kunt de onderstaande bon invullen en inleveren bij:

Willy Klein Nijenhuis-Blanken, Kempersdijk 14, 7161 XH Neede (tel. 0545-292177).

✂-----



- Ja ik (wij) willen lid worden
- Ja ik wil graag meer informatie
- Ja ik wil actief deelnemen

Naam en voorletters: _____

Straat: _____ Huisnummer _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoon: _____ Leeftijd: _____

Afspraak _____

Je ligt met gesloten ogen in de warme zon... kon je hier maar eeuwig liggen, in deze warmte, in dit licht. Kom naar de Katholieke Jongerendag en ontdek de Bron van een groter licht! Een licht dat je niet alleen verwarmt in de warme dagen van de zomer. Neem deel aan één van de vele workshops en ontdek hoe jij ook zelf een licht kunt zijn voor de wereld om je heen.

Het programma van de Katholieke Jongerendag is vol van muziek en verdieping en biedt ook gelegenheid voor ontmoeting. Momenteel zijn de voorbereidingen voor deze dag nog in volle gang. Kijk op www.katholiekejongerendag.nl om meer te lezen over de inhoud van het programma, de bands die er zullen spelen en het aanbod van workshops. Surf ook snel naar de site om kans te maken op een reis naar de Wereldjongerendagen in Sydney 2008! Een verloting waarvan de ontknoping plaatsvindt op het hoofdpodium tijdens de Katholieke Jongerendag.

Op 5 november ben je vanaf 9.30 uur van harte welkom in de Heidehal te Nieuwegein. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een grootse eucharistieviering. De dag is bedoeld voor iedereen van 15 tot 30 jaar en de toegangsprijs is slechts 5 euro.

OPROEP VOOR EEN GIDEONSBESTAND

Soms gebeurt er iets dat heilige verontwaardiging oproept, dat te krom is voor woorden of waarbij je het gevoel bekruipt: dit kan toch niet!! Maar ja, wat kan ik er aan doen?

Is dat het geval, dan kun je dat het Gideonsbestand laten weten en kan er iets gebeuren.

Gideon stond voor een grote overmacht. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, hij wist zich door God geroepen en trad creatief, met onconventionele middelen de onverslaanbaar geachte tegenstander tegemoet. En zie, het onwaarschijnlijke gebeurde.

In een Gideonsbestand worden e-mailadressen verzameld van mensen die zich bij tijd en wijle onbehagelijk voelen in onze samenleving (zo gericht op individu, consumptie en carrière), maar zich ook vaak machteloos voelen en die het als een opsteker ervaren te merken dat er soms mensen in beweging komen, en die soms ook zelf met geestverwanten in beweging willen komen.

Via e-mailcommunicatie kan hulp voor iemand gevraagd worden (of een vraag om hulp te helpen organiseren), kan een oproep verspreid worden tot solidariteit of tot strijdbare actie. Ook kunnen af en toe initiatieven genomen worden om bij elkaar de moed (de spirit) er in te houden.

Het Gideonsbestand opent de mogelijkheid om ideeën te vormen en te zien of er mensen in geïnteresseerd zijn. Daarom de uitnodiging toe te treden tot dit emailbestand.

Het verplicht tot niets, u bepaalt altijd zelf of u wel of niet aan iets meedoet, maar het maakt wel veel mogelijk.

Interesse? Een mailtje met de mededeling gaarne opname in Gideonsbestand naar gb.dekenaat@planet.nl

Met vriendelijke groet,

Gerard Beltman, dienstverlener diaconie

Dekenaat Gelderland-Oost

VAN DE REDACTIE

Editie

Redactievergadering

Verspreidingsperiode

Kerstbinding

29 november

11-15 december (week 50)

INTENTIES VOOR KERSTMIS

Wilt u bij het opgeven van intenties voor Kerstmis s.v.p. duidelijk aangegeven in welke viering de intentie gelezen moet worden. Voor het opgeven van intenties voor Kerstmis kunt u ook de onderstaande bon gebruiken (inleveren uiterlijk vrijdag 22 december). Bij voorbaat dank!

Het secretariaat.

OPGAVE MISINTENTIE(S) VOOR KERSTMIS 2006

Naam : _____ Telefoon : _____

Adres : _____

Misintentie(s) voor : _____

voor de volgende viering(en): _____ (aankruisen wat van toepassing is)

- Zondag 24 december 22.00 uur (1^e viering op Kerstavond)
Eucharistieviering, Dames- en Herenkoor, pastor J. ter Braak
- Zondag 24 december 24.00 uur (2^e viering op Kerstavond)
Woord- en Communieviering, Jongerenkoor "Diapason", pastor D. Juijn
- Maandag 25 december 10.00 uur (1^e Kerstdag)
*Woord- en Communieviering, Tienerkoor "De Kerkuiltjes",
pastor A. Lankheet-Zoet*

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,- per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk vrijdag 22 december).

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

Openingstijden:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo j.terbraak@calixtusmaria.nl	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen simonnagelmaeker@hetnet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annet.lankheet@wanadoo.nl	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____
