BINADARE

H. CAECILIA - NEEDE

45e Jaargang, no. 1.

februari / maart 2007

OVER DE LEZINGEN OP 10/11 FEBRUARI

Jeremia 17, 5-8Lucas 6, 17+20-26

We horen vandaag de Zaligsprekingen. Maar we horen ook: Wee u...! Het is van beiden. Deze 8 spreuken van Jezus zijn troostend en opbeurend. Jezus nodigt ons uit om goede, milde en vrijgevige mensen te zijn. Niet zo hard en veroordelend te zijn. En dat zegt hij niet voor niets. Vaak genoeg zijn we wél hard in ons oordeel over anderen. Vaak genoeg vergeten we de armen en kwetsbaren om ons heen. Maar we zorgen wél heel goed voor ons zelf.

Het is bijzonder dat Jezus de 'loosers' naar voren haalt. Zij zullen God zien. Juist als je in de ogen van de wereld zoveel verliest. Dan win je bij God. Bij God is deze wereld omgekeerd. Dat is lastig om te aanvaarden. Lastig om in te zien. Hoe minder je hebt, des te meer zie je dat Jezus gelijk heeft.

Het geheim van Jezus' leer heeft veel te maken met los laten. Los komen van je neiging tot bezitten, macht hebben. Los komen van je zelf ook. Door meditatie kun je een heel eind komen en je in die levenshouding oefenen. Dan word je mild en barmhartig en ga je de wereld om je heen bezien met een ruimere blik. Je ontdekt dat er meer is. Dat voelt zo goed, zalig!

Gezegend is hij/zij die vertrouwt op de Heer, zich veilig weet bij Hem.

Pastor Simon Nagelmaeker.

Wat kunnen we leren
Van Carnaval? 2
Overzicht vieringen 3
Familieberichten 6
Kerstpakkettenactie
groot succes
NOACH vastentocht:
fietsen of wandelen 7
Vastenactie 2007: Ghana
"Op eigen benen" 8
Zorgboer zijn
Op 't Memelink 9
Lourdesbedevaart 2007 . 10
Weekendwacht 10
Terugblik op 2006 11
Nieuwe Wegwijzer 12
Speciale uitgave b.g.v.
Afscheid Zusters 13
Monument voor
ongedoopt gestorven
kinderen13
Rooster misdienaars 14
Extra collectes 14
Collecte oecum. dienst 15
Beleef die 40-dagentijd 15
Een Paaskaars thuis 16
Len raaskaars muis 10
Wat bezielt ons? 16
Klimaatverandering 18

WAT KUNNEN WE LEREN VAN CARNAVAL?

E en vader en een moeder zaten 's avonds samen aan een glaasje wijn en moeder zei: "Ik geloof dat we onze Martin teveel verboden hebben en dat hij altijd te weinig mag." "Hoezo?", vraagt vader, "Waarom denk je dat?" "Nou", zei moeder, "toen hij ons gisteren kwijt was geraakt bij V&D vroeg een verkoopster: Hoe heet je dan? En hij antwoordde: "Martin Laatdatnou."

Met Carnaval willen we eens iets geks doen! Iemand vroeg me vorig jaar, waarom is er in sommige kerken een carnalvalsdienst? Wat heeft de boodschap van Jezus nu met Carnaval te maken? Wel: Carnaval-op-zijn-best zoekt verbroedering.

Dat blijkt al uit de verkleedpartijen. Als je je verkleed dan verdwijnt het verschil tussen mensen met dure schoenen en kostbare etiketjes aan de kleren en mensen die het met iets goedkopers moeten doen. Daarom droegen kinderen vroeger op kostschool een uniform. In het buitenland is dat dikwijls nog zo. Als iedereen een uniformpje aan heeft dan verdwijnen de verschillen.

En zo is het ook met Carnaval, als iedereen zich verkleedt dan verdwijnen de verschillen; dan zeggen we dat we er allemaal bij horen. Het verschil tussen groot en klein en tussen arm en rijk verdwijnt.

Ik zei: Carnaval op zijn best, want ik herinner mij dat er in 1 stad eens twee Carnavallen waren. Een sjiek en duur Carnaval voor de middelbare scholen in de schouwburg en een volkser feest in een tent.

Zo hoort het niet. In wezen is Carnaval een feest, honderden jaren geleden al, waar de lagere pastores zicht verkleedden in bisschoppen en de eenvoudige mensen in prinsen. Dan werd de maatschappij op zijn kop gezet, want: voor God zijn we allemaal evenveel waard en zijn we allemaal kostbaar.

Vroeger dachten ze dat God er vooral was voor de brave gelovigen die zich aan alle wetten uit de Bijbel hielden. Die alleen waren dan ook uitgenodigd op het grote feest. Maar Jezus is het daar al niet mee eens. Denk maar aan het bijbelverhaal van de koning die een groots feest wilde houden. De genodigden komen niet. Ze hebben allemaal smoesjes, ze hebben het te druk met zichzelf. Dan haal maar alle mensen van de hoeken en de straten, redeneert de koning. Hij had ook zin om iets geks te doen!

Het zou fijn zijn als we dat van Carnaval konden leren: dat de kleren de man en de vrouw niet maken. Dat ieder mens erbij hoort, en dat niemand aan de kant hoeft te blijven staan. En ook dat het niet gek is om eens gek te doen en om anders te zijn dan anderen.

Een man bezoekt een monnik."Eerwaarde Vader, ik geloof dat ik niet goed wijs ben. "Mijn zoon, als je weet dat je niet wijs bent, dan ben je al heel ver, dan ben je zeker niet gek. "Jawel, maar iedereen zegt dat ik gek ben!" De monnik dacht diep na en zei toen: "Als jij vindt dat je niet gek bent en luistert naar wat iedereen zegt, dàn ben je gek!" Ik hoop dat we de komende dagen heerlijk gek mogen doen. Zie het maar als een teken van God, dat je mag delen met iedereen!

Pastor Dick Juijn.

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 10 EN 11 FEBRUARI: 6e Zondag door het jaar

Za. 10 febr. Geen viering in onze kerk.

Zo. 11 febr. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-

ganger is pastor J. ter Braak. Er is een 2^e collecte voor Memisa.

11.30 uur Doopviering. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Do. 15 febr. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-

mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Za. 10 febr. Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers en Werkgroep Zo. 11 febr. Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

WEEKEND VAN 17 EN 18 FEBRUARI: 7° Zondag door het jaar

Za. 17 febr. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-

koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Zo. 18 febr. Geen viering in onze kerk.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

Gebedsdienst met zang van een R.K. koor. Voorganger is

dhr. F. Rinkema.

Wo. 21 febr. 19.30 uur Aswoensdag (Vasten en onthouding).

Woordviering met uitdeling van het askruisje. Het He-

renkoor zingt en voorganger is pastor D. Juijn.

Net als vorig jaar worden ook onze protestantse medechristenen van de PKN uitgenodigd voor deze viering.

In onze buurparochies:

Zo. 18 febr. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher en D. Juijn

 $Rietmolen \ \ 10.00 \ uur: \ \ Eucharistieviering, H. \ Boogers$

11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

Wo. 21 febr. Eibergen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, Werkgroep

Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

WEEKEND VAN 24 EN 25 FEBR.: 1e Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 24 febr. Geen viering in onze kerk.

Zo. 25 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Wo. 28 febr. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische vesperdienst. Een dominee gaat voor.

Do. 1 mrt. In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis

uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Za. 24 febr. Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

Zo. 25 febr. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers Do. 1 mrt. Rietmolen 09.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 3 EN 4 MAART: 2e Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 3 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorgangers zijn pastor Th. Escher en pastor D. Juijn.

Geen viering in onze kerk.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:

Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger

is ds. J. Lieftink.

Wo. 7 mrt. 09.00 uur Eucharistieviering met pastor H. Boogers. Na afloop

koffie drinken met de pastor in het Achterhuis.

Wo. 7 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische vesperdienst. Voorganger is pastor S.

Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Zo. 4 mrt.

Zo. 4 mrt. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

11.30 uur: Doopviering, J. ter Braak

Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak

Di. 6 mrt. Eibergen 09.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 10 EN 11 MAART: 3° Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 10 mrt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 11 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-

ganger is pastor H. Boogers met medewerking van de

werkgroep Vieringen.

Wo. 14 mrt. Redactievergadering voor de Paasbinding.

Kopij graag vóór deze datum inleveren.

Wo. 14 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische vesperdienst. Voorganger is ds. J. Prenger. Voorafgaand kunt u in de pastorie bij de Grote Kerk deelnemen aan een sobere maaltijd. Lees hier meer over

in het artikel 'Beleef die 40-dagentijd' in deze Binding.

Do. 15 mrt. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-

mentencomplex "De Witte".

 $In \ onze \ buurpar och ies:$

Za. 10 mrt. Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, H. Boogers en S. Nagelmaeker Zo. 11 mrt. Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering met pres. 1e Com., J. ter Braak

WEEKEND VAN 17 EN 18 MAART: 4° Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 17 mrt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 18 mrt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenkoor

"Diapason". Voorganger is pastor H. Boogers. $\,$

19.00 uur <u>In zorgcentrum 't Meijersveld:</u>

Gebedsdienst met zang van Looft den Heer. Voorganger

is ds. J. Lieftink.

Wo. 21 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische vesperdienst. Voorganger is pastor H.

Boogers.

In onze buurparochies:

Za. 17 mrt. Eibergen 19.30 uur: Eucharistieviering, Th. Escher Zo. 18 mrt. Eibergen 10.00 uur: Kinderwoorddienst, Werkgroep

Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering. D. Juijn

WEEKEND VAN 24 EN 25 MAART: 5° Zondag van de Veertigdagentijd

Za. 24 mrt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 25 mrt. 10.00 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische Dialectdienst in de Grote Kerk. Voorgan-

ger is dominee Bouwman uit Haaksbergen.

Di. 27 mrt. 19.30 uur Boeteviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is

pastor D. Juijn.

Wo. 28 mrt. 19.30 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische vesperdienst. Een dominee gaat voor.

In onze buurparochies:

Zo. 25 mrt. Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn

Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering met pres. 1e Commu-

nicantjes, A. Lankheet-Zoet

Di. 27 mrt. Rietmolen 19.30 uur: Boeteviering, J. ter Braak Wo. 28 mrt. Eibergen 19.30 uur: Boeteviering, Th. Escher



VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Zo. 1 april Palmzondag

10.00 uur Eucharistieviering met zang van het jeugdkoor "De

Kerkuiltjes". Voorganger is pastor J. ter Braak.

19.00 uur <u>In zorgcentrum 't Meijersveld:</u>

Gebedsdienst met zang van een R.K. koor. Voorganger is

pastor J. ter Braak.

Wo. 4 april Vanwege de vele vieringen in de Goede Week komt de

gebruikelijke doordeweekse viering op de eerste woens-

5 - februari / maart 2007

dag van de maand te vervallen.

Wo. 4 april 19.30 uur <u>In de Grote Kerk:</u>

Oecumenische vesperdienst. Voorganger is pastor D. Juijn. Voorafgaand kunt u in de pastorie bij de Grote

Kerk deelnemen aan een sobere maaltijd..

Do. 5 april Witte Donderdag

In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis

uitgereikt aan zieken en bejaarden.

17.30 uur <u>In de Calixtuskerk te Groenlo:</u>

Plechtige Eucharistieviering waarin <u>alle</u> pastores van het parochieverband NOACH voorgaan. Vanuit deze viering wordt de Heilige Communie meegenomen naar de parochies Lievelde, Neede en Rietmolen, waar vanavond geen eucharistie gevierd kan worden.

19.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-

koor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Vr. 6 april Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg. Voorganger is pastor D. Juijn.

15.00 uur <u>In zorgcentrum 't Meijersveld:</u>

Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger

is ds. J. Prenger.

19.30 uur Gebedsdienst met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor D. Juijn. Tijdens de kruishulde krijgt u de gelegenheid om een bloem neer te leggen bij het kruis vlak

voor het altaar (a.u.b. zonder cellofaanverpakking).

Za. 7 april Paaszaterdag.

21.00 uur Paaswake en Woord- en Communieviering met zang van het Jongerenkoor 'Diapason'. Voorganger is pastor D.

Juijn. Er is een 2e collecte voor de Parochiële Caritas Instelling. Na de viering kunt bij de "Pesachbar" koffie en

thee drinken en elkaar Zalig Pasen wensen.

Zo. 8 april Hoogfeest van Pasen.

10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-

koor. Voorganger is pastor H. Boogers. Er is een 2e col-

lecte voor de Parochiële Caritas Instelling.

Ma. 9 april **Tweede Paasdag.**

10.00 uur <u>In de H. Caeciliakerk te Rietmolen</u>:

 $\label{eq:conditional} Eucharistieviering.\ Voorganger\ is\ pastor\ J.\ ter\ Braak.$

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

08-01 Dhr. BG.A. Olthof, Haaksbergseweg 138, 75 jaar

11-01 Mevr. M. Mooten-Mosterd, Bej. Centrum Kamer 32, 88 jaar

Vertrokken:

Dhr. A.J. ten Brinke, Stationsweg 24 naar Rietmolen

6 – februari / maart 2007

Fam. B.J. Emaus, Blikweg 3 naar Höfteweg 8

NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND



KERSTPAKKETTENACTIE GROOT SUCCES

In één woord: <u>Geweldig!</u> Uw respons op ons verzoek heeft onze Kerstactie ruim doen slagen. Daarvoor willen we u heel hartelijk bedanken. Er waren vele spontane giften, grote en kleine en er waren acties door basisscholen.

We zijn ontzettend blij dat ons gezamenlijk oecumenisch initiatief echt gelukt is. Het is christelijk diaconie op zijn best. We weten nu al zeker dat ook in 2007 er een kerstactie zal zijn.

Gezamenlijke diaconieën en caritassen Berkelland.

Het actiecomité,

Simon Nagelmaeker, Pastoraal werker diaconie NOACH Piet Posseth, Diaconie Geref. Kerk Geesteren, Gelselaar, Borculo Ria Post, Coördinator diaconie R.K. Kerk Eibergen Ria Rohaan, Diaconie PKN Neede

NOACH-VASTENTOCHT 2007: FIETSEN OF WANDELEN

 \mathbf{D} it jaar wordt de eerste NOACH-brede Vastentocht gehouden, en wel op zondag 25 maart. De fietstocht gaat in een grote boog om Eibergen. U kunt op vijf verschillende plaatsen beginnen. Op elke plek is een activiteit in het kader van onze Vastenactie voor Ghana. De tocht is zo'n 30 km lang. Een leuke fietstocht voor het gehele gezin en mooi in etappes te doen. De kosten zijn \in 2,50 per volwassene en \in 1,50 per kind tot 12 jaar (incl. 1 consumptie).

Opstap- en rustplaatsen:

- 1. Het Achterhuis, achter de H. Caeciliakerk in Neede (Neede-Rietmolen)
- 2. Fam. Ten Brinke aan de Molenweg 9 (Beltrum)
- 3. Fam. Mokkink, Drostlerweg 4 in Holterhoek (Groenlo-Lievelde)
- 4. Fam. Rhebergen, Koordesweg 4 in Rekken (Rekken)
- $5. \ \ Jeugdhonk \ "De paalsteek" \ aan \ de Mallumse \ Molenweg \ (Eibergen)$

Onderweg wordt goed voor de inwendige mens gezorgd. Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consumpties zijn na aftrek van de kosten van de voorbereiding bestemd voor de Vastenactie-projecten in Ghana.

Zondag 25 maart Starttijd: van 11.00 uur tot 13.00 uur.

U kunt ook wandelen tussen Eibergen en Rekken of tussen Rekken en Eibergen!! De afstand is zo'n 6 km. Leuk is, dat u met de tractor terug kunt.

Organisatie: Gezamenlijke werkgroepen M.O.V. NOACH.

VASTENACTIE 2007: "OP EIGEN BENEN" IN GHANA

"De wereld groeit als we delen"

O veral in NOACH hebben we voor het project GHANA gekozen. Het helpt ons om op dezelfde lijn te zitten. De kinderen horen en zien op school over hun Ghanese leeftijdgenoten Kofi, Akos en Jessey. De kleintjes horen en zien over het nieuwsgierige aapje Moshi. Die kinderen wonen in Ghana.

Delen is iets wat we onze kinderen al jong leren. Dat is belangrijk in de opvoeding. Maar wat we onze kinderen ook leren is: "Je moet eigen broek leren ophouden." Dat betekent, dat ze bijvoorbeeld moeten leren om met hun wekelijkse zakgeld om te gaan. Daar moet je mee uitkomen. Maar hoe kun je dan die mooie maar wel dure spelcomputer krijgen? Tja... Dan kun je het geld daarvoor van papa of mama lenen! Maar... je moet het wel terugbetalen, mét een beetje rente. Hoe dan? Je doet kleine karweitjes in en om huis.

Als de kinderen ouder worden, kunnen ze bij de bank lenen. Die vraagt ook rente plus terugbetaling in termijnen. Zo werkt het in de maatschappij. Zo werkt het ook in de wereld van micro-krediet. U weet wel: Prinses Maxima is daar een voorvechtster van. Micro-krediet blijkt een succes-idee. Hoe zit dit bij Vastenactie?

In Ghana werkt Vastenactie op twee sporen: Men helpt met putten aanleggen, scholen van de grond krijgen voor educatie van de kinderen, enz, enz. Dat is het ene (voor ons bekende) spoor.

Het andere spoor is dat van de micro-financiering. Een deel van het vastenactiegeld wordt op deze micro-krediet-manier besteed.

Vrouwen (mannen geven het uit aan andere zaken!) kunnen kleine geldbedragen lenen (\in 10,- of zo) om bijv. hun aubergine-kwekerij te kunnen bevloeien. Ze betalen keurig terug is de ervaring. De rente die gevraagd wordt, wordt bewust heel laag gehouden. Deze financiële hulp tast hun gevoel van zelfwaarde niet aan. Nee, het versterkt juist het zelfwaarde-gevoel dat zo belangrijk is om trots het eigen leven op te kunnen bouwen.

Vastenactie wil samen met u mensen in Ghana helpen om uit het dodelijke dal van armoede en onwetendheid te komen. Het kost veel geld om in zo'n groot land goede voorzieningen in te richten en de mensen te scholen en activeren. U kunt daarbij helpen. Door ons actiedoel financieel te ondersteunen. U begrijpt dat daarvoor een flink kapitaal nodig is. Samen kunnen we echter veel. Daarom verzoeken we u om een royale bijdrage.

U ontvangt bij de Paasbinding een vastenzakje, maar er liggen ook al vastenzakjes in de kerk om mee te nemen.

Helpt u mee om onze vastenactie 2007 tot een succes te maken?

Namens de gezamenlijke M.O.V. groepen van Noach Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie Noach.

ZORGBOER ZIJN OP 'T MEMELINK

V orig najaar mocht ik anderhalve dag lang het genoegen smaken om zorgboer te zijn op de kapitale zorgboerderij 't Memelink te Haarlo. U vraagt zich natuurlijk af: Heeft ie het niet druk genoeg? Doet ie dit er ook nog bij! Maar ja, de zorgboer en zijn vrouw willen een weekje op vakantie. Het bedrijf moet echter wel doorgaan. Het liefst alles zo gewoon mogelijk. Samen met anderen hebben we dus die week ingevuld. Het echtpaar zorgboer moest er zeker van zijn dat ze zonder zorgen weg konden zijn.

Het was een hele belevenis. 's Morgens in alle vroegte de vaste bewoners wekken en van medicijnen voorzien. Daarna met een bewoner de dieren verzorgen. De kippen voeren en de schapen en de pony's de wei in brengen. Dat is andere koek voor een pastoraal werker. Nooit eerder gedaan. Maar, het is reuze leuk. Ik geniet van zoveel dierenliefde. Langzamerhand komen de daggasten binnen. Het zijn mensen van verschillende leeftijdsgroepen. Ook hun achtergrond is heel divers. Het wordt geleidelijk gezellig druk. Ieder drinkt eerst een kopie koffie. Alles gaat lekker ongedwongen. Ook ik word aan het werk gezet en zo voel ik me snel goed opgenomen in de club. Ook ik, als de inval-zorgboer, moet wat doen voor de kost. "Zet jij maar koffie!" zegt de activiteitenleidster voor het binnengebeuren. Al gauw heb ik dan met die en dan met die een praatje. Ik schuif gezellig aan de grote tafel naast een jonge vrouw die borden aan het beschilderen is. Ze decoreert heel mooi en heel netjes. Dan moet alles in de oven. Ze verzekert me dat het in de vaatwasser kan daarna. Ze verkopen het serviesgoed soms op de markt in de buurt. Mooi hoor. Zo heeft ieder, zowel binnen als buiten een taak of een klus te doen. Samen nemen we pauze en samen eten we om twaalf uur brood, met knakworstjes. Heerlijk! De dag vliegt voorbij. Voor je het weet staan er al weer busies klaar om de daggasten thuis te brengen. Het is vrijdag en dat is te merken. Op vrijdag krijgt ieder 'loon naar werken' bij het scheiden van de markt. Het weekend staat voor de deur. Vrijdag is kortom een bijzondere dag. Eén vaste gast gaat uit logeren. Ze geeft me haar telefoonnummer en drukt me op het hart te bellen als er iets is. Ze wil er zeker van zijn dat ik haar niet per ongeluk vergeet. 's Avonds word ik boven aan tafel uitgenodigd. Daar eten we warm. Net een groot gezin is het. Het doet me denken aan mijn eigen jeugd. Eerlijk delen en verhalen en grappen die de tafel over vliegen. Ieder is stil als ik voor en na het eten even in stilte bid. Daarna wacht de afwas en trek ik me terug beneden. Maar om acht uur moet ik er weer bij komen als ze koffie drinken. Ik voel me echt welkom in deze vaste verblijf-groep. De volgende morgen breng ik één van de bewoners naar de trein in Ruurlo, samen met een stagiaire die zijn medicijnen in de gaten moet houden. In het duister komt ze op haar brommertje net op tijd. Alles is gelukt. Het was een bijzondere ervaring om zo'n 27 uren op deze zorgplek mee te lopen. De lamme helpt daar de blinde onder het vriendelijk doch duidelijk oog van de leiding. Lijkt het u ook wel iets om vrijwillig iets op zo'n zorgboerderij te doen? Ik kan het u echt aanbevelen. Je wordt er mens van.

Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie NOACH.

LOURDESBEDEVAART NOACH 2007

m N a een geslaagde parochiebedevaart in 2006 kijk ik al weer vooruit. In 2007 wil ik dit opnieuw vanuit ons Noach parochieverband organiseren. Deze keer gaan we per vliegtuig van 7 t/m 12 september 2007 naar Lourdes.

Het is bijna 150 jaar geleden dat Bernadette Soubirous verschijningen ontving van de onbevlekte maagd Maria. Deze plek is sindsdien een bron van geloof, hoop en liefde geworden. Van innerlijke vrede en genezing die menigeen heeft ontroert en nog steeds een plek is van weldaad en waaruit mensen kracht putten om te leven.

Elke jaar is er een thema in Lourdes dat alle pelgrims uit de wereld mag inspireren. Voor 2007 is het: Laat u met God verzoenen!

Er zal een informatiebijeenkomst worden gehouden, waarvoor u wordt uitgenodigd nadat u zich heeft opgegeven bij mij. Uw opgave voor deze parochiebedevaart kunt u schriftelijk doen met vermelding van uw naam, adres, woonplaats, postcode en telefoonnummer. Dit opsturen naar mijn adres: pastor H. Boogers, Kloostersteeg 7, 7141 BB Groenlo.

Deze bedevaart is in verbondenheid met vele andere pelgrims uit Nederland en wordt ondergebracht bij de Vereniging Nationale Bedevaarten 's Hertogenbosch. Een brochure krijgt u aangereikt na uw opgave bij mij.

Hartelijke groet,

Pastor Hans Boogers.

WEEKENDWACHT

V oor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag	Pastor	Telefoon
11 – 12 februari	S. Nagelmaeker	06-53553557
18 – 19 februari	J. ter Braak	06-20846234
25 – 26 februari	H. Boogers	06-20078472
4 – 5 maart	D. Juijn	0545-294432
11 – 12 maart	S. Nagelmaeker	06-53553557
18 – 19 maart	J. ter Braak	06-20846234
25 – 26 maart	H. Boogers	06-20078472
1 – 2 april	A. Lankheet-Zoet	053-5726083

Liefde inspireert me, daagt me uit Geloof houdt me in leven, geeft me kracht Hoop houdt me vast, zet me in beweging Soms tegen beter weten in

VAN HET KERKBESTUUR

TERUGBLIK OP 2006

A ls u dit leest is het jaar 2007 al meer dan een maand oud. Vers in het geheugen ligt natuurlijk het afscheid van de Zusters van Julie Postel op 4 februari j.l. Wellicht heeft u ook de expositie van de Historische Kring Neede in De Oalde Smederije bezocht. Een fraaie terugblik op de periode dat de Zusters van Julie Postel in Neede actief waren in het onderwijs, de wijkverpleging, bejaardenzorg en het jongerenwerk, die bij vele bezoekers weer mooie herinneringen opriep.

Als parochie hadden we tijdens het Caeciliafeest in november 2006 al afscheid genomen van de Zusters als vrijwilliger in de parochie. We zullen hun inzet en betrokkenheid missen.

Het thema van dat Caeciliafeest was "wat bezielt ons". Vier vrijwilligers vertelden over wat hen inspireert om vrijwilligerswerk te doen voor de parochie. Twee van deze verhalen vindt u verderop in deze Binding.

In 2006 zijn er in onze parochie 12 kinderen gedoopt, ontvingen 19 kinderen hun Eerste Heilige Communie, werden 13 kinderen gevormd, werd er 1 huwelijk gesloten en namen we afscheid van 8 overleden parochianen. Stuk voor stuk belangrijke levensmomenten waar wij ons, als parochie, met God en elkaar verbonden mogen weten. Een kerk als plek van blijvende waarde.

De samenwerking met de andere parochies in het parochieverband NOACH verloopt steeds beter. In de zeven parochies groeit het besef groeit samenwerking op diverse terreinen echt meerwaarde heeft en dat samenwerking geen afbreuk hoeft te doen aan de eigenheid van de parochie.

Een parochieverband betekent meer dan alleen het delen van de kosten van een pastoraal team. Het betekent ook gezamenlijk beleid maken op allerlei terreinen. Elke pastor heeft naast het basispastoraat ook een eigen werkveld (diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw of liturgie) en probeert daarin ook de samenwerking tussen werkgroepen van parochies te bevorderen.

Op 9 juli 2006 namen we afscheid van pastor Johan Klaassen. Hij werkte parttime (0,3 fte) voor ons parochieverband. Na een zorgvuldige afweging is besloten om versterking te zoeken voor het pastorale team met een pastor voor 0,8 fte voor het werkveld catechese. Deze uitbreiding (met 0,5 fte) betekent wel extra financiële lasten voor NOACH.

Het is in 2006 wel duidelijk geworden dat voor een aantal parochies het einde van de financiële mogelijkheden in zicht komt. Een aantal parochies (met wat meer financiële draagkracht) stellen zich voorlopig garant voor de eventuele extra kosten. Er een commissie Geldwerving ingesteld die NOACH-breed gaat kijken op welke wijze parochies extra inkomsten kunnen genereren.

Ook een beleidsnotitie van het Aartsbisdom vroeg in 2006 de nodige aandacht. Zoals u ook in de krant heeft kunnen lezen, wil het Aartsbisdom dat er elk weekend in elke parochie een eucharistieviering wordt gehouden (waar moge-

lijk). Hoewel de waarde van de Eucharistie wordt onderschreven, is het wel de vraag of aan dit beleid een goede invulling kan worden gegeven, gelet op het groeiende priestertekort. Het pastoresteam heeft inmiddels een beleidsplan gemaakt dat afgelopen maand aan de parochiebesturen is voorgelegd. Wordt vervolgd...

Diverse noemenswaardige gebeurtenissen in onze eigen parochie:

- We vierden eind september het 50-jarig jubileum van het Dameskoor.
- Het voormalige scoutinggebouw aan de Wenninkweg werd te koop aangeboden en is afgelopen maand verkocht. Het gestelde doel (een minimale opbrengst van € 30.000,-) werd ruimschoots gehaald.
- Na afloop van enkele vieringen (o.a. de Caeciliaviering en de Kerstnachtviering) werd koffie etc. geschonken achterin de kerk. Veel bezoekers maakten hier gebruik van en de reacties waren heel positief.
- Na afloop van het Caeciliafeest is er een vrijwilligersmiddag gehouden in zaal Hassink in Noordijk. Deze werd bezocht door ruim 100 vrijwilligers.
- Met Crescendo, al onze koren en enkele solisten is een Kerstvolkszang gehouden in onze kerk. De belangstelling hiervoor was prima, zeker omdat dezelfde avond "Looft den Heer" een kerstoratorium hield in de Grote Kerk.
- Op Eerste Kerstdag was 's middags de kerk opengesteld om de kerststal te bezichtigen. Ruim 150 mensen maakten hiervan gebruik.

Maar er lopen ook wel eens zaken anders dan gedacht, en stellen we mensen teleur. Denk aan werkgroepen die onvoldoende aandacht kregen, een Achterhuis dat maar bleef lekken of een viering die niet op de geplande wijze doorgang kon vinden. Kerkewerk is en blijft mensenwerk en opbouwende kritiek is daarbij altijd welkom.

We willen graag iedereen bedanken die onze parochie in 2006 weer heeft gesteund. Daarbij denken we ook aan de bedrijven en particulieren die gratis materialen en diensten aan de parochie beschikbaar stelden. Dank daarvoor! Mogen wij ook in 2007 weer op uw aller steun en inzet rekenen?

Namens het Kerkbestuur, Gerard Bartels, secretaris

NIEUWE WEGWIJZER VERKRIJGBAAR

De laatste "Wegwijs in de parochie H. Caecilia te Neede" dateerde van januari 2005. Er is een nieuwe editie gemaakt, bijgewerkt t/m januari 2007. De opzet is gelijk gebleven, alleen zijn er bij diverse werkgroepen nieuwe con-

De opzet is gelijk gebleven, alleen zijn er bij diverse werkgroepen nieuwe contactpersonen gekomen. Omdat het aantal wijzigingen relatief beperkt is, zal er niet huis-aan-huis (samen met Binding) een nieuwe Wegwijzer worden verspreid onder alle parochianen. U kunt een exemplaar van de nieuwe Wegwijzer meenemen uit de kerk of afhalen bij het parochiesecretariaat.

Het Kerkbestuur.

SPECIALE UITGAVE B.G.V. AFSCHEID ZUSTERS VAN JULIE POSTEL

P astor Dick Juijn en Leo van der Meer (lid kerkbestuur) hebben een afscheidsinterview gehouden met Zr. Anne Straatman, Zr. Theodosia Verstegen, Zr. Bep Jansen en Zr. Annelies Roelandt.

Hiervan is een speciale uitgave gemaakt, met behalve het interview ook diverse foto's en achtergrondinformatie over de Zusters van Julie Postel. Bij de opening van de expositie in "De Oalde Smederieje" zijn de eerste exemplaren aangeboden aan de Zusters en aan de Historische Kring Neede.

U kunt deze uitgave ook bestellen. In kleur kost deze \in 5,- en in zwart/wit \in 2,-. Achterin de kerk liggen enkele inkijk-exemplaren en ook bestelbonnen.

De boekjes worden in de loop van februari bezorgd. U hoeft pas bij aflevering het bedrag te voldoen.

De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan het afscheidscadeau voor de Zusters van Julie Postel.

Het Kerkbestuur.

MONUMENT VOOR DE ONGEDOOPT GESTORVEN KINDEREN

W e hebben op ons kerkhof een mooie plek uitgezocht waar het monument voor de ongedoopte gestorven kinderen zal worden geplaatst. Als u door de poort de begraafplaats binnengaat ziet u links een grote boom met een zitbank en daarnaast een grasveldje en daarnaast weer een rij graven. Direct achter deze graven groeide vroeger een heg als perceelgrens van het oorspronkelijk slechts 700 m² grote kerkhof. Later is rond 1925 het kerkhof verder naar achteren uitgebreid met 1072 m² en in 1974 verder naar rechts met 1080 m².

Mensen die het kunnen weten, hebben ons verteld dat het grasgedeelte links van de grote boom en een gedeelte achterin tegen de heg langs de rondweg ongewijde aarde was, waar de gestorven niet-gedoopte kinderen haastig zonder enige kerkelijke plechtigheid anoniem werden begraven vlak tegen de heg.

De werkgroep heeft het grasgedeelte bij de ingang links van de grote boom uitgekozen als plek voor het monument voor deze kinderen. Niet langer blijven ze weggestopt. Nee, ze zullen in het volle licht komen staan. Niemand mag of kan meer aan hen ongezien voorbij gaan. Eerherstel voor het leed wat de kerk tot 1983 de ouders van deze lieve kinderen heeft aangedaan. "Ongedoopte kinderen komen niet in de hemel", zo luidde vóór 1983 het wrede vonnis van de kerk.

Een moeder vertelt hierover: "Je hebt ze zo lang gedragen in de moederschoot. Je hebt er zo lang naar uitgezien. En dan is de teleurstelling en het verdriet groot als het dan toch nog misloopt. Wat erg is dat toch. Maar bijna iedereen is dat allang vergeten. Niemand ziet of hoort de naam van dat jochie of deerntje. Het staat zelfs niet in je trouwboekje. Ja, mijn man heeft het er maar zelf in geschreven. Want de pastoor en ook de ambtenaar van de burgerlijke stand deden het toen niet. Ja, er kwamen wel weer andere kinderen bij ons over de

vloer, zeiden ze. Maar dát ene kindje, dat er nooit mocht zijn ... Het plaagt me nog zo. We zijn blij dat er een monumentje gaat komen."

De werkgroep heeft, nadat zij de opdracht van het kerkbestuur had ontvangen (zie vorige Binding), twee keer overlegd met de Needse beeldend kunstenaar Anton ter Braak van de Noordijkerveldweg. Deze heeft zijn medewerking toegezegd. Na het aanvaarden van de opdracht heeft hij een aantal schetsontwerpen gemaakt. Wij hebben hieruit een keuze gemaakt en Anton ter Braak heeft het ontwerp verder uitgewerkt en een maquette van het ontwerp vervaardigd. Hierover vertellen wij u meer in de volgende Binding.

De werkgroep.

Als u met pastor Nagelmaeker over dit onderwerp wilt praten, dan kan dat. Het helpt de werkgroep om die gevoelens mee te nemen in het proces. Dan leven we er samen naar toe om die gevoelens plechtig een plek te geven op ons kerkhof. We houden u van het proces op de hoogte.

Graag een briefje naar: pastor S. Nagelmaeker

Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen

Vermeld a.u.b. wel op het briefje wat uw adres en telefoonnummer is. Pastor Nagelmaeker zal dan een afspraak met u maken. U mag het briefje in een gesloten envelop met adres van pastor Nagelmaeker erop ook bezorgen bij het parochiesecretariaat. Die stuurt de envelop dan ongeopend naar de pastor.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zon. 11 februari	10.00 uur	J. ten Elsen en K. Wientjes
Zat. 3 maart	19.00 uur	J. Kettering en C. Lensink
Zon. 11 maart	10.00 uur	J. ten Elsen en K. Wientjes
Zon. 18 maart	10.00 uur	K. Tijink en J. Kettering
Zon. 1 april	10.00 uur	M. ten Elsen en C. Lensink

Bij deze willen wij Tim van der Velden en Mariska Ramaker bedanken voor hun inzet en bewezen diensten. Wij wensen hun veel succes in de toekomst. Bedankt!

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

24/25 dec. \in 790,90 Solidaridad

31 dec. € 120,31 Parochiële Caritas Instelling

COLLECTE OECUMENISCHE DIENST

 ${f Z}$ ondag 21 januari werd er na de oecumenische dienst een collecte gehouden voor East Africa Support.

Deze stichting helpt kwetsbare groepen in Oost Afrika om kleine bedrijfjes en andere activiteiten op te zetten, zodat mensen hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Meer informatie over dit project kunt u lezen op www.eastafricasupport.org.

De opbrengst van deze collecte was € 200,-. Dit bedrag is overgemaakt op rekeningnummer 49.43.44.407 t.n.v. East Africa Support in Leiden. De ontwikkelingsorganisatie Cordaid verdubbelt dit bedrag.

Alle gevers hartelijk bedankt.

Werkgroep Oecumenische Diensten Lidy van der Heijden - de Wildt.

BELEEF DIE 40-DAGENTIJD!

 \mathbf{D} e vasten- of veertigdagentijd is een bezinningstijd. Steeds meer mensen vinden het prettig daaraan concreet gestalte te geven d.m.v vasten, bidden en door samen te zingen.



Vorig jaar werden de vesperdiensten op de woensdagavonden in de 40-dagentijd uitstekend bezocht en gewaardeerd. Ook dit jaar worden we weer vesperdiensten gehouden.

De eerste viering is op woensdag 21 februari (Aswoensdag) in de H. Caeciliakerk. In de woensdagen daarna zijn de diensten in de Grote Kerk. We sluiten deze reeks af in de Goede Week, op woensdag 4 april. Alle vesperdiensten staan ook vermeld in het "Overzicht vieringen" in deze Binding.

Ook samen eten en dan in de vorm van "een sobere maaltijd" is een manier om je te bezinnen in je relatie tot God en je naaste.

Hoe staan wij tegenover de grote problemen van honger en overconsumptie? Vanuit de Diaconie, de ZWO en de WOD is het idee opgevat in de komende 40-

dagentijd een sobere maaltijd te houden. We willen dit doen op woensdagen voorafgaand aan Pasen. De eerste op biddag (14 maart) en de tweede in de stille week (woensdag 4 april). Samen van 18.00

uur tot 19.00 uur eten en daarna afsluiten met het bezoeken van de vesper.

De maaltijden mogen gehouden worden in de pastorie naast de Grote Kerk. Voor de onkosten en een bijdrage voor een uitgekozen hulpproject vragen we een vrijwillige gift. Graag willen we weten of u meedoet en op welke datum (of beide keren). U kunt zich aanmelden tot maandag 5 maart 2007 bij:

 $Parochie secretaria at \qquad of \quad Mevr. \ Annie \ Broekmaat$

Tel. 0545-291236 Tel. 0545-292370

Wilt u meehelpen met de voorbereidingen, geef dat dan ook even door.

EEN PAASKAARS THUIS

D it jaar willen we u weer in de gelegenheid stellen om via de parochie een Paaskaars aan te schaffen voor thuis.

Er zijn vier verschillende afmetingen verkrijgbaar. Op elke Paaskaars zit dezelfde afbeelding als op de grote Paaskaars die in onze kerk wordt geplaatst, verbeeldend de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Model	Diameter	Hoogte	Prijs
A	6 cm	22 cm	€ 8,-
В	6 cm	30 cm	€ 18,-
C	7 cm	50 cm	€ 37,-
D	8 cm	60 cm	€ 48,-

Achterin de kerk hangt een bestellijst waarop u uw naam en adres kunt noteren. Hierop staat ook een afbeelding van de kaarsen.

U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan het parochiesecretariaat (tel. $0545\hbox{-}291236).$

Uw bestelling moet uiterlijk zondag 18 maart binnen zijn.

Zodra de kaarsen binnen zijn ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

U hoeft het verschuldigde bedrag pas te betalen bij aflevering.

Koster H. Holtkamp.

WAT BEZIELT ONS ..?

Enkele vrijwilligers vertelden tijdens de Caeciliaviering in november 2006 over hun motivatie om vrijwilligerswerk voor de kerk te doen.

Hieronder staan twee van deze verhalen. Lees, en laat u inspireren...

W at bezielt je om als vrijwilliger te werken? Ruim 32 jaar geleden heeft Hennie Kraaijenvanger mij gevraagd om als vrijwilliger bij de Seniorensoos te komen. Daarom sta ik nu hier om als vrijwilliger een woordje te doen over "Diaconie".

Wat is Diaconie?

Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om de dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Hoe Jezus leefde en omging met de mensen die Hij ontmoette is ons voorbeeld en laat zien hoe God is.

Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen.

Diaconie betekent dat je als geloofsgemeenschap je samen sterk maakt voor mensen in nood. Dat je de solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft. Daarvoor zijn onze diverse werkgroepen.

Zoals b.v. de Seniorensoos, die we iedere derde donderdag van de maand houden. Daar kunnen de mensen, die dat graag willen, na gezamenlijk koffie en thee te hebben gedronken, een kaartje leggen, sjoelen, bingo of gewoon gezellig samen praten. Zo verzorgen we voor hen een gezellige middag.

De werkgroep "Verliezen verwerken" wordt ook georganiseerd in NOACH-verband vanuit de diaconie. Hier kunnen mensen die op een of andere manier een verlies hebben geleden een dag samen in gesprek gaan, of gewoon komen luisteren. Een priester of pastoraal werker houdt die dag een inleiding. Die inleiding heeft vaak zoveel inhoud en gelijkenissen dat daar in groepsverband verder over gepraat wordt. Ter afsluiting van deze dag, waarvan de komst 's morgens vaak heel moeilijk is, is er een dienst en gaan ze heel voldaan naar huis.

De kerk, een deel daarvan is diaconie, dat zijn we met ons allen, zolang wij met elkaar de handen uit de mouwen steken, blijven we een levende kerk, een kerk met een warm hart.

Willy Klein Nijenhuis.

In 1979 ben ik gevraagd door pastoor Mulder uit Gendringen of ik geen vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Bij de werkgroep lectoren konden ze vrijwilligers goed gebruiken. Ik zou er over nadenken.

Maar hoe meer je er over nadenkt, hoe meer beren je op de weg ziet. Kan ik het wel voor een volle kerk? Wie ben ik? Maar ik ben akkoord gegaan. Als je het niet probeert, weet je ook niet of je het kunt.

Nou, ik weet het nog goed, dat ik voor de eerste voor de ambo stond. Ik stond daar met knikkende knieën, maar niemand heeft daar wat van gemerkt. En zo rolde ik in het vrijwilligerswerk. En van het een kwam het ander. Voor ik het wist zat ik in diverse werkgroepen.

Doordat je er meer mee bezig bent, raak je steeds meer geïnteresseerd. Je wilt er meer van weten en daarom heb ik diverse cursussen gevolgd.

Het samenwerken in de groepen schept een band. Door samen voor te bereiden, samen te bidden en te zingen, samen te lachen en te overleggen en daarna te evalueren, krijg je weer energie om verder te gaan. Na mijn Gendringse periode voelde ik de behoefte om er bij te horen. Ook binnen de kerk en toe rolde ik er hier in.

Na acht jaar in het kerkbestuur gezeten te hebben met als aandachtsveld liturgie, had ik me voorgenomen om het wat rustiger aan te gaan doen. Ik zat wel in de werkgroep avondwake en woord- en communievieringen, maar het kriebelde toch en toen ben ik weer bij het dameskoor gaan zingen. Ik ben nu ook voorzitter van de werkgroep avondwake geworden. De avondwake voor de overledenen doe ik met veel liefde. Wat is het als vrijwilliger in de parochie toch fijn, als je mensen mag bijstaan om, in de zo hen zo moeilijke dagen, een steun te zijn. Dat geeft mij veel voldoening.

Hoe ga je met vrijwilligerswerk om? Is het alleen de parochie, of kun je ook buiten de parochie wat betekenen voor anderen?

Het is ook belangrijk om tijd vrij te maken voor elkaar, voor je gezin, familie, vrienden, kennissen, buren, maar ook voor een instelling als de zorgboerderij d'n Aoverstep. Ik ga er met plezier naar toe. Als je ziet hoe de mensen genieten op zo'n dag, dan weet je waar je het voor doet. Zo kun je ook buiten de kerk als vrijwilliger voor mensen iets betekenen.

Ik hoop dat ook in de toekomst mensen zich geroepen blijven voelen om vrijwilligerswerk te blijven doen, maar ook dat we als kerk de mogelijkheid blijven houden om vrijwilligerswerk te kunnen doen en dat we niet door alle regelgeving buitenspel worden gezet.

Het is mijn droom om meer jongeren en kinderen te kunnen bereiken. Dat jongeren mee willen denken en mee willen praten. En heel belangrijk is de samenwerking met protestanten, want we geloven allemaal in dezelfde Heer, die ons bezielt, die ons uitnodigt om hier samen te komen, zoals de eerste christenen deden in de begintijd.

Samen vieren, samen delen en op een hele gewone, eenvoudige, hartelijke manier met elkaar omgaan.

Hermien Kempers.

GELEZEN...

KLIMAATVERANDERING

Straks begint de vastentijd. Tijd voor soberheid en spiritualiteit. Leven we wel sober genoeg? Kan onze aarde ons moderne consumptiepatroon wel aan? Die vraag verontrust weinigen. Niet dat we onverschillig staan tegenover de klimaatsverandering, maar we vertrouwen er eigenlijk gewoon op dat er genoeg intelligentie voorhanden is om het probleem op te lossen. Onze moderne cultuur lijdt aan wat de Grieken zouden noemen: hybris, overmoed, daden voortkomend uit overschatting.

Kunnen we die klimaatverandering nog afwenden? Hadden we het kunnen voorkomen? Preventie, in de gebruikelijke betekenis, dient om kwalen, ziekten en fysieke beperkingen te voorkomen. Een oud spreekwoord luidt: Beter voorkomen dan genezen. Preventie is een belangrijk onderdeel van onze moderne gezondheidszorg.

Die gezondheidszorg past bij onze moderne tijd. Het economisch proces heeft de willekeur van de natuur getemd, denken we. Cultuur, dat is de macht over de natuur. Dat geldt voor de cultuur in de zin van de kunsten, de wetenschappen en allerlei technieken, maar het geldt ook voor de cultuur die ons eigen leven heet: met medicijnen, met therapie en met preventieve activiteiten maken we ons leven langer, gezonder, draaglijker. Vooral door preventie zijn er veel meer mensen in staat beter en langer te 'functioneren'.

18 – februari / maart 2007

Moderne gezondheidszorg versterkt de gedachte dat de moderne mens de natuur heeft bedwongen. Een medische ramp, zoals HIV en AIDS, is ten dele al bedwongen. Het wordt een chronisch probleem, zegt de arts. Die gezondheidszorg verhult dat het lichaam slijt en dat wij allen stervelingen zijn. We leven naar de dood toe. Ziektes en kwalen laten ons merken dat we stervelingen zijn en dat ons lichaam slijt. Ziekte is een voorbereiding op ons sterven.

De gehandicapten in onze samenleving moeten we dan ook niet wegstoppen, maar in het midden plaatsen. Zij herinneren ons aan ons onvolkomen, slijtende lichaam. Zij maken ons ervan bewust dat de mens niet de alheerser van de natuur is. Invaliden in ons midden roepen ons op tot waakzaamheid. En bescheidenheid. En soberheid. Wanneer we soberder gaan leven, dan verandert op den duur onze hele cultuur. En wie weet, ook het klimaat.

Eduard Kimman, Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie. (bron: parochiebladenservice februari 2007)

Verzoening...

Als kind... 'n hand... 'n zoen. Ik zal het nooit meer doen. Na dat gebaar van spijt, was je het samen kwijt. Nu blijf ik soms broeden, mijn boos... zijn... voeden. Een gesprek lukt niet meer, het blijft eenrichtingsverkeer. Waar is het kind in mij, die vroeger zei...





VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	Redactievergadering	$\underline{Verspreidingsperiode}$
Paasbinding	14 maart	26 – 30 maart
Pinksterbinding	2 mei	14 – 16 mei
Vakantiebinding	27 juni	9 – 13 juli
Septemberbinding	29 augustus	10 – 14 september
Allerheiligenbinding	10 oktober	22 – 26 oktober
Kerstbinding	28 november	10 – 14 december
Januaribinding	9 januari 2008	21 – 25 januari 2008

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 - 291236

Openingstijden:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023 Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

T 1 00 000 F04 F0

H. Boogers	Nieuwstad 12	Tel. 06-200 784 72
(priester)	7141 BD Groenlo	
	h.boogers@planet.nl	
J. ter Braak	Werkadres: Nieuwstad 12	Tel. 06-208 462 34
(priester)	7141 BD Groenlo	(in noodgevallen 's
	j.terbraak@calixtusmaria.nl	nachts: 0544-393385)
D. Juijn	Borculoseweg 45a	Tel. 0545-294432
(pastoraal werker)	7161 GR Neede	
	dickjuijn@planet.nl	
S. Nagelmaeker	Grotestraat 88a	Tel. 06-535 535 57
(pastoraal werker)	7151 BE Eibergen	
	$\underline{S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl}$	
A. Lankheet-Zoet	Hondelink 93	Tel. 053-5726083
(pastoraal werkster)	7482 KP Haaksbergen	
	annet.lankheet@wanadoo.nl	

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

Voor slechtzienden is ook een Groot-Letter Binding beschikbaar.

FAMILIE	