

BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

47^e Jaargang, no. 3.

mei – juni - juli 2009

HEMELVAART

Eerste lezing: Hand. 1,1-11, Evangelie Marcus 16,15-20

Op oude middeleeuwse afbeeldingen van Jezus' hemelvaart worden op de heuvel van vertrek twee voetafdrukken afgebeeld. Die blijven achter. Zo neemt Hij afscheid, Hij die Gods ultieme solidariteit met ons belichaamde. Want Hij zocht ons op, deelde ons leven.

Als dag van afscheid kan deze dag een gevoel van weemoed oproepen. Maar de dag vervult ook met blijdschap omdat Jezus' woorden en zijn levensstijl blijven en zijn geloof in de overwinning van Gods Koningschap. 'Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen.' zingt gezang 234 uit het protestantse Liedboek voor de Kerken. God haalt Hem naar zich toe, als ultieme bevestiging van zijn leven, zijn boodschap, zijn inzet. Jezus is ons in die thuiskomst bij God voorgegaan.

Hemelvaartsdag maakt ons zeer concreet hoeveel er van ons wordt verwacht. Er wordt op ons gehoopt: wij mogen de mond zijn van hoop, sprekers van een boodschap van overwinning, getuigen van Hem die door God bevestigd en verhoogd werd, bouwers aan vrede, zoals Jezus aan vrede bouwde.

Hemelvaartsdag vertelt ons ook dat wij met een perspectief leven: Hij komt terug. Geloven is dus leven met verwachting. Die verwachting houdt ons gaande, hoopvol, met heilige bezieling.

Marga Peters
pastoraal werkster Noach

Pinksteren	2
Tentdienst 2009	3
Overzicht vieringen	3
Familieberichten	6
Gezocht: nieuwe naam ...	6
Speel eens open kaart ...	7
Weekendwacht	7
Fondsenwerving voor nieuw par.centrum	8
Boek RK kerken klaar	9
Voor dovemansoren	9
Rooster misdienaars	9
Opbrengst collectes	10
Opbrengst Vastenactie ..	10
Kledingactie succesvol ...	10
Terugblik oecumenische dialectdienst	10
Senioren weer op stap ...	11
Vakantie secretariaat ...	11
Aanmelding voor vormsel najaar 2009 ..	11
3x: Jeugd op vakantie met het bisdom	13
Over werkeloosheid	14
Van de redactie	15
Een dag niet gelachen ...	15

Eerste lezing: Hand. 2,1-11 Evangelie: Joh. 15,26-27;16,12-15

Jezus heeft zijn leerlingen toegezegd dat ze kracht zullen ontvangen van de heilige Geest om Zijn getuigen te zijn in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en tot het uiteinde van de aarde. In Handelingen 2 beschrijft Lucas hoe die belofte van de opgestane Christus in vervulling gaat.

Vanuit de hemel, het woongebied van God, ontstaat een geruis, een geluid als een geweldige stormwind. Het gebeurt totaal onverwacht. Zowel ruimte- als tijdsaanduiding geven aan, dat God dit geruis op Zijn tijd laat geschieden. Na het hoorbare aspect van het geruis volgt nu een zichtbaar aspect: vuur dat zich als tongen op ieder van hen neerzet. Het geruis vervult het gehele huis, het vuur zet zich in tongen op ieder van hen, individueel, neer. Het resultaat van de genoemde zichtbare en hoorbare tekenen is dat iedereen daar aanwezig vervult wordt van de heilige Geest. gevolg: iedereen begint in vreemde talen te spreken. In andere talen dan die waarin de leerlingen gewend waren te spreken.

De gave van de talen die de heilige Geest aan de leerlingen geeft, zorgt ervoor dat de boodschap over de grote daden van God door de aanwezige joden uit alle hoeken van de wereld kan worden verstaan. Het Pinksterverhaal van Lucas laat zien dat God door de heilige Geest uit te storten het joodse wekenfeest vervult met een nieuwe inhoud. Nieuwe grote daden van God gaan gebeuren.

Volgens Johannes is de Geest de Helper, die door zowel de Vader als de Zoon gezonden wordt en die de leerlingen in situaties van vervolging en onderdrukking de juiste woorden in de mond zal leggen, waardoor zij in volle waarheid van Jezus kunnen getuigen tegenover de buitenwereld. Via deze getuigenissen zal de Geest de Zoon verheerlijken, zoals de Zoon de Vader verheerlijkt.

De goede Geest – geschenk van God.

De goede Geest begint bij mij/ons vandaag.

Pinksteren: gezegend met een goede Geest.

Pinksteren: je hoofd op de wind zetten.

Goede en gezegende Pinksteren gewenst.

Marga Peters, pastoraal werkster Noach

Tijd? ... Wat is tijd?

Heb ik tijd voor een ander? Nou eigenlijk niet.

En tóch! Het kost me weinig en het betekent zo veel voor de ander.

Een woord, een groet. Echt iets voor een ander doen, met warmte in het gebaar.

Mijn eigen zorgen opzij zetten.

Met volle aandacht luisteren naar de ander. Een beetje begrip tonen.

Diep in mezelf vragen: "Heer, Eeuwige, geef mij Uw kracht en Uw liefde die mij met de ander verbindt om samen de weg te gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd."

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

TENTDIENST 2009: NEEDE, ZORGDORP.... ZONDER ZORG!?

De voorbereidingen voor de tentdienst van 2009 zijn in volle gang. Dit jaar zal het allemaal iets anders verlopen dan voorgaande jaren. Verandering van spijs doet immers eten, nietwaar?

De tentdienst zal plaatsvinden op zondag 16 augustus om 19.00 uur! Dit jaar proberen we het dus in de avond. Ons dorp Neede zal weer centraal staan in de dienst en wel rond het thema: "Neede, zorgdorp..., zonder zorg!?"

We hebben van vorig jaar geleerd! Weet u nog? Dat koor dat zoveel liederen achter elkaar heeft gezongen en daar ook op stond? Dat gaat dit jaar niet gebeuren! We zijn de dienst aan het voorbereiden met het gospelkoor "Revelation" uit Winterswijk. Een groepje mensen uit de PKN en de RK Kerk zijn daar een avondje wezen luisteren. Fantastisch hoe dit koor, van plm. 25 leden, klank en toon kon zetten. Laat u verrassen die avond!

Voorgangers ook dit jaar ds. Jan Peter Prenger en ondergetekende.

De koffie of de frisdrank (voorgaande jaren vooraf aan de dienst) zal nu na afloop worden geschonken.

En voor iedereen zal er weer een mooi aandenken zijn aan deze tentdienst!

Pastor Dick Juijn

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 16 EN 17 MEI: 6^e Zondag van Pasen

Za. 16 mei Geen viering in onze kerk.

Zo. 17 mei **11.30 uur** Eucharistieviering met Eerste H. Communie met zang van het jeugdkoor "De Kerkultjes". Voorgangers zijn pastor H. Boogers en A. Lankheet-Zoet.

Di. 19 mei 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Do. 21 mei **Hemelvaartsdag**

In de kerk in Rietmolen:

10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Zo. 17 mei Eibergen **09.30 uur** Eucharistieviering met Eerste H. Communie, H. Boogers en A. Lankheet-Zoet

Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 23 EN 24 MEI: 7^e Zondag van Pasen

Za. 23 mei Geen viering in onze kerk.

Zo. 24 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

Er is een 2^e collecte voor de Nederlandse Missionarissen.

11.30 uur Doopviering met zang van jeugdkoor "De Kerkultjes". Voorganger is pastor H. Boogers.

Di. 26 mei 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Vr. 29 mei In de Grote Kerk:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:

15.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is dhr. R. Reinders. Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar L. van der Meer, tel. 840065 en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

In onze buurparochies:

Za. 23 mei Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

WEEKEND VAN 30 EN 31 MEI: Hoogfeest van Pinksteren

Za. 30 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-koor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Zo. 31 mei Geen viering in onze kerk.

Di. 2 juni 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Wo. 3 juni 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.

Do. 4 juni In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 31 mei Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, J. ter Braak

Di. 2 juni Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

Do. 4 juni Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 6 EN 7 JUNI: Feest van de H. Drieëenheid

Za. 6 juni Geen viering in onze kerk.

Zo. 7 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaker.

Di. 9 juni 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 6 juni Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering met toediening H. Vormsel, A. Zandbelt en D. Juijn

WEEKEND VAN 13 EN 14 JUNI: Sacramentsdag

Za. 13 juni Geen viering in onze kerk.

Zo. 14 juni 10.00 uur In de Grote Kerk:

Oecumenische dienst met heilig Avondmaal. Voorgangers zijn pastor A. Lankheet-Zoet en dominee W. Alserda.

Di. 16 juni 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Do. 18 juni Uitstapje van de Seniorensoos.

In onze buurparochies:

Za. 13 juni Eibergen 18.30 uur Eucharistieviering met toediening H. Vormsel, Mgr. Th. Hoogenboom en A. Lankheet-Zoet
Zo. 14 juni Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen

WEEKEND VAN 20 EN 21 JUNI: 12^e Zondag door het Jaar

Za. 20 juni Geen viering in onze kerk.
Zo. 21 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.
Di. 23 juni 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 24 juni 20.00 uur Redactievergadering voor de Vakantiebinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.
Vr. 26 juni In de Grote Kerk:
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen en aansluitend:
15.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is Ds. J. Liefink-Buijs.
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag naar Ds. J. Liefink, tel. 0545-293138 en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

In onze buurparochies:

Za. 20 juni Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 27 EN 28 JUNI: 13^e Zondag door het Jaar

Za. 27 juni 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker. Er is een 2^e collecte voor de St. Pieterspenning.
Zo. 28 juni Geen viering in onze kerk.
Di. 30 juni 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 1 juli 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
Do. 2 juli In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 28 juni Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers en
11.30 uur Doopviering, H. Boogers
Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, J. ter Braak en
11.30 uur Doopviering, J. ter Braak
Do. 2 juli Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen

WEEKEND VAN 4 EN 5 JULI: 14^e Zondag door het Jaar

Za. 4 juli Geen viering in onze kerk.
Zo. 5 juli 10.00 uur Eucharistieviering (Gezinsviering) met zang van het jeugdkoor "De Kerkultjes". Voorganger is pastor H. Boogers.
Di. 7 juli 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 4 juli Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering (met Poolse kinderen), D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering (einde schooljaar), M. Peters-van Langen
Di. 7 juli Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Za. 11 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.
Zo. 19 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

24-04 Dhr. H.A. Bolster, Es 67, 80 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. M.E.M. Blumink-Meulman, Rutgerinkdijk 22 naar Kwartelstraat 9

NIUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE NAAM...

U hebt het waarschijnlijk al gehoord. De bisschop heeft de naam NOACH voor onze nieuwe parochie afgekeurd. Wij moeten op zoek naar een nieuwe naam.

Als parochiebestuur en als stuurgroep Noach willen wij graag uw medewerking en inbreng bij het bepalen van een nieuwe naam voor de parochie die na de fusie in 2010 ontstaat. Wij vragen u dus na te denken over een nieuwe naam.

Die nieuwe naam voor onze nieuwe parochie is gebonden aan enkele regels. Deze zijn ingesteld door Rome en onze bisschop houdt zich aan deze regels. De namen die door u worden ingeleverd moeten voorzien zijn van een omschrijving waarom u vindt dat deze naam in aanmerking komt als naam voor de nieuwe parochie.

Bij de bisschop moeten drie namen met een omschrijving worden ingeleverd. Daarvan kiest hij er één uit. Wij als stuurgroep dragen die drie namen voor die door u als parochianen het meest worden ingeleverd.

De naam kan betrekking hebben op:

- Momenten uit het leven van Maria of één van haar titels: b.v. Maria Onbevlekt Ontvangen, Maria Geboorte, Maria Visitatie, Maria Tenhemelopneming enz.
- Een engel, een heilige of zalige. Belangrijk hierbij is te kijken naar de vereering van een heilige of zalige die reeds eeuwen in de regio, in stad of dorp aanwezig is.

- Ook vindt men het belangrijk dat bepaalde heiligen in ons Aartsbisdom behouden blijven of voorkomen: b.v. St. Bonifatius, St. Bernulphus, St. Radboud en andere geloofsverkondiger van het begin van onze missionering van onze streken.
- Namen als St. Jozef, St. Jan de Doper, H.H. Petrus en Paulus, H. Bernadette enz, zijn ook geschikt.
- De naam van een persoon kan alleen gegeven worden van iemand die heilig of zalig verklaard is.
- Wil men een Bijbelse persoon voor de nieuwe parochienaam dan kan deze alleen als die in het Nieuwe Testament voorkomt. Niet een naam die alleen maar verwijst naar het Oude Testament.

De bisschop wil aan alle 48 nieuwe parochies een verschillende naam toekennen. Namen die al zijn toegekend (en dus door ons niet meer ingediend mogen worden) zijn: Salvator, Licht van Christus, St. Maarten, St. Thomas van Aquino, St. Gerardus Majella, De Levensbron, St. Willibrordus, Lumen Christi, H. Franciscus van Assisië.

Namen kunnen worden ingeleverd voor 15 juni a.s. bij uw eigen parochie-secretariaat of bij de secretaris van de stuurgroep André Kempers, Ludgerstraat 7, 7141 ZH Groenlo, e-mail: stuurgroepnoach@gmail.com.

De Stuurgroep Noach.

SPEEL OOK EENS OPEN KAART

W e trekken onze wandelschoenen aan en spelen "OPEN KAART". Een spel zoals de KRO bij zijn programma 'De Wandeling' gebruikt.

Wanneer : dinsdag 16 juni 2009
 Vertrekpunt : Parochiekerk Christus Koning,
 Koningsplein 1 te Lievelede
 Tijd : 19.30 uur
 Duur wandeltocht : ± 2 uur
 Meenemen : Goed schoeisel, drinken voor onderweg, een zonnig humeur en buurvrouw-man, vriend(in)



Voor de organisatie is het prettig om te weten hoeveel mensen meelopen.

Meld je vóór 14 juni aan per e-mail: secretariaat@calixtusmaria.nl

Wilma Klein Avink t. 0544-375446 Anita Overkamp t. 0544-464824
Annette Nijenhuis t. 0544-481613 Rieky Luttkholt t. 0545 474255
Secretariaat Groenlo t. 0544-461335 (di-wo-do morgen)

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

7 – mei / juni / juli 2009

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
15 – 18 mei	S. Nagelmaeker	06-53553557
22 – 25 mei	H. Boogers	06-20078472
29 mei – 1 juni	D. Juijn	0545-294432
5 – 8 juni	D. Juijn	0545-294432
12 – 15 juni	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
19 – 22 juni	M. Peters- van Langen	06-29405303
26 – 29 juni	H. Boogers	06-20078472
3 – 6 juli	D. Juijn	0545-294432
10 – 13 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557
17 – 20 juli	J. ter Braak	06-20846234

NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

FONDSENWERVING VOOR NIEUW PAROCHIECENTRUM

In de vorige Binding blikten we terug op de presentatie van het definitieve ontwerp van het nieuwe parochiecentrum op 23 februari. Er was die avond een duidelijk enthousiasme om samen de schouders er onder te zetten.

Naar aanleiding van deze avond is er een bouwcommissie gevormd. Drie vrijwilligers, met samen meer dan 100 jaar ervaring in de bouw, staan het kerkbestuur vakkundig terzijde. Verder zijn er werkgroepen gevormd die zich gaan bezighouden met de fondsenwerving.



In mei wordt de eerste actie gehouden onder alle parochianen. Samen met deze Binding ontvangt u daarom ook een envelop. Aan u wordt gevraagd om het bouwplan voor het nieuwe Achterhuis te steunen: via een financiële bijdrage of door uw hulp tijdens de bouw. Wij bevelen deze actie bijzonder bij u aan.

Later dit jaar wordt er door de werkgroep Evenementen het nodige op touw gezet om het bouwplan voor het voetlicht te brengen. Deze werkgroep stelt zich hieronder graag even aan u voor.

Het kerkbestuur.

EVEN VOORSTELLEN: DE WERKGROEP EVENEMENTEN

Deze werkgroep heeft als taak om geld te werven voor het nieuwe "Achterhuis" door het organiseren van evenementen. Op deze manier wordt bij parochianen en dorpsgenoten aandacht gevraagd voor de noodzaak van een nieuw "Achterhuis". Hierdoor kunnen we aan het Bisdom tonen dat we als parochiegemeenschap achter de nieuwbouw staan.

De werkgroep bestaat uit Paul Bolster (tel. 294378), Theo Rietman (tel. 840818), Manny Spanjer (tel. 291851) en onze koster Henk Holtkamp (tel. 06-20994297).

8 – mei / juni / juli 2009

Wij zijn nu bezig met het organiseren van een fancy fair, die na de grote vakantie wordt gehouden. Deze fancy fair omvat ondermeer een rommelmarkt, oude ambachten, een rad van avontuur, kinderspelen en een hapje en een drankje worden niet vergeten.

Wanneer er mensen zijn met goede ideeën of anderszins willen helpen, dan kan men zich in verbinding stellen met een van de bovenstaande werkgroepleden, want het "Achterhuis" is van en voor ons en is dringend aan vervanging toe.

**Met vriendelijke groet,
Paul Bolster.**

BOEK MET RK KERKEN IN GELDERLAND OOST IS KLAAR

Op 29 mei wordt in de H. Martinuskerk in Baak het boek "Erfenis voor vandaag en morgen, R.K. kerken in Oost Gelderland" gepresenteerd. In dit boek staan de rooms-katholieke kerken in het (voormalige) dekenaat Gelderland-Oost beschreven, zo ook onze Heilige Caeciliakerk in Neede.

Het is nog mogelijk om deze unieke uitgave nog via de parochie bestellen (zolang de voorraad strekt). De kosten zijn € 17,95.

De opbrengst komt ten goede aan de bouw van ons nieuwe parochiecentrum. Meer informatie over dit boek vindt u op onze website www.parochieneede.nl (onder 'Bouwplannen').

Begin juni worden de bestelde boeken thuisbezorgd.

Gerard Bartels, secretaris.

DIT BERICHT IS AAN DOVEMANSOREN GERICHT

Kerkbezoekers met een gehoorapparaat kunnen de viering uitstekend volgen, dankzij de ringleiding die al vele jaren in onze kerk ligt. Dat gold echter niet voor de koorleden op het priesterkoor.

We schrijven "gold", want onlangs is ook op het priesterkoor een ringleiding aangelegd. Daardoor hoeven de koorleden met een gehoorapparaat geen woord meer te missen van de viering.

Onze hartelijke dank aan Joop Weelink die deze ringleiding heeft geïnstalleerd en afgesteld, samen met koster Henk Holtkamp.

Het kerkbestuur.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 17 mei	11.30 uur	1e communicantjes zelf
Zaterdag 30 mei	19.00 uur	J. Kettering en D. Konniger
Zondag 5 juli	10.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zaterdag 25 juli	19.00 uur	E. Screever en K. Wientjes
Zaterdag 8 augustus	19.00 uur	P. Wientjes en D. Konniger
Zaterdag 22 augustus	19.00 uur	M. Redeker en M. ten Elsen

9 – mei / juni / juli 2009

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297). **H. Holtkamp.**

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

11/12 april € 412,64 Parochiële Caritas

OPBRENGST VASTENACTIE

Langs diverse wegen is er dit voorjaar in Neede weer geld ingezameld voor de Vastenactie, dit jaar voor steun aan de sojaboeren in Brazilië. In totaal is er € 1739,- ingezameld, waarvan maar liefst bijna € 1000,- bijeen is gebracht door de kinderen van de Kard. Alfrinkschool en de Dr. Ariënschool!

Vastenzakjes	€ 531,80	aan contanten
Vastenzakjes	€ 125,80	aan machtigingen
Vastentocht 22 maart	€ 82,00	alleen van de locatie Neede (totale opbrengst Vastentocht: € 701,00)
Acties RK-scholen	€ 999,40	aangeboden tijdens de schoolviering op Witte Donderdag

VASTENACTIE

**Namens de Vastenactie:
bedankt voor uw en jullie steun!**

KLEDINGACTIE SUCCESVOL

Tijdens de voorjaarsinzameling voor Mensen in Nood op 27 en 28 maart is bij de R.K. Kerk 800 kg kleding ingezameld en in geheel Neede 1200 kg kleding.

Dank aan alle kledinggevers en de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood levert al meer dan 40 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood.

De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit voorjaar gaat naar een project in Kenia waarbij Droogte Cyclus Management centraal staat. De mensen worden geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes, bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs.

Team Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood



"AS DE WEEND TEEGN ZIT"

"W.O.D. bedankt voor de mooie oecumenische dialectdienst op zondag 3 mei. Als parochiaan heb ik genoten van de lezingen die jullie hebben uitgezocht, de muziek van Accoord en dan de overweging van pastor Escher. Hem zat de weend wal met. Zoals hij het bracht was

10 – mei / juni / juli 2009

fantastisch. Accoord heeft applaus gehad, maar pastor Escher had het ook wel verdiend”.

Een parochiaan.



Na deze dialectdienst is er gecollecteerd voor Pax kinderpulp in Neede. De opbrengst was € 136,- Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan de stichting. Iedereen hartelijk bedankt.
Werkgroep Oecumenische Diensten.

SENIOREN GAAN WEER OP STAP

De zon schijnt weer volop. Het is al bijna weer tijd voor het jaarlijkse uitstapje van de Seniorensoos.

De bestemming is gekozen en ook de datum ligt vast: 18 juni 2009, de derde donderdag van juni. De tijden van vertrek en terugkomst zijn nog niet bekend, maar in ieder geval vóór de middag vertrekken. De kosten zijn € 40,00 voor soosleden en € 45,00 voor niet-soosleden.

Bestuur Werkgroep Caritas.

Opgave is mogelijk bij:

Josefien Emaus tel. 0545-291165
Corry ten Voorde 0545-293810
Willy Klein Nijenhuis 0545-292177

SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS

Ook dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augustus alléén op woensdag en vrijdag geopend.

Vanaf woensdag 2 september gelden weer de normale openingstijden: woensdag en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur.

Het secretariaat.

AANMELDING VOOR VORMSEL NAJAAR 2009

Geachte ouders, verzorgers,

Uw zoon/dochter begint in augustus aan het laatste jaar op de basisschool. Een nieuwe periode breekt aan, er wordt een keuze gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Zo worden er nieuwe stappen gezet in hun leven.

Eigenlijk is een mens zijn hele leven onderweg, waarin er steeds nieuwe vragen komen.

Tot nu toe is de weg, die begonnen is bij de geboorte, voor een groot gedeelte door u als ouders, verzorgers uitgestippeld. Straks bij het Vormsel krijgt uw zoon/dochter de gelegenheid om zelf mee te denken en te spreken, zelf je weg mee te bepalen.



Het Vormsel is het derde sacrament waarmee je in de katholieke kerk wordt opgenomen. De eerste twee sacramenten zijn het Doopsel en Eerste Communie. Het Vormsel wil je "sterk" maken om zo met je rugzak vol vertrouwen verder te gaan, op pad te gaan in de geest van Jezus, waarbij de Heilige Geest inspiratiebron en leidraad kan zijn.

Ieder jaar is er voor de kinderen van groep acht van de basisschool, gelegenheid om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. De voorbereiding daarop is een samenspel tussen de vormelingen, de vormselwerkgroep en de ouders en de R.K. basisscholen.

In het schooljaar 2009/2010 beginnen we in september met de voorbereiding. Praat er met uw zoon/dochter over en vul dan samen het opgavestrookje in en lever dit briefje vóór 23 mei in bij het secretariaat of bij de leerkrachten van groep 8 van beide katholieke scholen, of bij het parochiesecretariaat. Daarna ontvangt u informatie over de data van het voorbereidingsprogramma.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Vormsel van de H. Caecilia parochie te Neede,
AnneMieke te Spenke, tel. 0545-475459

✂----- opgavestrook -----

VORMSELBRIEFJE

Ik zou graag in het schooljaar 2009/2010 het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen, in de kerk van de H. Caecilia te Neede.

Achternaam: _____

Doopnamen voluit: _____

Roepnaam: _____

Adres: _____ E-mailadres: _____

Telefoon: _____ School: _____

In welke plaats is de vormeling gedoopt: _____

In welke parochie heeft de doop plaatsgevonden: _____

Datum van de doop: _____

Handtekening vormeling

Handtekening van ouders/verzorgers

Inleveren vóór 23 mei 2009 bij de leerkrachten van groep 8 van beide katholieke scholen of bij het parochiesecretariaat (Borculoseweg 45) t.n.v. AnneMieke te Spenke van de Vormselwerkgroep

1. KINDERKAMP IN ERMELO

Wil jij ook in 6 dagen iets moois (mee)maken?! Ga dan mee op kinderkamp. Ook gaan we leuke activiteiten doen, spelletjes spelen, knutselen, slapen, keten, lekker eten en nog veel meer. Er is weer een fantastisch kamp op komst, maar zonder jullie is het kamp niet af! Dus meld je snel aan!!!

Wanneer: 9 t/m 14 augustus Kampeerboerderij de Aalbertshoeve te Ermelo
Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar. Kosten 115 euro

2. TIENERKAMPEN IN DE ARDENNEN

Hou je van een uitdaging? Ben je sportief aangelegd en zet je door? En ben je ook niet bang om wat over God te horen? Dan is dit een prachtig kamp voor jou. In de maand augustus kamperen we aan de oever van een riviertje in Luxemburg. Daar hebben we een sportdag, houden we een trektocht en gaan we klimmen. Je kookt zelf en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen. De kampen staan onder leiding van pastoor Zweers en de rest van de staf.

Er zijn twee tienerkampen voor tieners vanaf de eerste klas middelbare school: het eerste is van 9 tot en met 15 augustus en het tweede is van 16 tot en met 22 augustus. De kosten zijn 165 euro. Mochten de kosten een bezwaar zijn om mee te gaan, neem dan contact op met pastoor Zweers. Wil je wat foto's zien: klik maar eens op www.yougle.nl of kijk op hyves Tienerkamp II 2008 aartsbisdom.

3. TOCHT MET JONGEREN NAAR FULDA (D)

Ben je niet bang om wat te zweten? Om je voeten te gebruiken? Om wat verdieping te zoeken in je leven?

Wij lopen van 12-18 juli een trektocht met jongeren van 16 tot en met 21 jaar. Je neemt je eigen persoonlijke bagage (met slaapzak en matje) mee in een rugzak en we trekken van camping tot camping. Waar gaan we naar toe? We gaan naar Fulda, in Duitsland. Het is een heuvelachtig gebied. Maar waarom naar Fulda? In Fulda ligt de heilige Bonifatius begraven. Het is een hele gemengde tocht; we lopen, bezinnen, kamperen, zoeken de stilte en het plezier, maar vooral doen we dat met elkaar. Het is een echte uitdaging, maar.....het is het waard!

De tocht kost 175 euro en staat onder leiding van pastoor Zweers. Wil je wat foto's zien: klik maar eens op www.yougle.nl.

Opgave bij pastoor Zweers, gibzweers@hetnet.nl of tel. 0345-512660.

"ZES DAGEN KUNT GIJ WERKEN EN ALLE ARBEID VERRICHTEN."

(EXODUS 20, 9)

Wij leven op dit moment in economisch zeer zware tijden. Vele bedrijven sluiten hun deuren, met als gevolg vele gedwongen ontslagen. Na jarenlange trouwe dienst kom je ineens op straat te staan ... het zal je maar overkomen. Werkloos worden als gevolg van een verkeersongeluk. En dan? Lange periodes van revalidatie, intake-gesprekken en re-integratie volgen. Je wordt gewaar dat je beperkingen hebt m.b.t. toeleiding naar de arbeidsmarkt.

"Wie echt wil, die krijgt wel werk!". Een dergelijke uitspraak kan dan totaal verkeerd vallen. " ... alles is ijdel." (vgl. Prediker 1,2), dat blijkt wel. Zelfs het hebben van een zogenaamde vaste baan. Werken ... doel of middel?

Voor wie werkloos is geworden, is het leven drastisch veranderd. In plaats van het maandelijkse loon moet men voortaan leven van een uitkering. Dat is zeker geen vetpot, dat is inleveren geblazen. Niet langer meer je eigen boterham kunnen verdienen. Voordat je in aanmerking komt voor een uitkering, wordt er eerst uiterst zorgvuldig gecontroleerd of je hiervoor wél of niet in aanmerking komt. Of je nu geheel of gedeeltelijk bent afgekeurd, of bijstandsgerechtigde bent: alles wordt van A tot Z gecontroleerd. Velen denken dat uitkeringsgerechtigden 'zomaar' hun hand kunnen ophouden. Mispoes ... vergeet het maar! Helaas hoor je daar maar weinig over. De werkloze wordt in een keurslijf geperst. "Ze willen toch niet!", "Je bent te lui om te werken!" of: "Als je écht wilt werken, kun je morgen al aan de slag!". Als werkloze ben je een nummer. Maar dat nummer heeft wél een achtergrond. Werkloze A heeft een totaal andere achtergrond dan bijvoorbeeld werkloze B, en ga zo maar door.

Hoe ga je als Rooms-Katholiek werkloze hiermee om? Je kunt je werkloos-zijn opdragen aan God. Je kunt meer tijd besteden aan het dagelijkse gebed, Bijbel-lezen, Rozenkrans, etc. Hierdoor kan God je inspireren om een taak te verrichten die bij je past. Zo kun je iemand of een groep een dienst bewijzen. Dat geeft een geheel andere inhoud aan je ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Vraag bijvoorbeeld de Sociale Dienst of je een aantal uren mag koffieschenken in een verpleeghuis. Op deze eenvoudige wijze ben je door God gezonden, om er te zijn voor een groep zéér kwetsbare mensen in het leven van alledag. Dat geeft een positieve draai aan je leven.

Werkloos maar niet waardeloos! Er zou een partij voor de werklozen moeten zijn, zodat deze groep niet buiten het leven van alledag komt te staan. "Iedereen telt mee!", zou voor deze partij een goede leuze zijn en "de Hoeksteen" (vgl. Psalm 118, 22) de juiste naam. Bij Jezus telt iedereen mee. Hijzelf was de hoeksteen die de bouwlieden hadden verworpen. Op deze steen mogen wij verder bouwen.

Eric Mengerink

(bron: Parochiebladenservice juni 2009)

**PINKSTEREN IS DE DAG
WAAROP DE GEEST VUUR EN DE ZIEL VLEUGELS KRIJGT**

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Vakantiebinding	24 juni	6 - 10 juli
Septemberbinding	26 augustus	7 - 11 september
Allerheiligenbinding	14 oktober	26 - 30 oktober
Kerstbinding	25 november	7-11 december
Januaribinding 2010	6 januari	18 - 22 januari 2010

EEN DAG NIET GELACHEN ...

Een pastoor is de weg kwijt en vraagt aan een jongetje wat de weg is naar het station. Het jongetje antwoordt hierop: "Dat weet ik wel, maar dat zeg ik lekker niet." De pastoor zegt hierop: "Zo kom jij niet in de hemel!" Waarop het jongetje antwoordt: "En u niet op het station."

✦✦✦✦✦✦✦✦

Een vriend kwam uit de kerk en schudde de hand van de voorganger, die na elke dienst bij de uitgang staat. De voorganger hield zijn hand vast en zei: "Ook jij mag bij het leger van God komen!" Mijn vriend antwoordde: "Maar ik hoor al bij het leger van God." Waarop de voorganger vroeg hoe het kwam dat hij zijn vriend alleen met Kerstmis en met Pasen in de kerk zag. Mijn vriend fluisterde terug: "Ik ben bij de geheime dienst..."

✦✦✦✦✦✦✦✦

Een inbreker sluipt door een donkere huiskamer, op zoek naar buit. Plotseling hoort hij een stem "Jezus houdt u in de gaten". De inbreker schrikt zich een ongeluk en verstopt zich achter een gordijn. Het blijft stil en na enkele minuten komt hij weer te voorschijn. Hij gaat voorzichtig verder doch opeens "Jezus houdt u in de gaten". De inbreker doet zijn zaklamp aan en schijnt in het rond. Dan ziet hij plotseling een papegaai in een kooi, en die zegt nogmaals "Jezus houdt u in de gaten".

"Wat leuk", zegt de inbreker "Een pratende papegaai. Hoe heet jij eigenlijk?" De papegaai antwoordt "Mozes". De inbreker lacht schampend en vraagt: "Wat voor mensen noemen hun papegaai in vredesnaam Mozes?" "Dezelfde mensen die hun Duitse herdershond Jezus noemen" antwoordt de papegaai.



De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag 9.30 - 11.30 uur
donderdag 9.30 - 11.30 uur (niet in juli en augustus)
vrijdag 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo j.terbraak@calixtusmaria.nl	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annetlankheet@gmail.com	Tel. 053-5726083
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit parochieverband NOACH").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____