

BLINDING

PAROCHIE H. CAECILIA NEEDE

48^e Jaargang, no. 7.

december 2010 / januari - februari 2011

KERSTMIS KOMT AL DICHTERBIJ

Het licht dat we verwachten wordt sterker. Gaudete: verheugt u.

De rode draad door de lezingen is het visioen van vreugde, van dingen die goed gaan, veranderen, beter worden. Blinden gaan zien, doven gaan horen, lammen gaan lopen. We horen het bij Jesaja en in het evangelie. Dit alles is in aantocht, wij mogen het verwachten, maar het is nog niet gekomen. De Heer is in aantocht, maar het is nog niet zover. Het is vooruitzien en geduld hebben. Zoals een boer die ook de seizoenen moet afwachten en dan benutten. Er is verwantschap tussen Jezus en de Doper. Beiden vertellen ze over de werkelijkheid van God. In een wereld van geweld en aanslagen, van onderdrukkingen en opstand vertolken zij hun geloof dat er een land is waar liefde en vrede kan regeren. Maar er is ook verschil. Johannes waarschuwt de mens: 'Pas op!. Zorg dat je de wraak van God vóór bent. Bekeer je. Kijk uit!'

Jezus waarschuwt niet, hij begint ermee. Het rijk van God begint waar een verlamde steun vindt en loopt. Gods rijk begint waar een zondaar een arm om zijn schouder voelt en vergeving ervaart. Johannes waarschuwt en roept. Jezus begint ermee en steekt de handen uit de mouwen.

Zijn prediking, ontmoetingen en wonderdaden zijn Gods eigenlijke opdracht. Daarmee leert hij ons Gods liefde. Daartoe is hij op aarde gekomen. Wanneer wij mensen zijn boodschap van liefde

Volkskerstzang 18 dec. ... 2

Overzicht vieringen 2

Familieberichten 6

Pastor Donders diaken ... 6

Veranderingen binnen

het pastoresteam 7

Dag van het licht 7

St. Maartensprijs 9

Adventsactie 2010 9

Samen een boek lezen

en bespreken 10

Project KIP, deel 2 11

Mag het ietsje meer zijn 11

Adreswijziging 12

Weekendwacht 12

Caeciliaviering 2010 13

Tarieven 2011 14

Rooster misdienaars 14

Opbrengst 2^e collectes .. 14

Vormselvoorbereiding 15

Rapport "Armoede in

Nederland 2010" 15

Kerstpuzzel 17

Nieuw adres KBO 17

Gastgezinnen gezocht

Voor Poolse kinderen 17

Van de redactie 18

zien en begrijpen zijn wij niet langer blind. Wanneer we zijn woorden horen en in de praktijk brengen, zijn we niet langer doof. Wanneer we echt geloven, kan de duisternis wijken en gloort het licht van Gods koninkrijk.

Marga Peters van Langen,

Pastoraal werker St. Paulus

VOLKSKERSTZANG OP ZAT. 18 DECEMBER IN DE GROTE KERK

A l enkele jaren wordt er in Neede een zgn. Volkskerstzang gehouden. En het woord zegt het al: het is vooral samenzang van het volk.



Dit jaar zal de Volkskerstzang gehouden worden in de Grote Kerk aan het Kerkplein in Neede, op zaterdagavond 18 december om 19.30 uur. De zangdienst gaat uit van de gezamenlijke kerken in Neede.

Medewerking wordt verleend door het R.K. Dames- en Herenkor, de Cantorij van de Protestantse Gemeente, het koor Jubilate, het projectkoor van de Ned. Gereformeerde Kerk en een blazerskwintet van Crescendo. Alle koren zullen elk één lied zingen, verder zingen we met elkaar de eeuwenoude kerstliederen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan Bolster en de organist is Folkert Rinkema. Verder medewerking van Pastor Dick Juijn en mevrouw Annie Broekmaat leest het kerstverhaal in het dialect.

Aan het einde is er een collecte voor de kerstpakkettenactie, zodat ook de wat minder bedeelden een fijne Kerst kunnen hebben.

Welkom om mee te zingen en te luisteren.

Werkgroep Volkskerstzang

OVERZICHT VIERINGEN

WEEKEND VAN 18 EN 19 DEC.: 4^e Zondag van de Advent

Za. 18 dec. 19.30 uur In de Grote Kerk

Volkskerstzang (zie bovenstaand artikel).

Zo. 19 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Wo. 22 dec. 19.30 uur Kerstconcert van Muziekvereniging Crescendo Neede.

Na afloop is er een deurcollecte ten bate van de Kerstpakkettenactie voor de minima (een initiatief van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland).

Do. 23 dec. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

Vr. 24 dec. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is pastor D. Juijn.
 Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 23 december de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
 Aansluitend aan deze gebedsdienst:
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.
Kerstavond (Geboorte van de Heer)
 19.00 uur Gezinsviering (Woord- en Communieviering) met zang van ons jeugdkoor "De Kerkuiltjes". Voorganger is pastor A. Zoet.
 23.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren- koor. Voorgangers zijn pastor H. Boogers en pastor K. Donders.

In onze buurparochies:

Zo. 19 dec.	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, T. Bun sm
Vr. 24 dec.	Eibergen	18.30 uur	Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
		22.00 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
	Rietmolen	18.30 uur	Kindje wiegen, Werkgroep
		20.00 uur	Eucharistieviering, P. Westerman sm

WEEKEND VAN 25 EN 26 DEC.:

Za. 25 dec. **Eerste Kerstdag (Geboorte van de Heer)**
 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor D. Juijn.
 Zo. 26 dec. **Tweede Kerstdag (Feest van de H. Familie)**
In de R.K. Calixtuskerk in Groenlo:
 10.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
 Vr. 31 dec. **Oudejaarsavond**
 19.00 uur Woordviering met zang van het Dames- en Heren- koor. Voorganger pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurparochies:

Za. 25 dec.	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers
	Rietmolen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, K. Donders
Vr. 31 dec.	Eibergen	19.00 uur	Woordviering, A. Zoet
	Rietmolen	19.00 uur	Woordviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 1 EN 2 JAN.: Openbaring van de Heer

Za. 1 jan. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 2 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren- koor. Voorganger is pastor D. Juijn.
 Wo. 5 jan. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na de viering is er koffie drinken met de pastor.

In onze buurlocaties:

Zo. 2 jan.	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers
	Rietmolen	10.00 uur	Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Di. 4 jan.	Eibergen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn
Do. 6 jan.	Rietmolen	09.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 8 EN 9 JAN.: Doop van de Heer

Za. 8 jan. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 9 jan. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren- koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

In onze buurlocaties:

Za. 8 jan.	Eibergen	19.00 uur	Woord- en Communieviering, K. Donders
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 15 EN 16 JAN.: 2^e Zondag door het Jaar

Za. 15 jan. 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren- koor. Voor- ganger is pastor H. Boogers.
 Zo. 16 jan. Geen viering in onze kerk.
 Do. 20 jan. 14.00 uur Seniorensoos in het parochiecentrum.

In onze buurlocaties:

Zo. 16 jan.	Eibergen	10.00 uur	Oecumenische Dienst in de Oude Mattheüs, A. Zoet en ds. W. Weersma
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 22 EN 23 JAN.: 3^e Zondag door het Jaar

Za. 22 jan. Geen viering in onze kerk.
 Zo. 23 jan. 10.00 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische dienst met zang van het R.K. Dames- en Heren- koor. Voorgangers zijn dominee H.J. Lieftink-Buijs en pastor D. Juijn.
 Vr. 28 jan. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is de heer L. van der Meer.
 Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 27 januari de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.
 Aansluitend aan deze gebedsdienst:
 15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurlocaties:

Za. 22 jan.	Eibergen	19.00 uur	Eucharistieviering, P. Westerman sm
	Rietmolen	19.30 uur	Woord- en Communieviering, D. Juijn

De zangbeurten van onze koren voor het komende weekend en de weken erna waren nog niet bekend toen de Kerstbinding werd gedrukt. Door de grote ver- anderingen in de opzet van het rooster van voorgaan door de pastores en de

emeriti konden de afspraken met de koren pas ruim een week na de redactievergadering van Kerstbinding gemaakt worden. Vandaar dat bij de onderstaande vieringen nog geen koor staat vermeld.

WEEKEND VAN 29 EN 30 JAN.: 4^e Zondag door het Jaar

Za. 29 jan. 19.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Zo. 30 jan. Geen viering in onze kerk.
Wo. 2 febr. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A. Zoet. Na de viering is er koffie drinken met de pastor in het parochiecentrum.
20.00 uur Redactievergadering voor de nieuwe editie van Binding. Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-secretariaat of e-mailen naar binding@parochieenede.nl.
Do. 3 febr. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurlocaties:

Zo. 30 jan. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn
Di. 1 febr. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Do. 3 febr. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 5 EN 6 FEBR.: 5^e Zondag door het Jaar

Za. 5 febr. Geen viering in onze kerk.
Zo. 6 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.

In onze buurlocaties:

Za. 5 febr. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Zo. 6 febr. Rietmolen 11.30 uur Doopterugkomviering, M. Peters-van Langen

WEEKEND VAN 12 EN 13 FEBR.: 6^e Zondag door het Jaar

Za. 12 febr. 19.00 uur Eucharistieviering. Voorgangers is pastor H. Boogers.
Zo. 13 febr. Geen viering in onze kerk.
Do. 17 febr. 14.00 uur Seniorensoos in het parochiecentrum.

In onze buurlocaties:

Zo. 13 febr. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Zo. 20 febr. 10.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn.
Vr. 25 febr. 14.30 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is mevrouw I. Nijland.

Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 24 februari de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

Aansluitend aan deze gebedsdienst:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.
Za. 26 febr. 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pater J. Hulshof sm.
Wo. 2 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor K. Donders. Na de viering is er koffie drinken met de pastor in het parochiecentrum.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

25-10 Mevrouw J.M. Lammersen-Vrielink, Henry Dunantweg 88, 95 jaar
29-10 Mevrouw J.B. de Witte-Snijders, verz.huis 't Saalmerink voorheen Dr. Plantenstraat, 89 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. J.H. Bemthuis, Beatrixstraat 25 naar Beatrixstraat 14
Fam. R.Oonk-Holtkamp, Rapenburg 42a naar Lage Blik 15

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

PASTOR DONDERS NU DIAKEN

Pastor Karel Donders is zaterdag 6 november in de Kathedrale kerk van St. Catharina te Utrecht tot diaken gewijd, zijn laatste wijding voor die van het priesterschap. Tijdens de pontificale Eucharistieviering, waarin pastoor Hans Boogers mede voorging, legde aartsbisschop mgr. W. Eijk pastor Donders de handen op en sprak het wijdingsgebed over hem uit.

In zijn preek ging de aartsbisschop in op het ambt van de gewijde voorgangers. Hij memoreerde dat 6 november een bijzondere dag was om tot diaken gewijd te worden; deze datum viert de Kerk namelijk het feest van alle heilige geloofsverkundigers. Hoewel eigenlijk alle mensen geloofsverkundigers zijn, zo zei de bisschop, zijn diakens, priesters en bisschoppen uit hoofde van hun wijding en ambt wel bijzondere geloofsverkundigers. Juist in deze tijd, waarin steeds meer mensen het geloof en de Kerk de rug toekeren, is het belangrijk dat er geloofsverkundigers opstaan en die zware taak op zich nemen de Blijde Boodschap door te geven, om de mensen te laten zien wie God is en wat Hij met mensen doet. Een zeer indrukwekkend moment was dat waarop pastor Donders als pas gewijde diaken bekleed werd met de liturgische kleding; ook het aanreiken van het evangelieboek, hét teken van de taak als verkondiger van de Blijde Boodschap, was zo'n bijzonder moment.

Ruim 50 parochianen uit onze St. Paulusparochie waren getuige van deze voor pastor Donders zo belangrijke dag. Na de viering maakten - in de overvolle pastorie van de Kathedrale kerk - velen gebruik van de gelegenheid de pasgewij-

de diaken, zijn ouders en zijn familie te feliciteren. Pastor Donders nam alle mooie woorden en cadeaus op zijn bekende, rustige manier in ontvangst. Zichtbaar genoot hij van de overweldigende belangstelling.

Een indrukwekkende viering. Een warme, informele receptie. Dat stemt tot vreugde, tot dankbaarheid; en dat was van het gezicht van pastor Donders af te lezen.

Wij wensen hem in zijn nieuwe ambt als diaken een goede tijd in onze St. Paulusparochie, met Gods zegen en alle steun van zijn teamleden, het bestuur, van alle vrijwilligers; kortom van al onze parochianen.

André Kempers, secretaris St. Paulusparochie.

VERANDERINGEN BINNEN HET PASTORESTEAM

Door de komst van pastor Donders hebben we besloten om het werk in het pastoresteam op een andere manier te verdelen.

Uiteraard verlenen alle pastores pastorale zorg en gaan zij voor in vieringen.

Binnen de werkvelden Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw vinden enkele verschuivingen plaats:

Pastoor Hans Boogers – Liturgie en Parochiebestuur St. Paulus

Pastor Karel Donders – Catechese en Liturgie

Pastor Dick Juijn – Gemeenschapsopbouw

Pastor Annette Zoet – Gemeenschapsopbouw

Pastor Simon Nagelmaeker - Diaconie

Pastor Marga Peters – Coördinator Catechese.

Met vriendelijke groet,

Uw Pastoresteam.

DAG VAN HET LICHT

Veel goede woorden zijn gezegd, herinneringen opgehaald. Verdriet is uitgesproken, woorden van bemoediging hebben geklonken. Mogen wij al onze zorgen aan Uw voeten leggen, Heer, en wil ons op onze verdere levensweg zegenen'.

Met deze woorden uit de korte liturgische viering werd de Dag van het Licht afgesloten: een dag van ontmoeting, van samen lachen en huilen, een dag waar verdriet en humor naast elkaar konden bestaan, een dag waar voor ieder ruimte was om er te zijn, gewoon, met je hele hebben en houden. En dat is heel wat, toch, als je een koffer vol verdriet moet meesjouwen en die even kunt neerzetten, of een klein stukje door een ander kunt laten dragen?



Dat gebeurde op die 9e november in 't Kormelink te Groenlo, waar ruim 50 personen vanuit de St. Paulusparochie en van de PKN-gemeenten uit de regio gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van de werkgroep 'Omgaan met Verlies' om deze ontmoetingsdag mee te maken.

De ontvangst ademde zorg en aandacht uit en de zaal was gevuld met veel waxinelichtjes, die de gehele dag bleven branden als teken van het licht waarin ieder zich geborgen mocht weten. Bovendien was er een aansprekend zelfgemaakt bloemstuk, waarin de bemoste kei het verdriet symboliseerde dat als een 'steen op je maag' kan drukken en de bramentakken met hun doornen je flink kunnen prikken, maar waarin ook de schoonheid van de warme bloemenkleuren je ogen richten op de mooie dingen, die ondanks alles steeds weer gebeuren.

De gastspreker van deze dag, dhr. S. Dijkstra, huisarts te Neede, schetste op indringende wijze de onmacht, de wanhoop en de chaos die je leven op zijn kop zet rond het overlijden van een dierbare. Het is een emotionele aardbeving, waar je in verzeild raakt en er bestaat geen recept om je verdriet weg te werken. Dat moet je ook niet willen, want na een verlieservaring hoort dat bij je leven. Het is noodzaak dat verdriet te doorleven, opdat je op den duur weer kunt ópleven.

Een rouwproces is meer een zoektocht, een weg die je moet vinden om te kunnen leven met vragen waarop geen antwoord te geven is. Dat kan rust geven, waardoor ruimte ontstaat je te verbazen over het leven dat ondanks wat jou is overkomen toch zinvol blijkt te zijn.

In de groepsgesprekken, die begeleid werden door de aanwezige pastores, kon ieder zijn of haar eigen verhaal vertellen in een open sfeer, waarin de kwetsbaarheid, maar daarnaast ook de geestkracht en de moed die mensen lieten zien, veel respect afdwongen.

Er was ook materiële zorg voor elkaar: koffie met krentenbrood en in de middagpauze een heerlijke lunch, waardoor de dag als een 'verwendag' werd ervaren. Tijdens deze pauze kon ook een boekentafel worden bekeken, waarvoor veel belangstelling was.

Na de middag stond een vraag- en antwoordspel centraal, waarbij het onderlinge gesprek vaak veel herkenning en begrip opleverde.

In de afsluitende viering lag het accent op het wonder dat in jezelf besloten ligt: probeer je leven te zien als een geschenk, dat ondanks alles elke dag weer nieuwe verrassingen biedt. De persoonlijke voorbeden die tijdens de groepsgesprekken waren ontstaan en die tijdens de viering werden voorgelezen, ademden sporen van een openstaan voor dit wonder.

Het was een inspirerende dag, waarop de rouwende mens centraal stond. Er hoefde geen boodschap overgebracht te worden of goede raad gegeven en ook geen oplossing geboden voor alle vragen, want daar heeft de rouwende mens meestal geen behoefte aan. Wel aan een warmvoelend hart dat, zonder te vragen, helpt het verdriet te dragen. Dan kan het licht in iemands leven weer terugkomen.

Namens de werkgroep 'Omgaan met Verlies'
Ineke Nijland.

ST. MAARTENPRIJS VALT DIT JAAR IN RIETMOLEN

In de kerk van Rietmolen werd tijdens de viering op zaterdag 13 november door pastor Simon Nagelmaeker de jaarlijkse St. Maartenprijs van parochie St. Paulus uitgereikt. Op het altaar stond een Romeinse helm met schapenvacht, samen met een rode mantel. Aan het eind van de dienst was ieder toch wel nieuwsgierig geworden waar dat voor diende. Samen met de pastor kwamen ze op het verhaal van St. Martinus van Tours, die zijn rode mantel deelde met een arme bedelaar. Twee leerlingen van de groep 7/8 van juf Nicole van de St. Jozefschool mochten de prijs in ontvangst nemen. Ze hadden hem verdiend omdat ze als groep kaarten hadden gemaakt voor zieken en eenzamen in de Rietmolense geloofsgemeenschap. Dit gebeurde in overleg met de plaatselijke afdelingsvoorzitter van de Zonnebloem, mevr Paulien Waanders. De prijs bestaat uit 150 euro vanuit het diaconale fonds 'Novum'. Pastor Nagelmaeker gaf er een opdracht bij: Ga met dat geld iets leuks met je groep en je juf organiseren voor anderen in Rietmolen. Anderen die nooit zoveel leuks meemaken. Het moet dus echt iets diaconaal zijn. Ook juf José van Lith (als vervanger voor juf Nicole) mocht een prijsje in ontvangst nemen: Een schoenpoetssetje. De boodschap daarvan was: Als je anderen helpt, zorg dan dat je altijd nederig en bescheiden blijft.

Het was een verrassend avondje in de mooi gerestaureerde Caeciliakerk. Samen met de pastor wachtten we af met welk initiatief de kinderen met hun juf over een poosje zullen komen.

HELP! ONZE HUIZEN VALLEN IN DE OCEAAN

ADVENTSACTIE 2010

Nederland is een waterland. Laatst steeg de waterhoogte van Berkel, Slinge en Ramsbeek tot ongekende hoogte door overvloedige regenval. De schade bleef echter beperkt.

Heel anders is dat op het Filippijnse eiland Jomalig waar diaken Theo van Loon werkt. Theo komt van geboorte uit het naburige Doesburg. Hij zond ons een noodkreet. Er verdwijnen woningen van het dorpje Gango door de verhoogde oceaanoeverstand tijdens typhonen letterlijk in de golven. De inwoners van Gango willen als eerste redmiddel het liefst dat er een noodopvanggebouw komt, hoger op de berg. Daar kan ieder bij zo'n enorme storm gauw naar toe om te schuilen en veilig te zijn.

Zo'n shelter kost € 24.000, -.

Jawel, een groot bedrag. Maar, het is voor parochie St. Paulus wel te doen. We kunnen dat opbrengen! Wij willen hier in de Achterhoek veilig en goed Kerstmis vieren. Dat willen de mensen daar ook. Hun leven is in direct gevaar door de veranderende klimaatomstandigheden. De zware typhonen gaan daar regelmatig over het gebied. Diaken Theo van Loon wil daarom eerst



bij deze vurige wens van de bevolking aansluiten. Later moeten dan de huisjes van het dorp Gango hoger op de berg gebouwd worden. Eerst moet het shelter er komen.

Over een jaartje of zo wil ik samen met wat jongeren daar zelf gaan kijken wat ervan terecht is gekomen. Dan zullen we u verslag doen. Tijdens de Advent zal er in de kerken van parochie St. Paulus voor dit shelter gecollecteerd worden met als motto: Wij een mooie Kerst,... zij in Gango ook een mooie Kerst!

Alstublieft: Met één euro per persoon redden we het niet. Neemt u voor dit actiedoel een ruime bijdrage mee voor de collecte!

Simon Nagelmaeker,

profielhouder diaconie parochie St. Paulus

SAMEN EEN BOEK LEZEN EN BESPREKEN

Geregeld komt het voor dat mensen vertellen dat het lezen van een boek hen erg heeft geraakt en dat ze er graag met anderen over in gesprek zouden willen gaan. Op verzoek wil ik in de parochie St. Paulus samen met een groep parochianen een boek gaan lezen en bespreken.

We lezen thuis een gedeelte van het boek en bespreken aan de hand van vragen wat het gelezene oproept en kan betekenen voor jezelf en/of je omgeving of voor de gemeenschap.



We lezen het boek "De hoogste gave", van Paulo Coelho.

Korte inhoud van het boek: Henry Drummond is de hoofdpersoon in "De hoogste gave". Als jonge jongen houdt hij een preek die gebaseerd is op een tekst van de apostel Paulus, zoals die te vinden is in diens brief aan de Corinthiërs. Henry Drummond is een historische figuur. Hij leefde van 1851 tot 1897 en schreef de meditatie "De hoogste gave". Paulo Coelho is zozeer gefascineerd geraakt door deze tekst en door wat Henry Drummond hem te zeggen heeft, dat hij besloten heeft de tekst te vertalen en te bewerken. Het resultaat is een schitterende tekst, die niet alleen tot denken stemt, maar ook de kracht geeft en het plezier om te handelen.

"De liefde faalt nooit en het leven zal niet falen zolang er liefde is. Wat ook je geloof mag zijn, zoek allereerst de liefde. Zij is hier, bestaat nu, op dit moment. Het ergste lot dat een mens kan treffen is in eenzaamheid te leven en te sterven, zonder lief te hebben of liefgehad te worden. De tijd verandert niet de mens, de kracht van de wil verandert niet de mens. De liefde wel. Het is beter niet te leven dan niet lief te hebben."

Wanneer: op maandagochtend van 10.00 u tot 12.00 u; 14 febr, 28 febr, 14 en 28 maart. Waar: in het Achterhuis in Neede. Kosten: de aanschaf van het boek (€ 9,95). Opgeven vóór 25 januari 2011. Aantal personen maximaal 10.

Opgave bij pastor Marga Peters.

Tel. 06-29405303 of mjbpeters@planet.nl



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
Rabobank 13.56.53.347

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

“ONDER DE POMP” Project K.I.P. aflevering 2

In parochie St. Paulus (in oprichting) heeft de werkgroep Kerk en landbouw onlangs een doorstart gemaakt met het project K.I.P. Het staat voor: Kerk in Platteland. In dit project willen we zo nu en dan gesprekken voeren met boeren. Gewoon aan de keukentafel of in de huiskamer. Over de gewone dingen van het boerenbestaan. Hoe doen jullie de dingen? Hoe pakken jullie je bedrijf aan? Wat zien jullie als kansen? Wat willen jullie met je bedrijf bereiken? Kortom: Hoe staan jullie in het boerenleven? Hoe lopen de hazen, pardon de koeien? Of geiten. Of varkens, enz. Waar lopen jullie tegen aan? Hoe kun je dat allemaal verbinden met je gelovig zijn? Hoe kunnen jullie dat allemaal rond krijgen met de kinderen, de ouders, enz. Kortom: Hoe leven jullie eigenlijk? Heel wat vragen zijn er te stellen.

Ons eerste bezoek was onder de rook van Groenlo. Wat opvalt is, dat de boerin het erg druk heeft. Constant gaat de telefoon. Ook de boer meldt zich telefonisch. Hij komt eraan. We zijn vast aan de koffie begonnen. Ook de mobiele telefoon gaat regelmatig over. Oma zit ondertussen rustig tv te kijken. Al dat getingel en gerinkel en onze stemmen deren haar niet. Oma is de rust zelve. Al die drukte is ze wel gewend. Verderop in het huis horen we alarmsignalen afgaan bij de computer. Dat is niets bijzonders. Jack Steeghs, de man van het bisdom, weet dat als voormalig boer. Het is iets met de watertoevoer naar de beesten. Geen paniek, maar je moet er wel wat aan doen straks. Het is voor een leek, een straoter als ik, wel even wennen. Het wordt me deze avond duidelijk dat de moderne tijd volop aanwezig is op de huidige boerderij. Daar horen we een tractor het erf oprijden. De boer meldt zich, wederom telefonisch: “Ik ga nog even onder de pomp. Bij hoog bezoek moeten we er wel netjes uitzien en fris ruiken.” Ik moet er om lachen. Sommige uitdrukkingen blijven toch bestaan. Het licht aandraaien, het nummer draaien... dat hoor ik thuis nog wel eens. Terwijl er nergens meer gedraaid wordt. We toetsen! En bij de boer is de douche met thermosstatische kraan nog steeds een pomp. We hadden een interessant eerste gesprek die avond. De kop is er af!

Simon Nagelmaeker,
Pastoraal werker, profielhouder diaconie parochie St. Paulus.

“MAG HET IETSJE MEER ZIJN?”

Dit zinnetje zal bisschop Herman Woorts vast wel bekend in de oren klinken. U ook, denk ik. Als je bij de slager of de groenteboer bent. Afgelopen week was ik in de splinternieuwe liberale synagoge in Amsterdam-Buitenveldert. En Herman was er ook. Precies in die wijk groeide de nieuwe bisschop op. Zijn ouders hadden een slagerij daar. Tijdens de rondleiding in de sjoel (= synagoge) door de trotse rabbijn vertelde bisschop Woorts iets uit zijn jeugd. Hij had vrij van school en was blij. Nu kon hij mooi thuis in de winkel helpen. Toen een Joodse klant over zijn blijheid hoorde, zei die: “Jongen, wees toch blij dat je naar school kunt! Als ze je alles, echt alles afpakken... dan kunnen ze die kennis en

die vaardigheden die je op school leerde, nooit afpakken. Die heb je in je hersenen opgeslagen. Daar heb je je hele verdere leven wat aan. Wat er ook nog kan gebeuren.” Herman is die woorden nooit vergeten. Al te goed weet hij dat er veel Amsterdamse Joden in de laatste wereldoorlog heel veel is afgenomen..

Het was een mooie, boeiende middag. Heel bijzonder vond ik de ingang van de synagoge-zaal. Oude, afgekeurde stenen uit de vorige synagoge waren opnieuw ingemetseld in een bijzondere constructie. Het was alsof je de gebedsruimte werd binnengezogen. En dan die goudgeverfde toegangsdeuren. Ze doen denken aan de gouden poort van de stad Jeruzalem. Die gouden poort is al eeuwenlang dichtgemetseld. Het verhaal gaat, dat als de Messias komt, hij door deze gouden poort de eeuwige stad van de vrede zal binnenwandelen. Het is voor de gelovige Amsterdamse Joden een mooie symboliek. Dat ze net als de Messias een ruimte van vrede en gebed gaan betreden.

Wel jammer dat er niemand uit parochie St. Paulus met me mee ging naar Mokum. We kunnen van de Joden zo verschrikkelijk veel leren. Vraag het Jezus en Maria en alle apostelen en evangelisten maar.

Simon Nagelmaeker, profielhouder diaconie (met bijzondere aandacht voor de relatie met het Jodendom) parochie St. Paulus

ADRESWIJZIGING

Doordat mijn man en ik gaan scheiden, ben ik vanaf 10 januari 2011 niet meer bereikbaar op mijn huidige adres en vervallen ook het vaste telefoonnummer en mijn e-mailadres. Vanaf die datum ga ik ook mijn eigen achternaam weer voeren.

Mijn nieuwe gegevens zijn:

Annette Zoet, Scholtenhagenweg 42-42, 7481 VP Haaksbergen.

Telefoon: 06-27124695, E-mail: annetezoet@gmail.com

Pastor Annette Lankheet-Zoet.

WEEKENDWACHT

De Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagochtend 9.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
17 – 20 december	H. Boogers	06-81166123
24 – 27 december	A. Zoet	06-27124695
31 dec. – 3 januari	D. Juijn	0545-294432
7 – 10 januari	S. Nagelmaeker	06-53553557
14 – 17 januari	H. Boogers	06-81166123
21 – 24 januari	M. Peters-van Langen	06-29405303
27 – 31 januari	A. Zoet	06-27124695
4 – 7 februari	D. Juijn	0545-294432

11 – 14 februari	S. Nagelmaeker	06-53553557
18 – 21 februari	K. Donders	06-28302101

Voor dringende pastorale zorg op andere tijden kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

CAECILIA-PAROCHIEVIERING 2010

Op zondag 28 november was het dan zover. Op deze dag werd onder grote belangstelling het nieuwe parochiecentrum officieel geopend. Maar voordat het zover was, vond er eerst op de eerste zondag van de advent een heilige mis plaats die door bijna 400 kerkgangers van binnen en buiten onze parochie werd bijgewoond. Tijdens deze jaarlijkse viering stonden onze vrijwilligers centraal. Voorafgaande aan de viering, waren er op deze koude zondag een aantal midwinterhoornblazers voor de kerk druk aan het blazen om de parochianen aan te moedigen.

Het werd een mooie viering waarbij pastor Boogers voorging. Bij deze viering waren al onze kerkkoren, present, te weten de Kerkuiltjes, Diapason en het Dames- en Herenkoor.

Aan het einde van de viering werden twee koorjubilarissen gehuldigd, te weten mevrouw Adèle Jansen-Wantia (25 jaar koorlid) en de heer Johan Bolster (50 jaar koorlid). Zij ontvingen de bijbehorende eretekens, verleend door de St. Gegoriusvereniging van het Bisdom.

Daarna werden de vrijwilligers die hun taak binnen de parochie hadden neergelegd bedankt voor hun inzet en werden de nieuwe vrijwilligers welkom geheten. Het op 8 oktober eervol ontslagen kerkbestuur (Berry Brockötter, Gerard Bartels, Cato de Vries en Leo van der Meer) werd bedankt. Leo van der Meer stopt ook als lid van de werkgroepen Avondwake en Uitvaart, Werkgroep Vieringen en als voorzitter van het Liturgisch Beraad. Het koor Diapason nam afscheid van Anne Wibier, Cisca Meijer en Martijn Bolster. Als lid van Wijk 2 stopte Ria Mengerink. Riek ter Braak nam afscheid als lid van het Dameskoor. Kevin Wientjes is gestopt als misdienaar. Op 23 augustus overleed Jan Tetteroo. Hij was lid van de Klussengroep.

Nieuw zijn mevrouw Annie Haarman in de werkgroep Vieringen, Carla Slotboom in de Doopwerkgroep en Cisca Meijer in Wijk 2. De nieuwe locatieraad Neede wordt gevormd door voorzitter Berry Brockötter (tot medio 2011), secretaris Gerard Bartels, budgethouder Daniël Mol en voor technische zaken Tonnie Bolster.

Aan het einde van de viering werd door de vice-voorzitter van de locatieraad een korte toespraak gehouden over de structuurverandering in onze kerk en over de bouw van het nieuwe parochiecentrum en de werkzaamheden die hieraan vooraf gingen. Ook werden de vele bedrijven bedankt voor hun donaties. Daarna volgde

een toespraak door Bertil van Lith, vice-voorzitter van het nieuwe St. Paulus parochiebestuur. Hij feliciteerde de locatie Neede met het nieuwe Achterhuis-2. Tenslotte presenteerde Jan Stoer, voorzitter van het koor “Diapason” een nieuwe CD die dit voorjaar is opgenomen. Oud-dirigent Johan Bolster mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Na alle toespraken mochten de jonge koorleden van de Kerkuiltjes het parochiecentrum officieel openen met het doorprikken van de ballonnen, waarna het Achterhuis door pastor Boogers werd ingezegend.

Vele parochianen, genodigden en geïnteresseerden maakten van de mogelijkheid gebruik om het Nieuwe Achterhuis te bekijken onder het genot van een kop koffie en een hapje en een drankje. Op deze manier kon men met eigen ogen zien, wat de vele vrijwilligers gezamenlijk hebben opgebouwd. Tevens was er de gelegenheid om de koorjubilarissen te feliciteren.

Ook konden de parochianen die nieuwe CD van het koor “Diapason” kopen (een mooi cadeau voor de feestdagen). De opbrengst van deze CD komt ten goede aan het nieuwe parochiecentrum.

Al met al kunnen we terugkijken op een mooie dag die ons allen weer nieuwe energie heeft gegeven om in 2011 aan de slag te gaan.

Daniël Mol,
budgethouder locatieraad Neede

TARIEVEN 2011

In overleg met het nieuwe bestuur van de St. Paulusparochie is besloten dat in 2011 dezelfde tarieven zullen worden gehanteerd als in 2010. Voor ons reden om dit jaar geen inlegvel met tarieven bij te voegen bij de Kerstbinding.

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Vrijdag 24 december	23.00 uur	M. ten Elsen en D. Konniger
Zaterdag 15 januari	19.00 uur	M. Redeker en E. Screever
Zaterdag 12 februari	19.00 uur	P. Wientjes en M. ten Elsen

Mocht je om een of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel 0545 294641 b.g.g. 06-20994297.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

9 september	€ 51,80	Geestelijke verzorging van militairen
25 september	€ 68,95	Wereldmissiedag voor de kinderen
23 oktober	€ 39,65	Wereldmissiedag
6 november	€ 59,30	Willibrordzondag
28 november	€ 282,15	Kerstpakkettenactie Kerken in Berkelland

OPGAVE VOOR VORMSELVOORBEREIDING IN 2011

Beste jongens en meisjes, aanstaande vormelingen,

Jullie zitten nu in het laatste jaar van de basisschool. Je gaat tijdens dat jaar een keuze maken voor het voortgezet onderwijs. Er gaan dan veel dingen veranderen; je krijgt meerdere juffen en meesters, je komt bij andere kinderen in de klas, je lijf gaat veranderen. Andere dingen dan eerst worden nu belangrijker.

Je gaat meer vragen stellen zoals: wie ben ik? Wat ga ik doen nu en later? Welke dingen ga ik echt belangrijk vinden?

Zo ga je nieuwe stappen zetten in je leven.

Ook het Vormsel hoort bij groep 8. Het Vormsel is het derde sacrament waarmee je in de katholieke kerk wordt opgenomen. De eerste twee sacramenten zijn het Doopsel en Eerste Communie.

Eigenlijk is een mens zijn hele leven onderweg, waarin er steeds nieuwe vragen komen. Tot nu toe is de weg, die begonnen is bij je geboorte, voor een groot gedeelte door je ouders en de mensen met wie je vaak omgaat uitgestippeld.

Straks bij het Vormsel krijg je de gelegenheid om zelf mee te denken en te spreken, zelf je weg mee te bepalen.

Het Vormsel wil je "sterk" maken om zo met je rugzak vol vertrouwen verder te gaan, op pad te gaan in de geest van Jezus. Hoe? Dat gaan we tijdens de voorbereidingsperiode samen ontdekken.

In het schooljaar 2011 beginnen we in januari met de voorbereiding.

Praat er maar eens met je ouders over en vul dan samen het opgave strookje (op blz. 19) in en lever dit briefje vóór Kerstmis in bij het secretariaat of bij de leerkrachten van groep 8 van beide katholieke scholen.

We hopen jou samen met je ouders te ontmoeten op de informatie bijeenkomst op 26 januari 2011.

*Vriendelijke groet,
namens de werkgroep Vormsel, van de H. Caecilia parochie te Neede
AnneMieke te Spenke 0545-475459, Marie-José ten Have*

GELEZEN

ONDERZOEKSRAPPORT 'ARMOEDE IN NEDERLAND 2010'

De zorg- en beschermingstaak van de overheid schiet te kort. Grote groepen burgers zijn langdurig afhankelijk geworden van diaconale hulp door kerken. Dat is een van de conclusies uit het breed kerkelijke onderzoek 'Armoede in Nederland 2010'.

Het onderzoek is een vervolg op vier eerdere onderzoeken sinds 2002. De Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie en de Rooms-Katholieke Kerk moni-

toren met deze onderzoeken hoe diaconieën en parochiële caritas-instellingen hulp bieden aan mensen in financiële problemen. Aan het onderzoek in 2010 verleenden bijna alle kerkgenootschappen in Nederland hun medewerking. Daardoor is nu een totaalbeeld beschikbaar van diaconale hulp gericht op armoedebestrijding. Hieruit blijkt dat de kerken zorgen voor een groot sociaal vangnet.

Volgens de onderzoekers is de extra inzet van het kabinet-Balkenende IV niet terug te zien in de praktijk van diaconaal werk. Voor risicogroepen zoals ouderen, asielzoekers, mensen met psychische problemen en mensen met een onbetaalde baan is de situatie niet verbeterd. Zij doen nog regelmatig een beroep op hulp van de kerken.

De kerken bevelen de landelijke overheid aan om maatregelen te ontwikkelen om de financiële positie van armoede-ricisogroepen te versterken. Dat kan door extra voorzieningen te treffen, categoriale verstrekkingen mogelijk te maken, procedures en het toeslagstelsel te vereenvoudigen.

In totaal gaven kerken in 2009 € 29.619.546 uit om de situatie van mensen in armoede te verlichten. De hulp wordt vooral geboden via giften, in natura, in leningen of via het mogelijk maken van een vakantie. Dit gebeurt veelal in samenwerking met sociale diensten, maatschappelijk werk en instanties voor schuldhulpverlening.

Bovendien bieden bijna alle diaconale organisaties ondersteuning door mensen op te zoeken, te helpen bij het invullen van formulieren, verzorgen van de thuisadministratie en het begeleiden van mensen bij hun contacten met instanties.

Kerkelijke diaconieën gaven in 2009 in totaal aan ruim 30.000 mensen financiële bijstand. Het zijn vooral alleenstaande ouders (51,8%) en mensen zonder betaald werk (48%) die hulp ontvangen. Andere veelvoorkomende groepen zijn ouderen, asielzoekers en mensen met psychische beperkingen.

Verder blijkt dat de oorzaken van armoede vooral voortkomen uit schuldenproblematiek, door langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen en ook door onbekendheid met regelgeving en de bureaucratie.

Het volledige onderzoek is te vinden op:

www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek



KERSTPUZZEL

Zoek de woorden en streep ze door. De overgebleven letters vormen een woord.

K	A	B	R	E	O	V	A	D	V	Licht	Stal
E	E	Z	E	L	V	R	E	D	E	Kerstfeest	Nacht
N	T	R	T	S	T	H	C	A	N	Ezel	Jozef
K	E	R	S	T	B	O	O	M	G	Voerbak	Bethlehem
E	Z	O	N	T	H	C	I	L	E	Vrede	Herders
I	J	O	Z	E	F	S	T	A	L	Engelen	Piek
P	D	H	E	R	D	E	R	S	E	Kaarsen	Kerstboom
M	E	H	E	L	H	T	E	B	N	Ster	
O	M	A	R	I	A	A	G	S	E	Os	
S	N	E	S	R	A	A	K	N	T	Maria	

UIT DE BRIEVENBUS

BEREIKBAARHEID K.B.O. NEEDE

De KBO Neede heeft met ingang van 1 januari 2011 weer een zelfstandig secretariaat. Sinds het vertrek van de heer B. Mol werd dit door de voorzitter waargenomen.

De nieuwe contactgegevens: Mevrouw W. Haverkamp
Blikweg 15, 7161 XN Neede
Telefoon: 0545-842068
E-mail: w.haverkamp@chello.nl

H. Heuwer, voorzitter KBO Neede

GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR POOLSE KINDEREN

Pax Kinderhulp trekt zich het lot aan van kinderen in het buitenland die in moeilijke omstandigheden leven. Europese kinderen uit landen waar oorlog, geweld, armoede, onrecht of een (natuur-) ramp de leefomstandigheden hebben verslechterd, krijgen een vakantie aangeboden. Zij worden bij gastgezinnen of in vakantiehuizen ondergebracht en krijgen zo de mogelijkheid om even gewoon kind te kunnen zijn.

Pax Neede organiseert om het jaar een vakantie voor 20 Poolse kinderen die zij onderbrengen bij gezinnen in de regio. Vanuit Polen reist een begeleidster mee die ook als tolk fungeert. Zij spreekt Pools en Engels en is 24 uur per dag bereikbaar.

Op zaterdag 25 Juni 2011 zal een bus met ongeveer 20 kinderen vanuit Polen arriveren. Zij komen naar Nederland om te genieten van 3 onbezorgde vakantieweken. De kinderen logeren per 2-tal bij een gezin, zo vinden zij steun bij elkaar. Elk gastgezin wordt uitgenodigd voor een contactavond. Tijdens deze avond krijgen zij informatie en een Pools-Nederlands woordenboek waar de

meest gangbare zinnen en woorden in staan. Gastgezinnen kunnen aangeven of zij jongens of meisjes willen opvangen. Met deze wens wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden.

De kinderen komen uit sociaal zwakke milieus, en uit kindertehuizen. De meesten kennen elkaar niet, in de bus naar Nederland wordt gekeken tussen welke kinderen het goed klikt. Zij komen samen in een gastgezin. De kinderen zijn tussen de 8 en 12 jaar. Gedurende de 3 weken is er een activiteiten programma voor de kinderen. Elke week is er 2 maal een dag waar de kinderen weer bij elkaar komen om leuke activiteiten te gaan doen.



Pax Neede draagt alle kosten van de reis, activiteiten en begeleiding. Voor de kinderen is een ziektekosten en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het enige wat u bijdraagt is het onderdak en de maaltijden. In de praktijk betekent dit veel brood met hagelslag en chocopasta.

Het levert u een bijzondere en leuke ervaring op. De kinderen zijn al blij met een warme opvang, een fietstochtje, het knuffelen van een huisdier en beleg op hun brood. Het is een eye-opener voor uzelf en uw kinderen om te zien hoe deze kinderen genieten van dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, waar wij niet eens meer bijilstaan.



Belangstelling of vragen? Neem contact op met bestuurslid Marianne Blaauboer, 0545-431633, blaauboer-vendrig@planet.nl of Leo v.d. Luyt, 0545-431852, leovanderluyt@hetnet.nl.

VAN DE REDACTIE

<i>Editie</i>	<i>Redactievergadering</i>	<i>Verspreidingsperiode</i>
Vastenbinding	2 februari 2011	14 – 18 februari 2011
Palmpasenbinding	30 maart	11 – 15 april
Pinksterbinding	18 mei	30 mei – 1 juni
Vakantiebinding	22 juni	4 – 8 juli
Septemberbinding	24 augustus	5 – 9 september
Allerzielenbinding	12 oktober	24 – 28 oktober
Kerstbinding	30 november	12 – 16 december
Januaribinding 2012	3 januari 2012	16 – 20 januari 2012

Een oude stal, maar een klein kindje lag daar...
erg lang geleden, maar toch weer ieder jaar
lijkt het ons te willen vragen
bedenk ook eens tijdens deze dagen
hoe we een lichtje kunnen zijn voor elkaar!

De redactie wenst u allen een
Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2011

VORMSELBRIEFJE

Ik zou graag in juni 2011 het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen, in de kerk van de H. Caecilia te Neede.

Achternaam : _____

Doopnamen voluit : _____

Roepnaam : _____

Adres : _____ E-mail : _____

Telefoon : _____ School : _____

In welke plaats is de vormeling gedoopt: _____

In welke parochie heeft de doop plaatsgevonden: _____

Datum van de doop: _____

Handtekening vormeling: _____ Handtekening van ouders/verzorgers: _____

Dit vormselbriefje inleveren vóór Kerstmis op het secretariaat of bij de leerkrachten van groep 8 van beide katholieke scholen.

OPGAVE INTENTIE(S) VOOR KERSTMIS 2010

Naam : _____ Telefoon : _____

Adres : _____

Intentie(s) voor : _____

voor de volgende viering(en): _____ (aankruisen wat van toepassing is)

- Vrijdag 24 december 19.00 uur (1^e viering op Kerstavond)
Gezinsviering, jeugdkoor "De Kerkuiltjes", pastor A. Zoet
- Vrijdag 24 december 23.00 uur (2^e viering op Kerstavond)
Eucharistieviering, Dames- en Herenkeor, pastor H. Boogers en K. Donders
- Zaterdag 25 december 10.00 uur (1^e Kerstdag)
Woord- en Communieviering, koor "Diapason", pastor D. Juijn

U kunt deze bon en het bijbehorende bedrag (€ 6,50 per intentie) inleveren bij het parochiesecretariaat (uiterlijk donderdag 23 december).

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag en donderdag: 9.30 - 11.30 uur
Vrijdag: 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen (ook voor nieuwe parochiecentrum): 13.56.00.065

Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam Sint Paulusparochie:

H. Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-811 661 23
(priester) 7141 BD Groenlo
h.boogers@planet.nl

K. Donders Nieuwstad 12 Tel. 06-283 021 01
(pastor en 7141 BD Groenlo
kandidaat-priester) donders.paulusparochie@gmail.com

D. Juijn Borculoseweg 45a Tel. 0545-294432
(pastoraal werker) 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl

A. Zoet Scholtenhagenweg 42-42 Tel. 06-27124695
(pastoraal werkster) 7481 VP Haaksbergen
annettezoet@gmail.com

S. Nagelmaeker Grotestraat 88a Tel. 06-535 535 57
(pastoraal werker) 7151 BE Eibergen
S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl

M. Peters-van Langen Beukenlaan 10 Tel. 06-29405303
(pastoraal werkster) 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit St. Paulusparochie").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus (Borculoseweg 45) of per e-mail: binding@parochieneede.nl

De parochie op internet: Surf naar: www.parochieneede.nl

***Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.***

FAMILIE _____
